

25 SEPTEMBER 2022



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 25 SEPTEMBER 2022

09.30 uur Ds. E.J. Prins, **Opening Winterwerk**

19.00 uur Ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar

Collecte bij de uitgang: 1^e Plaatselijk Jeugdwerk /
2^e Predikantsplaats / 3^e H.J.G.B.

ZONDAG 2 OKTOBER 2022 (ISRAËLZONDAG)

09.30 uur Ds. J.H. Adriaanse, Duitsland

Vanaf groep 5: Schrijftlezing uit eigen Bijbel

19.00 uur Ds. A. Prins, Vriezenveen

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /
2^e Predikantsplaats / 3^e Kerk en Israël

ZONDAG 9 OKTOBER 2022

09.30 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden

19.00 uur Ds. E.J. Prins, **Gezamenlijke Jeugddienst**

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Kerk en
Gebouwen

MEDITATIE

Ik ben vol van vertroosting en word overstelpt met blijdschap in al onze verdrukking (2 Kor. 7: 4).

Lezen: 2 Korintiërs 7:2-7

Er valt altijd wel wat te klagen. Dat wil niet zeggen dat je dat altijd moet doen. Maar soms zijn er goede redenen voor. Ook Paulus heeft genoeg reden om te klagen over de gemeente van Korinthe. Zijn relatie met die gemeente is namelijk nogal gespannen. Een aantal gemeenteleden twijfelt aan zijn eerlijkheid en geschiktheid als apostel. Hij wordt persoonlijk aangevallen. Dan kun je al gauw in de klaag-modus belanden: “wat een vervelende gemeente...”

Toch is dat niet wat Paulus doet. Hij klaagt niet. Althans, niet in deze verzen. Op andere momenten in de brief komt hij soms behoorlijk stevig uit de hoek en merk je ook hoezeer hij ontevreden is met hoe sommige gemeenteleden in Korinthe hem behandelen. Maar hier doet hij dat niet. Want hij kan ook vanuit een ander perspectief kijken. En vanuit dat perspectief benadrukt hij niet de dingen die verkeerd gaan, maar uit hij juist zijn vreugde. Hij weet zich getroost en bemoedigd. Waarom? Omdat hij ziet dat, ondanks alle strubbelingen, God aan het werk is in de gemeente. En als je daar oog voor krijgt, dan ga je anders kijken. Dankbaarder... minder mopperig.

We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. We hopen op en bidden voor een goed en gezegend seizoen. Tegelijk: niet alles zal misschien even goed lukken. Er zal ook weleens iets mis gaan. Kerkenwerk is tenslotte ook mensenwerk. Maar wanneer er dingen mis gaan, laten we dan niet te snel in de klaag-modus schieten. Dat helpt niet. Zeker, dingen die niet goed gaan mogen (en: moeten) benoemd worden. We hoeven geen mooi weer te spelen als dingen niet goed gaan. Maar laten we tegelijk niet vergeten te kijken naar wat ons troost en blijdschap geeft. Want we geloven toch dat God zelf ook aan het werk is? Daarom:

voordat we gaan klagen... eerst danken voor het werk dat God doet, ook bij ons.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 25 september

Tijdens de morgendienst van deze zondag zullen we het nieuwe kerkelijk seizoen 2022-2023 openen. In de dienst zullen we stilstaan bij het thema 'Aan tafel!'. Dit is het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland. We lezen Hooglied 1:15-2:7. (zie ook hieronder)

In de avonddienst gaat ds. Hazeleger uit Westerhaar voor.

Zondag 2 oktober

's Morgens is ds. J.H. Adriaanse uit Duitsland in ons midden en 's avonds ds. A. Prins uit Vriezenveen.

Zondag 9 oktober

De morgendienst zal worden geleid door ds. Schreuders uit Wierden.

De avonddienst is een gezamenlijke jeugddienst, die wordt gehouden in onze kerk. Deze dienst wordt voorbereid in samenwerking met een aantal jongeren.

Gezegende diensten.

STARTZONDAG

Komende zondag 25 september willen we, na afloop van de morgendienst, met elkaar koffiedrinken, met aansluitend lunch en spel. Het zou mooi zijn wanneer u en jij hierbij bent. De organisatie is nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die iets willen bakken of maken voor het koffiedrinken of de lunch (dit kan dan op 25 september voorafgaand aan de dienst in Rehoboth worden gebracht).

GEMEENTEAVOND 27 OKTOBER

Op 27 oktober a.s. zal er weer de jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden, om 20.00 uur in Rehoboth. Het zou mooi zijn, wanneer u en jij hierbij kunt zijn. Naast de punten die (bijna) elke gemeenteavond aan de orde komen (bijv. de jaarrekeningen en begrotingen) willen we ook met elkaar nadenken over de toekomst van onze gemeente.

BIJBELKRING

Ook komend seizoen is er weer Bijbelkring. Wanneer u hieraan zou willen deelnemen, kunt u zich bij mij, ds. Prins, opgeven. De eerste bijeenkomst is donderdag 29 september van 10.00 uur t/m 11.30 uur. De andere data dit jaar zijn 3 november en 1 december. Hartelijk welkom!

BELIJDENISCATECHESE

Wanneer je in het komende seizoen belijdeniscatechisatie wilt volgen, dan kun je je nog opgeven bij mij (06-27131489). Wanneer je erover twijfelt, neem dan ook contact met mij op. Het is niet verplicht om aan het einde van het seizoen ook daadwerkelijk belijdenis te doen. Je mag daar dan nog een heel seizoen over nadenken! Ook als je je al opgegeven had voor de 'gewone' catechisatie, kun je alsnog 'overstappen' naar de belijdenisgroep.

VOLWASSEN CATECHESE

In het komende seizoen zal er ook weer volwassencatechisatie worden gegeven, dit seizoen in de Gereformeerde Kerk. Wanneer u/jij hieraan deel wilt nemen, wilt u dan contact opnemen met ds. Heusinkveld (tel. 697109 / 06-22968867 / b.j.heusinkveld@planet.nl).

TOT SLOT

In de laatste week van september gaat het 'winterwerk' weer van start. In de afgelopen weken/maanden zijn er al de nodige voorbereidingen geweest. We hopen dat het komende seizoen een gezegend seizoen zal zijn voor onze gemeente.

Een hartelijke groet, ook van mijn vrouw Desiree en de meiden,

Ds. Evert-Jan Prins

COLLECTE KERK & ISRAËL – ZONDAG 2 OKTOBER **Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog**

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine *Op weg* laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking 'Onopgeefbaar Verbonden' brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject 'De Uitdaging'. Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te houden.

Op 2 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk & Israël. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via IBAN NL 41 RABO 0324824769 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Daarle o.v.v. Kerk en Israël. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

KINDERCLUBS

We beginnen binnenkort weer aan een nieuw seizoen.

Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Je bent welkom!

De startmiddag willen we houden op woensdagmiddag 28 september 2022. Heb je je al opgegeven? Vertrek 13.45 bij *Rehoboth* met de fiets.

De gewone clubmiddagen beginnen op 13 oktober om 14.45 uur. De clubmiddagen duren meestal een uur. Verder hebben zijn we van plan om club te houden op 27 oktober, 17 november, 1 december en 15 december (kerstviering). De datums voor 2023 zijn nog niet vastgesteld.

UITZENDDIENST DS. G.C. VREUGDENHIL |

Op zondagmiddag 28 augustus jl. is ds. G.C. Vreugdenhil vanuit de Sint-Jansgemeente in Gouda uitgezonden naar Colombia. Hij wordt daar namens de GZB docent aan een seminarie van de FUSBC in Columbia. Ds. M. C. Batenburg maakte ds. Vreugdenhil los van de gemeente, daarna verzorgde ds. A. J. Mouw de uitzending namens de GZB. Ook werd hij toegesproken door burgemeester P. Verhoeve van de burgerlijke gemeente Gouda, door voorzitter P. Vermaat van de kerkenraad, door directeur M. van den Boogaart, directeur van de GZB, en door ds. K. van den Berg namens de protestantse gemeente Gouda. Tijdens de dienst had de preek uit Jesaja 59 het thema "De missie van God en de belofte van een nieuw verbond!". Ds. Vreugdenhil sprak over "God die ons ondanks alles opzoekt. Zending is de missie van God zelf. De Geest van God schakelt

mensen in. Mensen moeten weten dat er een deur is die openstaat. En Jezus is die Deur." Ds. Vreugdenhil zal periodiek in Colombia lesgeven aan het seminarie. Bid je voor hem en zijn vrouw en gezin die in Nederland blijven? Leef, bid en geef mee! U kunt deze dienst terug kijken via: <https://www.youtube.com/watch?v=tXmQuGCuwu0>

KERKBLAD

| | | |
|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Kerkblad 16 okt. | copy inleveren voor 7 okt. | 18.00uur |
| Kerkblad 6 nov. | copy inleveren voor 28 okt. | 18.00uur |
| Kerkblad 27 nov. | copy inleveren voor 18 nov. | 18.00uur |
| Kerkblad 18 dec. | copy inleveren voor 9 dec. | 18.00uur(4 weken) |

HUISBEZOEKEN

Met de start van het winterseizoen beginnen de ouderlingen ook weer met hun huisbezoeken. Naast het gebruikelijke gesprek, zal er door hen de komende maanden tijdens de bezoeken gelezen worden: Jesaja 40:27-31. Het zou mooi zijn als u dit gedeelte vast leest van tevoren. Dat kan het gesprek erover bevorderen.

Hieronder ziet u of uw wijkouderling binnenkort bij u op de stoep staat. Mocht u niet kunnen, wilt u dan onderling proberen te ruilen en dit ook doorgeven aan de wijkouderling? Ook wanneer ruilen niet lukt, graag contact opnemen met de ouderling.

PASSAGE

Op woensdagavond 28 september reist dhr. eerst met ons langs de zeven klassieke wereldwonderen. De zeven triomfen van de oudheid komen weer tot leven middels schitterende afbeeldingen. Na de pauze neemt hij ons mee op wereldreis van Zuid en Midden Amerika naar Europa, Azië en China. We komen dan langs de zeven nieuwe wereldwonderen. Wij zien en horen dan alles over deze prachtige, door mensenhanden gemaakte bouwwerken. Het belooft een boeiende avond te worden. Iedereen hartelijk welkom om half acht in Rehoboth

OUDERENSOOS – DAARLE

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, 13 september zijn we weer bij elkaar geweest. De eerst volgende datum is 27 september a.s. We komen eens in de 14 dagen bijeen om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Onderling praten we bij en verder doen we vaak spelletjes met elkaar zoals, rummikub, darten, sjoelen of biljarten. Soms zijn we creatief bezig voor onze jaarlijkse verkoopavond in november. Inmiddels ligt er alweer heel wat klaar voor de genoemde avond. We hopen aan het begin van het nieuwe seizoen ook weer nieuwe leden te mogen verwelkomen, momenteel hebben we 14 leden. Heeft u interesse kom dan eens een middag meemaken, dit geheel

vrijblijvend. Vervoer hoeft geen probleem te zijn, hiervoor kan worden gezorgd.

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 7 oktober, 18.00 uur

Predikant: Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234
@: ejprins84@gmail.com

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d.) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl