



16 OKTOBER 2022

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 16 OKTOBER 2022

- 09.30 uur Ds. E.J. Prins, doopdienst
Vanaf groep 5: Schriftlezing uit eigen Bijbel
- 19.00 uur Ds. M.B. Plette, Vriezenveen
Collecte bij de uitgang 1^e Diaconie /
2^e predikantsplaats / 3^e Wereldiaconaat

ZONDAG 23 OKTOBER 2022

- 09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen
- 19.00 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

ZONDAG 30 OKTOBER 2022

- 09.30 uur Ds. J. van het Goor, Rijssen
- 15.00 uur** Ds. L.P. Blom, Rijssen
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Bestemmingscollecte diaconie

WOENSDAG 2 NOV. 2022, dankdag voor gewas en arbeid

- 09.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld, Gez. dienst in Geref. Kerk met school 'De Ark'
- 19.30 uur Ds. E.J. Prins, Gez. Dienst in Herv. Kerk
Collecte bij de uitgang: 1^e Dorcas /
2^e Predikantsplaats / 3^e Diaconie

MEDITATIE

Neem Mijn juk op u... (Mattheüs 11:29)

Lezen: Mattheüs 11:25-30

Vermoeid en belast... zo zullen veel mensen in onze tijd zich voelen. Vermoeid van al het werk dat je moet doen. Belast door allerlei verplichtingen en verantwoordelijkheden. Soms valt het je zo zwaar, dat je bijna denkt: ik ga eraan onderdoor. Een juk, waar je onder gebukt gaat. En het probleem is: vaak leggen we onszelf dat juk op. Denken we dat we van alles moeten doen, om onszelf maar op de kaart te zetten, om onze status (al dan niet virtueel) hoog te houden. We vermoeien en belasten onszelf.

Maar dan zegt Jezus tegen je: “kom naar Mij, met al die dingen die je leven zwaar maken, en geef het aan Mij.” Hij kent je in je vermoeidheid, Hij begrijpt je. En Hij kan dragen wat jij niet dragen kunt. Dat heeft Hij laten zien, toen Hij stierf aan het kruis. Daar had Hij ook jouw leven op zijn schouders. Hij nam alles wat jou bezwaart mee de dood in en liet het daar achter, toen Hij weer opstond. We hoeven niet te bezwijken onder een zwaar juk van verplichtingen. We mogen juist weten van rust die te vinden is bij Hem.

Tegelijk krijg je van Jezus wel weer een nieuw juk. Maar het is anders... niet zo zwaar, maar juist licht. Het is het juk van de liefde. De liefde die Jezus zelf heeft laten zien. De liefde waarvoor God ons gemaakt heeft. Ja, zeker dat vraagt wat van ons: gericht zijn op God, tot Hem bidden, Hem liefhebben boven alles, omzien naar elkaar, afzien van onszelf. Alsnog een hele waslijst van verplichtingen? Nee, want wanneer je leeft in verbondenheid met Jezus, doe je dit met vreugde en zul je ontdekken hoe bevrijdend dit is. Dan móet je niet meer van alles, dan mág je leven met Hem. Omdat het het mooiste leven is dat er is. En dat leven is uiteindelijk veel ontspannener dan een leven waar je van alles moet van jezelf. Jezus' juk legt geen last óp je schouders, maar haalt een last ván je schouders.



BIJ DE DIENSTEN

Zondag 16 oktober

In de morgendienst zal de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. We wensen de ouders een goede voorbereiding op deze dienst.

's Avonds is ds. M.B. Plette uit Vriezenveen in ons midden.

Zondag 23 oktober

Twee Vriezenveense emeritus-predikanten bedienen deze zondag het Woord in onze gemeente: 's morgens ds. Goossen en 's avonds ds. Borsje.

Zondag 30 oktober

Op deze zondag zijn er twee Rijssense predikanten in ons midden: 's morgens ds. Van het Goor en 's avonds ds. Blom.

Woensdag 2 november (Dankdag)

Op deze Dankdag voor gewas en arbeid is de morgendienst een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk. 's Avonds komen we bij elkaar in 'ons' kerkgebouw voor eveneens een gezamenlijke dienst.

Gezegende diensten gewenst.

GEMEENTEAVOND 27 OKTOBER

Op 27 oktober a.s. is de jaarlijkse gemeenteavond, om 20.00 uur in Rehoboth. In de afgelopen tijd hebben we als kerkenraad nagedacht over de toekomst van onze gemeente, vooral op het gebied van de samenwerking met de Gereformeerde Kerk. In overleg tussen de beide kerkenraden zijn verschillende punten aan de orde gekomen en we willen als kerkenraad met u delen welke stappen we in de komende tijd hopen te nemen. Daarbij horen we uiteraard graag uw/jouw mening. Onderwerpen die o.a. aan de orde zullen komen, zijn: de tweede dienst, het afkondigen van overlijdens, catechisaties en het kerkblad.

Verder zullen we ook de jaarrekeningen en begrotingen van de diaconie en het college van kerkrentmeesters bespreken. Daarnaast is er een verkiezing voor de commissie van advies en mogelijk ook voor de kerkenraad (vac. ouderling + extra vacature). Het zou mooi zijn, wanneer u en jij hierbij kunt zijn. We hopen op een goed en gezegend samenzijn.



TOT SLOT

1. De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Ommen is voornemens om een beroep op mij uit te brengen. Dat betekent dat ik, samen met het gezin, in de komende weken moet gaan nadenken en bidden wat Gods weg is. Wanneer er geen bezwaren tegen de procedure worden ingediend, zal het beroep op 17 oktober ingaan.

Daarna heb ik drie weken bedenktijd. Wilt u ons als gezin ook in uw gebeden gedenken?

2. Begin oktober ben ik met een aantal collega's/vrienden wezen wandelen in Oostenrijk. We hebben genoten van Gods prachtige schepping en een aantal mooie Alpentoppen beklommen. In deze week hebben we ook veel gepraat over theologie, over ons persoonlijk geloof, over ons werk in de gemeente, onze prediking, ons gezin, enz. Veel van het werk als predikant doe je alleen. Het is daarom goed om contact te hebben met collega's, om elkaar te bemoedigen en aan te scherpen en om nieuwe ideeën op te doen en zo weer 'op te laden' voor het werk.

3. Een hartelijke groet, ook namens Desiree en de kinderen,
Ds. Evert-Jan Prins

COLLECTE WERELDDIACONAAAT - ZONDAG 16 OKTOBER

Een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen.

Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse Kerk boeren en boerinnen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.

De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!

Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie Javaanse boeren een beter inkomen te verwerven. Helpt u mee?

Geef in de collecte of maak uw gift over via IBAN NL 41 RABO 03248 24 769 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Daarle o.v.v. Kerk in Actie Landbouw Indonesië

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Worstactie

Dit jaar willen we weer een worstactie houden.

De opbrengst is bestemd voor de verduurzaming van onze kerkelijke gebouwen.

Bestelformulieren worden in heel Daarle bezorgd in week 42 (17 t/m 21 oktober)

Er komen ook formulieren onder de toren in de kerk te liggen.

Uiterlijke inleverdatum is 30 oktober 2022.

Uw bestelling zal op woensdag 16 november aan huis worden bezorgd.

Verdere informatie vindt u op het formulier.

Wij hopen op een mooie opbrengst!

DIACONIE

Weinig te besteden.'

Helaas kunnen er veel zorgen zijn om de eindjes aan elkaar te knopen in deze tijd van hoge energierekeningen, duurdere boodschappen etc.

Maar weet dat er hulp is! Bij de gemeente Hellendoorn, maar ook als kerken / diaconie willen we u helpen als het nodig is! Schroom niet, trek aan de bel bij uw wijkouderling of dominee, zij zullen u vertrouwelijk helpen, waar het kan! Maar laten we bovenal met én voor elkaar bidden om wijsheid en kracht in deze bijzondere tijd. Ook liggen er de komende maand folders achter in de kerken in Daarle, van Hellendoorns minimaatje en van Gemeente Hellendoorn (met info / tips).

Diaconie PKN Kerken Daarle

KERKBLAD

Kerkblad 6 nov.	copy inleveren voor 28 okt.	18.00uur
Kerkblad 27 nov.	copy inleveren voor 18 nov.	18.00uur
Kerkblad 18 dec. weken)	copy inleveren voor 9 dec.	18.00uur(4
Kerkblad 15 jan.	copy inleveren voor 6 jan.	18.00 uur

HUISBEZOEKEN

Met de start van het winterseizoen beginnen de ouderlingen ook weer met hun huisbezoeken. Naast het gebruikelijke gesprek, zal er door



hen de komende maanden tijdens de bezoeken gelezen worden: Jesaja 40:27-31. Het zou mooi zijn als u dit gedeelte vast leest van tevoren. Dat kan het gesprek erover bevorderen.

Hieronder ziet u of uw wijkouderling binnenkort bij u op de stoep staat. Mocht u niet kunnen, wilt u dan onderling proberen te ruilen en dit ook doorgeven aan de wijkouderling? Ook wanneer ruilen niet lukt, graag contact opnemen met de ouderling.

ZENDINGSCOMMISSIE

Vanaf begin november kunt u iemand van de zendingscommissie aan de deur verwachten met het GZB dagboekje "Een hand vol koren".

Het boekje kost dit jaar € 13.95. (het boekje is duurder geworden, door alle gestegen kosten) Zou u dit gepast en contant willen betalen?

Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot zegen geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.

De opbrengst gaat naar het project van ds. C.G. Vreugdenhil voor het werk in Colombia, waar we als gemeente Deelgenoot van zijn.

Helpt u mee??

VROUWENKRING

Na een tijdje van rust en vakantie gaan we van start met de vrouwenkring op D.V. 12 oktober, om 9 uur. We beginnen met een nieuw boekje uit de kringserie: "Ouder worden in Gods Licht.". We willen graag allemaal oud worden, maar het ouder worden brengt mooie en minder mooie kanten met zich mee. Wat zegt de bijbel over het ouder worden?

Gods Woord is een lamp voor onze voet en een Licht op ons pad (Psalm 119:105). Dat geldt ook voor deze fase van het Leven. Welk Licht laat Gods Woord schijnen over de ouderdom? De komende tijd gaan we ons buigen met verschillende thema's over dit onderwerp. We beginnen met "Hoe kan de ouderdom een rijke ervaring zijn?" lees hierbij Psalm 71. Iedereen wordt van harte uitgenodigd, om deze morgen bij te wonen. Wees welkom!

STARTZONDAG 25 SEPTEMBER 2022



Zondag 25 september was er 's ochtends, na kerktijd, een samenkomst in Rehoboth. Dit betrof de opening van het Winterwerk.

Hiervoor was er van alles gebakken en gekookt door een aantal gemeenteleden. Er werd begonnen met koffie en koek/cake, daarna was het tijd voor een spel. De kinderen konden naar buiten en de volwassenen deden binnen een "Ganzenbord"-variant. Het voornaamste doel hiervan was om elkaar beter te leren kennen.

We hebben samen geluncht en genoten van alle lekkere dingen die meegenomen waren. Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng.

PASSAGE

Mevr. X uit Raalte wil met ons "de bloemetjes buiten zetten". Zij laat ons op humoristische wijze anekdotes en gedichten horen. Deze ledenvergadering is op woensdag 26 oktober 's avonds op half acht in Rehoboth. Leden en ook gasten hartelijk welkom.

DORCAS VOEDSELACTIE 2022

Dorcas komt in actie voor Oost-Europa. In de week van 23 tot 28 oktober ontvangt u in de brievenbus een flyer voor de voedselactie in Oost-Europa. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. Deze koude maanden moeten de meest kwetsbare mensen kiezen: hout voor de kachel of een maaltijd? Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten doen. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En dat als je een inkomen hebt van slechts een paar tientjes per maand! Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt... In heel Nederland doen vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral de ouderen te helpen. Dorcas koopt ter plekke voedsel en maakt er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap, maar ook daarna laat Dorcas mensen niet los. Ze helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en bouwen samen met hen aan een gezonde toekomst. Ook zorgt Dorcas voor trainingen en nieuw werk. Zo groeien de inkomsten en zijn voedselpakketten uiteindelijk niet meer nodig. De nood is hoog... .

Helpt u mee zodat er voedsel is voor de winter? Mocht u geen flyer hebben ontvangen, dan liggen achterin de kerk nog flyers. Of kijk op www.dorcasvoedselactie.nl of neem telefonisch contact met ons op. Alvast hartelijk dank, namens Dorcas en de kwetsbare mensen in Oost-Europa. Namens Dorcas Daarle



VERSLAG OPEN DOORS AVOND 17 JUNI J.L.

Op vrijdag 17 juni hadden we in Ruimte de nacht van gebed gepland die vanuit Open Doors wereldwijd georganiseerd wordt om te bidden voor de vervolgte kerk, (miljoenen worden namelijk vervolgd wereldwijd)

De tijd in ruimte was van 8 tot 10 uur en de nachtelijke uurtjes hebben we er niet bij aan gedaan. De gebedsgroep Daarle had dit georganiseerd, en een paar jongeren van World Servants bedienden de Beamer waar de video's over christenen waren te zien die ergens in een land op de wereld vervolging ervaarden. Hun speciale persoonlijke verhalen raakten ons allen, en daarna werd er voor gebeden. OM de beurt, maar dat was geen moeten maar gewoon wie dat wilde kon bidden voor een gebedspunt waar de video's iets over verteld hadden. Bij elk gebedspunt over een bepaald land, werd er een kaarsje aangestoken, met de symbolische betekenis dat het licht van Jezus Christus mag schijnen in deze duistere gebieden. Hij is het licht van de Wereld.

We hebben ook een collecte gehouden voor Open Doors en ook de jongeren van de Word Servants kregen een gift voor de hulpverlenings taak die ze gingen doen in 3^e wereld landen.

Het was een gezegende avond en er was een goede sfeer en voelden de nabijheid van onze Heer.

Volgend jaar zal er weer als kan, een gebedsnacht of uur worden gehouden voor de vervolgte kerk, het is het minste wat we voor hen kunnen doen, en ze voelen ook dat er voor hen gebeden wordt zeggen ze.

ZORGBOEDERIJ DE "ES HOEVE"

"Een luisterend oor is vaak een kleine moeite maar wel een groots gebaar"

Heb je af en toe een moment over? Dan zijn we op zoek naar jou!

Op woensdagmiddag 19 oktober houden wij een vrijwilligersmiddag en daar willen we jullie de plannen en toekomst van de "Es Hoeve" laten zien. Ben je nieuwsgierig en wil je hier ook meer over weten? Kom dan ook vrijblijvend langs of dit wat voor je is.

- Wat bieden wij die middag?
- Een lekker bakje koffie met iets lekkers.
- Introductie van wie wij zijn en wat we gaan doen.
- Rondleiding door ons nieuwe gebouw.



- Kennis maken met jou!

Je bent van harte welkom aan de Esweg 10 a in Daarle
mailadres: info@deeshoeve.nl. We beginnen om 14 uur.
Vriendelijke groeten: Zorgboerderij de "Es Hoeve".

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 28 oktober, 18.00 uur

Predikant: Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234
@: ejprins84@gmail.com

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d.) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk

