

6 NOVEMBER 2022



# KERKBLAD

**HERVORMDE GEMEENTE DAARLE**

## KERKDIENTEN

### ZONDAG 6 NOVEMBER 2022

- 09.30 uur Ds. G. Herwig, Hoge Hexel (Voorbereiding HA)  
Vanaf groep 5: Schrijftlezing uit eigen Bijbel
- 15.00 uur Ds. T.J. Sminck, Wierden  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie/  
2<sup>e</sup> Predikantsplaats/3<sup>e</sup> G.Z.B.

### ZONDAG 13 NOVEMBER 2022

- 09.30 uur Ds. E.J. Prins (Heilig Avondmaal)
- 15.00 uur Ds. E.J. Prins (Heilig Avondmaal en Dankzegging)  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie(Avondsmaalsblok/  
2<sup>e</sup> Predikantsplaats / 3<sup>e</sup> I.Z.B.

### ZONDAG 20 NOVEMBER 2022

- 09.30 uur Ds. E.J. Prins (Eeuwigheidszondag)  
Vanaf groep 5: Schrijftlezing uit eigen Bijbel
- 15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie /  
2<sup>e</sup> Predikantsplaats / 3<sup>e</sup> Algemeen Kerkenwerk

## MEDITATIE

*O God van alle wraak, HEERE, God van alle wraak, verschijn blinkend!*  
(Psalm 94:1) Lezen: Psalm 94

Psalm 94 is voor de meeste mensen (inclusief mijzelf) een onbekende psalm. En onbekend maakt meestal onbemind. Niet veel mensen zullen deze psalm als hun lievelingspsalm opgeven. En misschien dat u na het lezen van het eerste vers hierboven al de neiging had om de meditatie deze keer maar over te slaan (wat u, als u dit leest, (nog) niet gedaan hebt).

De HERE wordt aan het begin van deze psalm een 'God van alle wraak' genoemd. Of, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling het zegt: 'God van vergelding'. Ik weet niet of u weleens tot God bidt om vergelding, maar ik schat in dat er niet veel mensen zijn die dat doen. Dat voelt ongemakkelijk. Misschien ervaar je wel een sterke weerstand om dat te doen. Denk je: o, dit is nou typisch zo'n gedeelte uit het Oude Testament, veel te gewelddadig. Al die wraak: dat leidt toch tot niets? En daarbij: Jezus leert ons juist om onze vijanden lief te hebben, niet om om vergelding te bidden. Bidden om vergelding: dat vinden we algauw te heftig.

Het kan zijn dat dit ook te maken heeft met het feit, dat ons vrij weinig onrecht overkomt. Zeker in vergelijking met anderen in deze wereld. Bijvoorbeeld onze broeders en zusters in Noord-Korea of China, die vanwege hun geloof gevangen worden gezet en gedood. Of denk aan kinderen in Bangladesh en India, die voor een hongerloontje moeten werken. Of boeren in Afrika die aan alle kanten worden uitgeknepen. Of mensen in Oekraïne, die verjaagd worden uit hun huizen door een meedogenloze vijand. En zo zou deze lijst nog veel langer kunnen worden. Bij zulke mensen zou een psalm als Psalm 94 weleens meer weerklank kunnen vinden dan bij ons.

Ook Gods volk Israël heeft door de eeuwen heen heel wat keren te maken gehad met onrecht. Daarom komt de roep om vergelding nog weleens een keer voor in de Bijbel. En niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe. Bijvoorbeeld in Openbaring 6:10, daar roepen de martelaren die vanwege hun geloof zijn gedood: "tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?" Als Jezus terugkomt, komt Hij ook om te oordelen

de levenden en de doden. Mensen die hier op aarde nog konden denken: "ik kom er wel mee weg," die hebben dan een groot probleem.

In Psalm 94 zien we mensen die dagelijks onderdrukt worden en van de kant van mensen geen recht verwachten. Misschien hebben ze wel gehoopt op en gebeden om verandering: dat hun onderdrukkers zouden stoppen. Maar als dat niet gebeurt, gaan zij in hoger beroep, bij de Rechter van hemel en aarde. In het vertrouwen dat Hij recht zal doen en de onderdrukkers niet voor altijd hun gang laat gaan. Het is het gebed dat God zijn Koninkrijk zal laten doorbreken, waarin het onrecht geen plaats meer heeft en waarin het recht regeert.

Of wij zo'n gebed om wraak zo op de lippen moeten nemen? Ik denk wel met enige schroom. In elk geval niet als middel om onze persoonlijke vetes mee uit te vechten. Als we daarmee te maken hebben, is het belangrijk om eerst te kijken: ben ik misschien zelf ook schuldig? Maar als ons daadwerkelijk onrecht wordt aangedaan, en we merken dat er geen kans op verandering is bij hen die het ons aandoen, dan kan zo'n gebed om wraak soms nodig zijn. Laten we in elk geval mensen in nood die dit bidden niet te snel de mond snoeren.

## **BIJ DE DIENSTEN**

*Zondag 6 november*

In de morgendienst is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Ds. Herwig (Hoge Hexel) zal deze dienst leiden. In de middagdienst bedient ds. Smerk (Wierden) het Woord in ons midden.

*Zondag 13 november (Heilig Avondmaal)*

Op deze Avondmaalszondag lezen we verder over Abraham. In de morgendienst staat Genesis 14:18-24 centraal en in de middagdienst Genesis 15:1-21. We hopen op een goede en gezegende Avondmaalsviering.

*Zondag 20 november (Eeuwigheidszondag)*

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we in de morgendienst de gemeenteleden die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. 's Middags gaat ds. Heusinkveld voor.

## **AVONDMAAL**

Tijdens de gemeenteavond van 27 oktober jl. hebben we stilgestaan bij het Avondmaal. Op dit moment vieren wij dat vanwege corona in een combinatie van een 'lopende' en 'zittende' vorm: we lopen vanuit de banken naar voren, waar we het brood en de wijn ophalen en dan gaan

we weer in de banken zitten om gezamenlijk brood en wijn tot ons te nemen. Voorheen gingen we voorin de kerk aan tafel zitten.

Voor beide vormen is iets te zeggen, ze hebben elk hun eigen theologische achtergrond. In het 'lopend Avondmaal' komt tot uitdrukking, dat we mensen zijn, die onderweg zijn naar het beloofde land. Op die weg wil God ons voeden met het Brood des Levens en de Ware Wijnstok, Jezus Christus. Beseffen we dat we 'vreemdelingen en bijwoners' zijn op aarde? Soms lijken we gemakkelijk te 'settelen' in de wereld. Het 'lopend Avondmaal' herinnert ons eraan om dit niet te doen. De vorm van het zitten aan tafels is vooral verbonden met onze gereformeerde traditie. We gaan zitten, nemen rust om tot ons te laten doordringen wat Christus voor ons gedaan heeft. Hebben we dat in onze opgejaagde maatschappij niet hard nodig? We worden zo ook stilgezet bij hoe het straks zal zijn in de eeuwige rust van Gods Koninkrijk. Dan mogen we bij Hem aan tafel zitten. Daarbij is het mooie van een tafel, dat je elkaar in het gezicht kunt zien. In de vorm zoals wij die op dit moment praktiseren, verdwijnt dat element wat: we kijken tegen elkaars achterhoofden aan.

Elke vorm heeft z'n sterke en minder sterke kanten. Als kerkenraad bezinnen we ons in de komende tijd op welke vorm van het Avondmaal we willen aanhouden. Zolang (de dreiging van) corona er nog is, houden we het bij de huidige vorm.

Tijdens de gemeenteavond kwam ook de vraag naar voren waarom de kleden niet meer over het brood en de wijn worden gelegd na afloop van de viering. Dit is omdat brood en wijn *zichtbare* tekenen zijn van Christus' aanwezigheid. Eigenlijk zouden die kleden er niet moeten zijn, ze roepen een soort geheimzinnigheid op die niet nodig is. Tegelijk hebben ze als functie om te voorkomen dat het brood uitdroogt, daarom liggen ze wel vóór de viering over het brood en de wijn heen. Maar na de viering is dat niet meer nodig en kunnen brood en wijn duidelijk zichtbaar blijven staan.

## **TOT SLOT**

1. Mede namens mijn vrouw Desiree wil ik u/jou hartelijk danken voor het medeleven dat we hebben ontvangen rondom het beroep naar Ommen in de vorm van bezoekjes, gesprekjes op straat, telefoontjes, kaartjes, appjes en mailtjes. Ook hebben we van verschillende mensen vernomen dat ze aan ons denken in hun gebeden. Dat doet ons erg goed. Rond de tijd dat u dit leest, zal de beslissing bekend zijn. We (blijven) bidden om Gods wijsheid.

## 2. Een hartelijke groet, *Ds. Evert-Jan Prins*

### **GZB NAJAARSCOLLECTE – ZONDAG 6 NOVEMBER OMZIEN NAAR DAKLOZEN IN COLOMBIA**

Samen met u wil de GZB mensen over de hele wereld bereiken met het Evangelie. We willen werken aan gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof, waar oog is voor elkaar en voor kwetsbare groepen in de samenleving. Omzien naar daklozen in Colombia. De GZB-najaarscollecte is dit keer voor Colombia. In het centrum van Medellín, de tweede stad van Colombia, is er een "Straat van de zonde", met maar liefst drie bordelen en veel daklozen. Daar bevindt zich een kerk. Gemeenteleden geven straatbewoners aandacht, regelmatig een douche, schone kleren en eten. Het is hun verlangen dat de "Straat van de zonde" een plek van Gods genade mag worden. Ook andere Colombiaanse kerken willen graag van betekenis zijn voor mensen aan de rand van de samenleving. Daarom wil de Presbyteriaanse Kerk van Colombia haar leden trainen in het helpen van deze mensen. De GZB ondersteunt dit initiatief met zendingswerkers en geld, zodat gemeenteleden beter in staat zijn deze kwetsbaren te bereiken met het Evangelie. Ook Ds. Vreugdenhil is in dienst bij de GZB om les te geven aan het FUSBC in Colombia en toerusting te geven aan predikanten en kerkleiders. Helpt u mee door te geven? U kunt uw gift geven tijdens de collecte in de kerk of u kunt uw gift overmaken naar IBAN NL 41 RABO 03248 24 769 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Daarle o.v.v. Najaarscollecte 2022 Colombia. Hartelijk Dank!

### **HEILIG AVONDMAALCOLLECTE D.V. ZONDAG 13 NOVEMBER ZAMBIA – Jongeren zonder ouders staan er vaak alleen voor**

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund. Los van de trauma's van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes

en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken. U kunt dit werk steunen door een bijdrage te geven tijdens de dienst voor de Heilig Avondmaalblokken of u kunt een gift overmaken op rekening IBAN NL41 RABO 03248 24 769 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Daarle o.v.v. kinderen Zambia Hartelijk Dank!

## **VROUWENKRING**

Allen hartelijk welkom D.V. woensdag 9 november, om 9 uur. Deze morgen bespreken we H2 "Leven om te loven" met het daarbij behorende bijbelgedeelte uit Psalm 150. "Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!". Graag tot ziens.

## **Worstactie**

Bedankt voor de vele bestellingen! Woensdag 16 november tussen 18.00 en 21.00 uur wordt uw bestelling gebracht door een lid van de Commissie van Advies. Er dient contant afgerekend te worden.

## **OUDERAVOND CATECHISATIE**

Op 14 en 15 november staat de ouderavond gepland. Deze avond is bedoeld voor de ouders van catechisanten om informatie te krijgen over wat we op catechisatie doen en om stil te staan bij de geloofsopvoeding van uw kind. We hopen indien mogelijk beide ouders, of in ieder geval een van de ouders te zien. Je bent welkom op dezelfde avond en hetzelfde tijdstip als je kind catechisatie heeft. Bij meerdere kinderen op verschillende tijden kun je kiezen wat het beste uitkomt. Hopelijk tot ziens!

## **KERKBLAD**

Kerkblad 27 nov.	copy inleveren voor 18 nov.	18.00uur
Kerkblad 18 dec.	copy inleveren voor 9 dec.	18.00uur(4 weken)
Kerkblad 15 jan.	copy inleveren voor 6 jan.	18.00uur
Kerkblad 5 febr.	copy inleveren voor 27 jan.	18.00uur

## **HUISBEZOEKEN**

Met de start van het winterseizoen beginnen de ouderlingen ook weer met hun huisbezoeken. Naast het gebruikelijke gesprek, zal er door hen de komende maanden tijdens de bezoeken gelezen worden: Jesaja 40:27-31. Het zou mooi zijn als u dit gedeelte vast leest van tevoren. Dat kan het gesprek erover bevorderen. Hieronder ziet u of uw wijkouderling binnenkort bij u op de stoep staat. Mocht u niet kunnen, wilt u dan onderling proberen te ruilen en dit ook doorgeven aan de wijkouderling? Ook wanneer ruilen niet lukt, graag contact opnemen met de ouderling.

## **PASSAGE**

Op woensdag 23 november om half acht komt Passage bijeen in Rehoboth. Thema deze avond is "luisterend bidden". Ds. M. Winters komt hierover vertellen, over dat bidden vaak eenrichtingsverkeer lijkt. Maar wij mogen verwachten dat God ook tot ons spreekt. Er is een inleiding en tussendoor kan men in gesprek gaan over vragen die aan de orde komen. Leden en belangstellenden welkom.

## **VERKOOPAVOND OUDERENSOOS DAARLE**

Het is weer zover! Op DV dinsdagavond 22 november a.s. hopen de leden en de leiding van de Soos haar jaarlijkse verkoopavond te houden in Rehoboth. De verkoop begint om half acht. Zoals gewoonlijk worden er niet alleen leuke spullen verkocht, maar zijn er ook volop spelletjes te doen, zoals sjoelen, kegelspel, raden prijs van een levensmiddelenmand e.d. Voor elk wat wils dus!! Verder is er een verloting met diverse aantrekkelijke prijzen. Voor deze verloting worden door de leden van de Soos vooraf loten verkocht, maar ook 's avonds zijn er nog loten te koop. Mocht er bij u thuis niet iemand van de Soos zijn geweest met loten, neem gerust contact op met een lid van de Soos. Rond de klok van negen uur 's avonds, zal de trekking van deze verloting plaats vinden.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd onze verkoopavond te bezoeken. U/jij komt toch zeker ook? Bij voorbaat onze hartelijke dank!!

## **ZENDINGSMEDEWERKERS**

De Nieuwsbrief van ds. Vreugdenhil kunt u lezen via de volgende link: <https://www.gcvreugdenhil.nl/en-een-nieuwe-begin/>. Voor degene die dit zelf niet via internet kunnen opzoeken ligt er een gekopieerde versie op de tafel onder de toren om mee te nemen.

## **ZENDINGSKAARTEN**

We hebben een felicitatiekaartje ontvangen vanuit de Hervormde Gemeente Daarle. Hartelijk bedankt voor uw meeleven met ons als zendingswerkers voor de GZB. Samen met mijn vrouw Marjan werken we in Nicaragua, Centraal Amerika. Vandaag kregen we de post binnen na een aantal maanden. Leuk om dan een aantal kaartjes aan te treffen. Gods zegen op uw werk in de gemeente. Saludos cordiales, Met vriendelijke groet, **John Lindhout** Coordinador Regional América Latina y Caribe

## **ZENDINGSCOMMISSIE**

Binnen kort komen de leden van de zendingscommissie weer bij u langs de deur met het dagboekje "Een hand vol koren". Meer hierover kunt u lezen in het vorige kerkblad.

## **AUTISME IN DE KERK**

Platform Autisme in de kerk organiseert D.V. 15 november een webinar voor volwassenen met autisme, hun ouders, partners en andere betrokkenen. Joke Heusinkveld, psychosociaal en contextueel hulpverlener, zal tijdens haar inleiding het thema '(On)begrensd' verder uitleggen. Na haar inleiding gaan deelnemers in breakout rooms uiteen. Er is een gespreksgroep voor volwassenen met autisme en ook één voor ouders, één voor partners en één voor andere betrokkenen. Het webinar is online op 15 november s avonds. kosten € 7.50 bij inschrijving. In Platform Autisme in de kerk participeren "Dit Koningskind", ""Eleos (is een chr. Ggz.) . "Helpende Handen", en " Op weg met de ander". Het



Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven. Het helpt christenen hoe om te gaan met autisme in de kerk, zowel in pastoraat als in catechese etc...Opgeven voor het webinar online via <http://www.eleos.nl/webinar-onbegrensd>. Neem gerust contact op met Yvonne Buis op werkdagen: T. 06-40432577 of mail naar [Yvonne.buis@eleos.nl](mailto:Yvonne.buis@eleos.nl)

## **UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE**

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar [h-kerkblad@pkn-daarle.nl](mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl) voor vrijdag 18 november, 18.00 uur

Predikant: Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234  
@: [ejprins84@gmail.com](mailto:ejprins84@gmail.com)

Scriba: @: [h-scriba@pkn-daarle.nl](mailto:h-scriba@pkn-daarle.nl)

Administratie kerk: @: [h-administratie@pkn-daarle.nl](mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl)

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d. ) graag door geven aan:  
@: [h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl](mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl) of schriftelijk