

27 NOVEMBER 2022



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Preek rooster	Locatie dienst	Tijdstip + dienst	Predikant	
4 december	Gereformeerde Kerk	9.00 uur Hervormde dienst	Ds. G.H. Nijland	Rijssen
		10.30 uur Gereformeerde dienst	Ds. H.W. Schotanus	
		15.00 uur Gezamenlijke dienst	Ds. R. de Graaf	Den Ham
11 december	Hervormde Kerk	9.00 uur Gereformeerde dienst	Ds. B.J. Heusinkveld	
		10.30 uur Hervormde dienst	Ds. G.A. Schreuders	Wierden
		15.00 uur Gezamenlijke dienst	Ds. E.J. Prins	

KERKDIENSTEN

ZONDAG 27 NOVEMBER 2022, 1^e adventszondag

09.30 uur Ds. E. J. Prins

15.00 uur Drs. J. Eertink, Rijssen

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst/
2^e Predikantsplaats/3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

ZONDAG 4 DECEMBER 2022, 2^e adventszondag

Zie aangepast preekrooster

9.00 uur Ds. G. H. Nijland, Rijssen

Vanaf groep 5: Schriftlezing uit eigen Bijbel

15.00 uur Ds. R. de Graaf Den Ham Gezamenlijke dienst Geref. Kerk

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Kerkenraadsfonds

ZONDAG 11 DECEMBER 2022, 3^e adventszondag

Zie aangepast preekrooster

10.30 uur Ds. G. A. Schreuders, Wierden

15.00 uur Ds. E.J. Prins Gezamenlijke dienst Herv. Kerk

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /
2^e Predikantsplaats / 3^e Algemeen Kerkenwerk

MEDITATIE

Wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. (Jesaja 40:31) Lezen: Jesaja 40:25-31

In deze tijd worden we overspoeld met berichten die je wanhopig kunnen maken. Of het nou gaat over het klimaat, over stikstof, over de tweedeling van de samenleving, over jongeren die steeds depressiever worden, over wat dan ook... het ene sombere verhaal is nog niet uit, of

het volgende wordt alweer verteld. Al die wanhoop vreet energie. We worden er moe van.

Hoop daarentegen is juist een bron van kracht. Gods volk Israël (en in haar voetspoor de kerk) heeft zich nooit neergelegd bij de wanhoop, door altijd groot van God te blijven denken. Dat wil niet zeggen dat de ellende wordt ontkend. Sombere verhalen mogen gedeeld worden en dat gebeurt regelmatig in de Bijbel. De wanhopige woorden van Israël in Jesaja 40:27 zijn hier een voorbeeld van: "mijn weg is voor de HEERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij." Maar daar eindigt het niet mee. Telkens weer is er in Israëls geschriften ook de verwachting dat God een einde zal maken aan alle wanhoop.

Juist de Adventstijd zet ons stil bij die verwachting. Bij dat we het van de Heere God moeten hebben. Bij dat Hij in Zijn Zoon Jezus Christus alles al gedaan heeft om ervoor te zorgen dat deze wereld niet ten onder zal gaan. Probeer dat eens te bedenken als je in de komende weken het nieuws kijkt of leest.

Eerlijk is eerlijk, vaak gaat het tegen je gevoel in, en tegen de omstandigheden. En daar laten we ons al gauw door uit het veld slaan. Maar Advent is juist een tijd van oefening... we oefenen ons in de verwachting van Gods toekomst. We oefenen om onze eigen gevoelens en gedachten niet de overhand te laten krijgen, maar ons te laten leiden door Gods gedachten die hoger zijn dan de onze (Jesaja 55:8-9).

Hoe je dat oefenen doet? Nou ja, "lees je Bijbel, bid elke dag." Ga 'gewoon' naar de kerk, wanneer je daartoe in staat bent. En als je daar allemaal te moe voor bent? Leg je smartphone opzij (waar je al die energievretende wanhopigheid op binnen krijgt) en ga dan juist bidden, al is het maar een paar zinnnetjes. Pak toch die Bijbel en lees een paar verzen. Ga naar de kerk en ervaar de rust die daar is (zeker 's middags). Vaak knap je d'r wonderlijk van op. Zo kun je jezelf oefenen in groot van God denken.

BIJ DE DIENSTEN

In verband met de hoge energiekosten gaat er waarschijnlijk één kerk op een zondag open vanaf 1 december, d.w.z. de ene zondag de Gereformeerde kerk, de andere zondag de Hervormde kerk. Dat betekent dat wat hieronder staat over de diensten op de zondagen 4 en 11 december mogelijk verandert. Houd u de afkondigingen in de gaten.

Zondag 27 november (1^e Advent)

Op deze eerste zondag van Advent willen we met elkaar lezen: Genesis 18:1-15 en Lukas 1:26-38. In beide gedeelten gaat het over Gods mogelijkheden, maar er wordt wel nogal verschillend op gereageerd. In de middagdienst is drs. Eertink uit Rijssen in ons midden.

Zondag 4 december (2^e Advent)

De morgendienst wordt geleid door ds. G.H. Nijland.

's Middags ga ik zelf voor en lezen we uit Genesis 21 over de geboorte van Izaak.

Zondag 11 december (3^e Advent)

Deze zondag gaat 's morgens ds. Schreuders uit Wierden voor en 's middags in een gezamenlijke dienst ds. E.J. Prins.

Gezegende diensten toegewent!

TOT SLOT

1. Zoals inmiddels bekend, heb ik het beroep naar de Hervormde Gemeente van Ommen niet aangenomen. Hier nogmaals een woord van dank voor al het medeleven dat we in de afgelopen periode, zowel vóór als na de beslissing, ontvingen.

2. Zondag 27 november begint de Adventstijd. Een tijd waarin we extra beseffen dat wij onze kaarten niet moeten zetten op menselijke mogelijkheden, maar op God. Hij is in onze geschiedenis gekomen in Zijn Zoon Jezus Christus en heeft licht in de duisternis gebracht. Aan dat licht mogen we ook in deze donkere tijden (voor sommige mensen letterlijk, i.v.m. de energiecrisis) vasthouden. Jezus' komst geeft ons hoop en verwachting, en laat ons uitzien naar de dag waarop Hij opnieuw zal komen om de duisternis te verdrijven, voorgoed. Ik wens u en jou een gezegende Adventstijd.

3. Een hartelijke groet vanaf Groeneweg 1,
Ds. Evert-Jan Prins

KERKBLAD

Kerkblad 18 dec.	copy inleveren voor 9 dec.	18.00uur(4 weken)
Kerkblad 15 jan.	copy inleveren voor 6 jan.	18.00uur
Kerkblad 5 febr.	copy inleveren voor 27 jan.	18.00uur

VROUWENKRING

Allen hartelijk welkom D.V. woensdag 7 december om 9 uur. Deze morgen bespreken we H 3 "Stormen die over ons leven razen" uit

"Ouder worden in Gods licht" door Rene van Loon. We lezen hierbij uit Markus 4: 35-41.

KINDERCLUBS

Op donderdag 15 december 2022 willen we met de kinderen kerstfeest vieren. We beginnen om 14.45 uur en de viering zal ongeveer om 17.15 uur zijn afgelopen. We hopen dat we een fijn kerstfeest zullen hebben.

KINDERNEVENDIENST

Ik kan niet wachten! Is dit jaar het thema die de kinderen van de kindernevendienst gaan behandelen in de adventstijd.

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord 'advent' betekent 'komst': we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Traditiegetrouw wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een Messias en verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Tijdens de adventsperiode werken we met de kinderen uit het boekje "ik kan niet wachten". Dit is een speciale uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Van de eerste zondag van advent tot en met de kerst is er in het boekje elke dag iets leuks om te tekenen, te puzzelen, samen te lezen of om over na te denken. Elk kind van de kindernevendienst krijgt een boekje, poster en stickervel mee naar huis om hiermee thuis ook aan de slag te kunnen. Elke dag van de adventstijd kan er een sticker op de poster geplakt worden. Zo ontdekken we samen welke Bijbelse figuren elk op hun eigen manier wachten op Jezus. Tijdens de kerkdiensten in de adventstijd zullen we in de dienst kort stilstaan bij het thema van die dag en zullen de kinderen de stickers op de grote poster in de kerk plakken.

Heeft u geen kinderen in de kindernevendienstleeftijd en wel interesse in het boekje "ik kan niet wachten" met de bijbehorende poster en stickervel, laat het weten! Zolang de voorraad strekt zijn ze verkrijgbaar via één van de leidsters van de kindernevendienst.

Kerstviering kindernevendienst:

Op Maandag 26 December tijdens de ochtenddienst om 9.30 uur hopen we met de kinderen van de kindernevendienst een kinderkerstdienst te vieren. Hierbij willen we iedereen van harte uitnodigen om het kerstfeest met ons mee te vieren

PASSAGE

Woensdagavond 14 december, aanvang 6 uur, houden wij onze kerstavond. Samen gaan wij van een broodmaaltijd genieten. Een avond ook met afwisselend zang, gedichten en lezingen over de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus

Er wordt een kerstverhaal verteld. Wij hopen op een fijne avond. Welkom in Rehoboth.

WORLD SERVANTS GROEP DAARLE 2023

De World Servants groep Daarle is van start gegaan! Dit jaar bestaat de groep uit zes deelnemers. Zo gaan Jan Wouter Immink en Anniek Immink naar Nepal, Jorinde Immink naar Panama, Jeffrey Meinetten en Maud Burger naar Malawi en Mirthe Janssen naar Uganda. Iedereen zal tijdens zijn of haar project bouwen aan een basisschool om het onderwijs toegankelijk te maken voor de kinderen daar.

Dit jaar moeten we als actiegroep €15.000 ophalen. Inmiddels zit de eerste actie, de autowas actie, er al weer op. We hebben een mooi bedrag opgehaald en bedanken een ieder die zijn of haar auto door ons heeft laten wassen! We hopen en bidden op een gezegend actieseizoen!

Pietenactie

Op 26 november en 2, 3, en 5 december zijn de World Servants Pieten weer in en rondom Daarle. Wilt u dat de Pieten een bezoekje komen brengen van 15 minuten? Laat het ons weten via wswdaarle@hotmail.com Viert u Sinterklaas buiten genoemde data? Neem dan contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn (m.u.v. de zondag).

Kerstkaartenactie

Dit jaar staat de kerstkaartenactie ook weer op het programma! U kunt uw kerstkaarten van 6 t/m 21 december inleveren bij onderstaande adressen of bij de algemene inleveravonden. Doe de te bezorgen kaarten en het te betalen bedrag hiervoor in een envelop of zak en wij zullen uw kaarten dan voor slechts €0,50 per kaart voor u bezorgen in

Daarle, Den Ham, Daarlerveen, Vroomshoop, Vriezenveen, Westerhaar, Hellendoorn, Marle, Nijverdal, Wierden en Hoge Hexel.

- Kerstkaarten inleveren Rehoboth: 14 december, 18.30 t/m 19.30 uur
- Kerstkaarten inleveren Ruimte: 21 december, 18.30 t/m 19.30 uur

KERSTVIERING

Welzijn Ouderen samen met Uit en Thuis hopen het kerstfeest te vieren op D.V vrijdag 16 dec. Om half 3 in Rehoboth. We hopen dat na 2 jaar corona het weer mogelijk is. Ds. Heusinkveld zal de meditatie verzorgen en Ina Kleinjan het Kerstverhaal. We zouden het fijn vinden dat u zich opgeeft, ook de bezoekdames tot en met maandag 12 december 12u i.v.m. de inkoop van de boodschappen. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

LICHTJESAVOND 2022

Op donderdag 29 december om 19.00 uur wordt er, na twee jaar in verband met corona een online editie, eindelijk weer een Lichtjesavond georganiseerd op de Bijzondere Begraafplaats aan de Kerkallee in Daarle. Lichtjesavond is een herdenkingsbijeenkomst, waarbij in een sfeer van lichtjes en warmte iedereen, jong en ouder, groot en klein, in de gelegenheid wordt gesteld om overleden dierbaren te gedenken. Er wordt samen stil gestaan bij het gemis van degenen die niet meer bij ons zijn.

Een dierbare verliezen kan heel kort geleden zijn, maar ook iets langer of misschien al heel lang. Het is een avond om te herdenken, stil te staan, herinneringen op te halen.

Het gevoel van verlies en gemis delen de aanwezigen met elkaar. Voor velen is het fijn, vooral in de donkere dagen van december, te ervaren dat ze niet alleen zijn in hun verdriet, dat ze verbonden zijn met elkaar. Deze avond is de begraafplaats verlicht met fakkels en kaarsen.

Belangstellenden ontvangen bij aankomst een kaars, met het aansteken van deze kaarsen houden we de herinnering aan overleden dierbaren levend. Met muziek en woorden worden overleden dierbaren herdacht. Deze herdenking zal ongeveer een half uurtje duren.

De bijeenkomst heeft een neutraal karakter, iedereen is welkom.

Aan het eind van de herdenking kan het kaarsje op het graf van de overleden dierbare neer gezet worden of meegenomen naar een elders gelegen herdenkingsplek. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Het is eventueel handig om een zaklamp mee te nemen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bent u slecht ter been of kunt u niet zolang staan en wilt u graag bij de herdenking aanwezig zijn, dan kunt u dit van te voren melden, dan zullen er stoelen klaar staan.

Om 19.00 uur begint de herdenking, vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en eventueel samen na te praten.

Draagt u Lichtjesavond Daarle een warm hart toe en wilt u helpen met de voorbereidingen op donderdagmiddag 29 december dan kunt u zich opgeven.

Wilt u op een andere manier het voortbestaan van Lichtjesavond Daarle steunen, dan stellen wij een vrije gift zeer op prijs. Bij de uitgang is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor de gemaakte kosten.

KERSTPAKKETTEN VOOR DE MINIMA

Dinsdag 20 december a.s. organiseert de Raad van Kerken t.b.v. de minimagezinnen in de gemeente Hellendoorn, voor de 29 ste keer, een "Kerstpakkettenactie voor de Minima". Dit jaar gaat het om een kerstattentie voor ± 700 minimagezinnen. Vorig jaar besloot de Raad van Kerken om in verband met de coronaproblematiek de Kerstactie voor de Minima ingrijpend te wijzigen. In plaats van een kerstpakket ontvingen de aangemelde minimagezinnen een levensmiddelen-bon. Gezien de vele reacties van zowel de gezinnen als de sponsoren is de kerstactie in deze gewijzigde vorm bijzonder gewaardeerd. Heel begrijpelijk, het is fijn gezinnen de gelegenheid te geven om met een levensmiddelen-bon zelf inkopen te doen t.b.v. een op het gezin afgestemd kerstpakket. Als gevolg van de reacties is door de Raad van Kerken besloten de "Kerstpakkettenactie voor de Minima" blijvend te organiseren op de wijze als vorig jaar. Alle bij de Raad aangemelde gezinnen ontvangen op de actiedag een kerstenvelophe met daarin een kerstgroet, een toelichting op de actie en een levensmiddelen bon voor het samenstellen van een kerstpakket.

De Raad van Kerken wil met alle samenwerkende organisaties en vrijwilligers "alle zeilen bijzetten" om de kerstactie opnieuw te laten slagen. Het bezorgen van zo'n groot aantal levensmiddelenbonnen lukt alleen indien veel bedrijven, organisaties, particulieren en scholen besluiten onze actie financieel te steunen via bankrekening: NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken kerstpakkettenactie.

Wij hopen dat velen zich door de actie laten aanspreken ons willen helpen om de Minimagezinnen in onze gemeente met de kerstdagen in zicht “een steuntje in de rug” te geven. Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank! Namens de Kerngroep Acties Minima van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn

De Raad van Kerken werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de actie samen met de volgende organisaties: plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting Vluchtelingwerk, Trefpunt Minima, Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken), Stichting Maatschappelijk Werk, en de Stichting Noabers voor Noabers.

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 9 december, 18.00 uur (4 weken)

Predikant: Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234
@: ejprins84@gmail.com

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Rekeningnummers:
Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d.) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk