

18 DECEMBER 2022



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 18 DECEMBER 2022 Geref. Kerk

09.00 uur Ds. K.W.J. Borsje, Vriezenveen

Vanaf groep 5: Schrijftlezing uit eigen Bijbel

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst/

2^e Predikantsplaats/3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden (gezamenlijke dienst)

ZATERDAG 24 DECEMBER 2022 Herv. Kerk

19.30 uur Ds. E.J. Prins **Kerstzangdienst**

ZONDAG 25 DECEMBER 2022 1^e Kerstdag Herv. Kerk

09.30 uur Ds. E.J. Prins

15.00 uur Ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar (gezamenlijke dienst)

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /

2^e Predikantsplaats / 3^e Kerstcollecte I.Z.B.

MAANDAG 26 DECEMBER 2022 2^e Kerstdag Herv. Kerk

09.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld (Kinderkerkdienst)

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /

2^e Kerstcollecte I.Z.B.

ZATERDAG 31 DECEMBER 2022 Oudejaarsdag Geref. Kerk

19.30 uur Ds. E.J. Prins (gezamenlijke dienst)

ZONDAG 1 JANUARI 2023 Nieuwjaarsdag Geref. Kerk

10.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld (gezamenlijke dienst)

Geen schriftlezing uit eigen bijbel

15.00 uur Ds. J.H. Adriaanse, Duitsland (gezamenlijke dienst)

ZONDAG 8 JANUARI 2023 Herv. Kerk

10.30 uur Ds. W.H. van Boeijen, Dedemsvaart

15.00 uur Ds. K.W.J. Borsje, Vriezenveen (gezamenlijke dienst)

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /

2^e Predikantsplaats / 3^e Kerkenraadsfonds

MEDITATIE

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond... (Johannes 1:14)

Lezen: Johannes 1:1-18

Een betere versie van jezelf worden: wie wil dat nou niet? Veel mensen in onze tijd zijn daarmee bezig. Ik weet niet of u/jij dat weleens probeert... Soms kun je behoorlijk ontevreden zijn over wie je bent en dan heb je zoiets van: d'r zal toch wel meer in zitten, ik kan toch beter? Misschien probeer je dat wel juist tijdens de Kerstdagen: dat je dan extra je best doet om te laten zien dat je een goed mens bent. Daardoor kan Kerst trouwens ook wel een beetje het feest van de schone schijn worden: we doen ons mooier voor dan we zijn.

Het kan ook dat je het idee hebt dat je voor *God* een betere versie van jezelf moet worden: dat je als het ware telkens een stukje naar boven moet klimmen. Maar lukt dat? Of is het enorm vermoeiend? Vaak val je jezelf toch tegen?

Maar: gaat het daarom, dat wij een betere versie van onszelf worden? En is Kerst de gelegenheid om dat te laten zien? Nee, juist niet! Want Kerst gaat niet over dat wij wel een betere versie van onszelf kunnen worden, maar het gaat over God, die (in elk geval op het eerste gezicht) een mindere versie van zichzelf is geworden. Dat is waar Johannes het over heeft als hij zegt: het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Vlees is in de Bijbel een aanduiding voor het menszijn met al z'n beperkingen: je sterfelijkheid, je kwetsbaarheid en ook je zondigheid. Dat

vlees doet God aan en zo komt Hij in de wereld, als de mens Jezus Christus. Hij, de Schepper van hemel en aarde, die alle macht bezit, komt in zijn eigen schepping en ondergaat alle gevolgen van de zonde en het kwaad... als de minste van de mensen. Hij blijft dus niet op afstand toekijken, maar deelt ons leven. En dan niet zomaar eventjes, als een vakantieganger die een paar weekjes een andere cultuur opsnuift, nee: Hij *woont* onder ons. En dat met maar één doel: onze bevrijding... ook bevrijding van het streven om een betere versie van jezelf te worden.

Een God, die dat doet, die een mindere versie van zichzelf wordt, is (juist daarom!) de beste God, die je je maar kunt indenken. Dát maakt Hem nu zo geloof-waardig, ons geloof waard. En laat God nou dat van ons vragen: ons geloof... ons vertrouwen. Het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus, die ons leven gedragen heeft, van kribbe tot kruis, die het heeft overgenomen om ons te bevrijden van alles wat ons gebonden houdt. Geloof in Hem! Dank Hem dat Hij je leven gedeeld en bevrijd heeft! Dan hoef je geen betere versie van jezelf meer te worden. Want Jezus heeft je goed gemaakt voor God.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 18 december (4^e Advent) – Gereformeerde Kerk

Deze zondag zijn er twee gastvoorgangers in ons midden: 's morgens om 9.00 uur ds. K.F.W. Borsje (Vriezenveen) en in de gezamenlijke middagdienst van 15.00 uur gaat ds. T.J. Oldenhuis uit Coevorden voor.

Zaterdag 24 december (Kerstavond) – Hervormde Kerk

Om 19.30 zal weer de jaarlijkse Kerstzangdienst zijn in de Hervormde kerk, m.m.v. de evangelisatiecommissie en EMOS.

Zondag 25 december (Eerste Kerstdag) – Hervormde Kerk

In de morgendienst (9.30 uur) staan we stil bij het Kerstevangelie, zoals de evangelist Mattheüs ons dat vertelt. Het is mooi dat we, zoals het er nu uitziet, de Kerstdiensten zonder coronamaatregelen kunnen vieren, zodat (hopelijk) de woorden 'komt *allen* tezamen' ook weer echt van toepassing zijn.

De gezamenlijke middagdienst wordt geleid door ds. Hazeleger uit Westerhaar.

Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) – Hervormde Kerk

Op Tweede Kerstdag is er een gezamenlijke dienst met het oog op de kinderen en tieners, die wordt geleid door ds. Heusinkveld. De dienst begint om 9.30 uur.

Zaterdag 31 december (Oudejaarsavond) – Gereformeerde Kerk

De diensten rond de jaarwisseling zijn dit jaar gezamenlijk en worden gehouden in de Gereformeerde Kerk. Op Oudejaarsavond (aanvang: 19.30 uur) ga ik zelf voor...

Zondag 1 januari (Nieuwjaarsmorgen) – Gereformeerde Kerk

...en de dienst van Nieuwjaarsmorgen (aanvang: 10.30 uur!) wordt geleid door ds. Heusinkveld.

De middagdienst van deze zondag is een gezamenlijke dienst waarin ds. Adriaanse uit Duitsland voorgaat.

Zondag 8 januari – Hervormde Kerk

Om 10.30 uur gaat ds. W.H. van Boeijen uit Dedemsvaart voor en om 15.00 uur ds. Borsje uit Vriezenveen.

Gezegende diensten toegewenst!

TOT SLOT

Allen een gezegend Kerstfeest gewenst. Niet voor iedereen zijn de komende dagen gemakkelijk: een gemis of andere moeite, zoals eenzaamheid, kan zwaar op ons leven drukken. Kerst zet ons erbij stil dat Christus juist in onze misère wilde komen, daar deel van wilde uitmaken, en bovenal: ons daaruit wilde verlossen. Ik hoop dat, ondanks onze moeilijkheden, de vreugde daarover ons leven zal stempelen. Ook wens ik u en jou alle goeds en Gods nabijheid toe voor het nieuwe jaar 2022.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, ook van Desiree, Anna, Eline, Joëlle en Vera,

Ds. Evert-Jan Prins

KERSTCOLLECTE 2022

Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger.

Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.

Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedsel-pakketten en onderdak. Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef uw gift tijdens de collecte in de kerk of maak uw gift over naar: Diaconie Herv. Gemeente Daarle IBAN NL 41 RABO 032 4824 769 ovv KERSTCOLLECTE 2022
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

ZINGEN EN MEDITEREN OP KERSTAVOND

Op zaterdag 24 december 2022, aanvang 19.30 uur vindt de kerstzangdienst plaats in de kerk van de Hervormde Gemeente (Dalvoordeweg 2). Samen gaan we luisteren naar het Kerstevangelie en zingen we kerstliederen. Ds. E.J. Prins verzorgt de meditatie. Emos en een gelegenheidskoor verlenen de muzikale medewerking. Henk Valk bespeelt het orgel. Bij de uitgang zal er worden gecollecteerd voor de onkosten van deze dienst. De dienst is ook te volgen via de live stream. De Evangelisatiecommissie nodigt u/jou van harte uit om deze dienst mee te beleven en zo samen op weg te gaan naar Kerst

UITNODIGING KINDERKERKDIENTST



Op D.V. maandag 26 december

*Hopen we met alle kinderen van de
gezamenlijke kerken een
kinderkerstdienst te vieren*

Het thema is 'ik kan niet wachten'

We willen iedereen hiervoor van harte uitnodigen!

*De dienst begint om 9.30uur en wordt gehouden in de
hervormde kerk van Daarle*

We hopen u/jou te zien!

*(er is tijdens deze dienst geen kinderoppas, maar wel genoeg plek in
de kerk, ook voor de allerkleinsten!)*

Vrijwillige Bijdrage 2022:

Het jaar 2022 is al bijna afgelopen. Van velen hebben we het toegezegde bedrag voor 2022 ontvangen. Maar nog niet van allen. Mocht u uw bijdrage nog niet (volledig) hebben betaald, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen!

Oliebollenactie

Vrijdag 30 december 2022 hebben wij eindelijk weer onze oliebolactie. U ontvangt in week 50 (13-18 december 2022) een bestellijst in de brievenbus.

Deze lijsten kunt u t/m **27 december 12.00 uur** inleveren in de brievenbus aan Rehoboth of in de bak onder de toren of bij Dagwinkel Maneschijn.

U kunt uw bestelling ook mailen naar h-administratie@pkn-daarle.nl. Wilt u wel de afhaaltijd erbij vermelden. De bestellingen kunnen afgehaald worden bij Installatiebedrijf Loohuis, Hellendoornseweg 9. De losse verkoop is van 9.00 – 12.00 uur bij 'n Tip. De prijzen zijn per 10 stuks: olieballen € 6,50, olieballen met rozijnen en krenten € 7,50 en appelbeignets € 8,00. Mocht u geen bestellijst hebben ontvangen, dan liggen er ook enkele exemplaren onder de toren.

COLLECTEMUNTEN DECEMBER

In de maand december is de verkoop van collectemunt op maandag 19 dec 20.00 uur - 20.45 uur

VROUWENKRING

Allen hartelijk welkom D.V. woensdag 25 januari om 9 uur. Deze morgen bespreken we H 4 "Genadetijd" uit "Ouder worden in Gods licht" door Rene van Loon. We lezen hierbij uit Jesaja 38:1-8

BLOEMENACTIE

Op zaterdag 14 januari 2023 willen we onze bloemenverkoopactie houden. U kunt de bloemenverkopers vanaf 9.00 uur aan uw deur verwachten. We hopen dat u een bloem, plant of bolletjes wilt kopen voor uzelf of om cadeau te doen. De opbrengst is voor het jeugdwerk (clubs en kindernevendienst).

KINDERCLUBS

Op de volgende datums hebben wij kinderclub gepland:
19 januari, 2 en 16 februari, 9 en 23 maart en de afsluiting op woensdagmiddag 29 maart.

KERKBLAD

Kerkblad 15 jan.	copy inleveren voor 6 jan.	18.00 uur
Kerkblad 5 febr.	copy inleveren voor 27 jan.	18.00 uur
Kerkblad 26 febr.	copy inleveren voor 17 febr.	18.00 uur
Kerkblad 19 maart	copy inleveren voor 10 maart	18.00 uur

KERSTENVELOP MINIMA

De Raad van Kerken wil in verband met de komende feestdagen de ± 700 minimagezinnen verrassen met een Kerstenvelop, met daarin een levensmiddelen bon. De gezinnen worden daarmee in de gelegenheid gesteld om extra kerstinkopen te doen bij een supermarkt voor het naar eigen keuze samenstellen van een Kerstpakket. Voor de aanschaf van deze cadeaubonnen is veel geld nodig. De Raad van Kerken is dan ook blij verrast met de toezeggingen van veel scholen in de gemeente Hellendoorn om, evenals veel voorgaande jaren, de Kerstactie voor de Minima steunen. Sommige scholen organiseren voor de Kerstactie een speciale collecte, anderen overwegen een gift uit de "goede doelen pot" of een inzameling tijdens de kerstviering, waarmee het schooljaar wordt

afgesloten. Al deze prachtige initiatieven worden door de Raad ervaren als een geweldige steun in de rug bij het organiseren en uitvoeren van de Kerstactie. De Raad van Kerken hoopt dat naast de scholen óók veel bedrijven en particulieren besluiten de Kerstactie te steunen via bankrekening nummer: **NL78 RABO 0132 5882 42 t.n.v. Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.**

KERSTVIERING CBS DE ARK

Op woensdag 21 december hopen we het kerstfeest te vieren om 19.00uur in de Hervormde kerk te Daarle. We willen alle belangstellenden van harte uitnodigen om dit feest met ons mee te vieren! Namens het team en de leerlingen van de Ark

LICHTJESAVOND 2022 BEGRAAFPLAATS DAARLE

Op **donderdag 29 december** om **19.00 uur** wordt er, na twee jaar in verband met corona een online editie, eindelijk weer een Lichtjesavond georganiseerd op de Bijzondere Begraafplaats aan de Kerkallee in Daarle. Lichtjesavond is een herdenkingsbijeenkomst, waarbij in een sfeer van lichtjes en warmte iedereen, jong en ouder, groot en klein, in de gelegenheid wordt gesteld om overleden dierbaren te gedenken. Er wordt samen stil gestaan bij het gemis van degenen die niet meer bij ons zijn. Een dierbare verliezen kan heel kort geleden zijn, maar ook iets langer of misschien al heel lang. Het is een avond om te herdenken, stil te staan, herinneringen op te halen. Het gevoel van verlies en gemis delen de aanwezigen met elkaar. Voor velen is het fijn, vooral in de donkere dagen van december, te ervaren dat ze niet alleen zijn in hun verdriet, dat ze verbonden zijn met elkaar. Deze avond is de begraafplaats verlicht met fakkels en kaarsen. Belangstellenden ontvangen bij aankomst een kaars, met het aansteken van deze kaarsen houden we de herinnering aan overleden dierbaren levend. Met muziek en woorden worden overleden dierbaren herdacht. Deze herdenking zal ongeveer een half uurtje duren. De bijeenkomst heeft een neutraal karakter, iedereen is welkom. Aan het eind van de herdenking kan het kaarsje op het graf van de overleden dierbare neer gezet worden of meegenomen naar een elders gelegen herdenkingsplek. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom! Het is eventueel handig om een zaklamp mee te nemen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Bent u slecht ter been of kunt u niet zolang staan en wilt u graag bij de herdenking aanwezig zijn, dan kunt u dit van te voren melden, dan zullen er stoelen klaar staan. Om 19.00 uur begint de herdenking, vanaf 18.45 uur bent u van harte

welkom. Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en eventueel samen na te praten. Wilt u op een andere manier het voortbestaan van Lichtjesavond Daarle steunen, dan stellen wij een vrije gift zeer op prijs. Bij de uitgang is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor de gemaakte kosten.



GREATLY BLESSED IN NIJVERDAL

Op zaterdag 14 januari 2023 om 19.30 uur staat in Nijverdal een fantastische muziekkavond gepland. Southern Gospelformatie Greatly Blessed zal dan optreden in Het Centrum. De afgelopen jaren trad Greatly Blessed al vier maal eerder en met groot succes op in Nijverdal en we hopen opnieuw op een unieke belevenis. Het concert is zoals gebruikelijk gratis. Greatly Blessed trekt sinds 2012 door Nederland om mensen te laten genieten van Southern Gospel. Het doel is om het Evangelie uit te dragen, en hiermee harten te mogen raken. Wie kennis heeft gemaakt met deze gevarieerde muziekstroming zal hiervan gaan houden! De muziekstijl is geënt op vierstemmigheid en harmonie. 11 Zangers met grote eigen band, in close harmony! Greatly Blessed zingt Southern Gospelmuziek met een duidelijke boodschap: het evangelie van de Here Jezus Christus die, door Zijn sterven aan het kruis, onze schuld op zich heeft genomen. Door middel van zang en muziek wil deze groep iedereen aansporen om een persoonlijke keuze voor Jezus te maken. Graag vertellen wij u in een persoonlijk gesprek over onze missie! Southern Gospel is in Amerika groot geworden door Bill Gaither, die veel muziek hiervoor heeft geschreven en nog steeds optreedt met de Gaither Vocal Band. Veel liederen zijn in Nederland in de Opwekkingsbundel terechtgekomen, maar ook zijn er een aantal van deze gospelsongs door Elvis Presley uitgebracht, onder andere het prachtige "He touched me". Iedereen is van Harte Welkom op 14 januari in Het Centrum, Constantijnstraat 7a in Nijverdal. De avond start om

19.30 uur. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden. U kunt uw gratis kaarten reserveren via TrueTickets (www.truetickets.nl). Meer informatie kunt u vinden op: GreatlyBlessed.nl en op onze Facebook-pagina: facebook.com/GreatlyBlessed.nl .

KERST ACTIE BIJBELGENOOTSCHAP BIJ DE AKKER

Gedurende de maand december heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelenootschap een unieke Kerst-Actie bij Christelijk Boekenhuis de Akker te Vriezenveen. Onder het motto "Geef een Bijbel met Kerst" is de nieuwste Bijbelvertaling NBV21 in de aanbieding met € 10,00 korting t/m 31 december. Aanvullend zijn er diverse specifieke Kerstmateriaal voor jongeren met ruime korting beschikbaar. Door de huidige energiecrisis kunnen vele klanten zich wat minder veroorloven. Bijbelgebruik en aankoop zijn hierdoor flink gedaald, dus reden tot zorg en actie voor de NBG en De Akker. Hier springen De Akker en NBG graag op in door materialen voor geloofsopvoeding gunstiger aan te bieden en hier een hoek van de winkel speciaal voor afgeprijsd materiaal in te richten. De Akker is gespecialiseerd afnemer in het volledige assortiment van de NBG, zodat materialen altijd meervoudig op voorraad zijn. Bezoek dus de Akker en investeer in de geloofs-opvoeding van uw kinderen en kleinkinderen met de Blijde Boodschap van Kerst: God is mens geworden en maakt gebroken verhoudingen heel! Voor alle klanten is er een gratis sleutelhanger met QR code voor de bijbel in Woord, beeld en geluid via City Bibles. Bij een uitgave van € 15,00 en hoger in de decembermaand ontvangt u een gratis attentie, zolang de voorraad strekt!

ADVENTSCONCENT IN WIERDEN

Op DV vrijdag 16 december geeft de Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit Notter een adventsconcert in de Dorpskerk in Wierden. Tussen alle verschillende concerten en zangavonden die in deze Adventstijd geboden worden, willen ook wij graag samen met jong en oud zingen ter ere van Hem die op aarde is gekomen. Dit jaar willen wij dat weer doen met veel bekende en traditionele Kerstliederen, maar we zullen ook een aantal nieuwe liederen zingen. Het geheel belooft zo een avond te worden met prachtige liederen, waarvan de teksten vaak nieuw, maar toch vertrouwd zijn en die ons zo het wonder van Kerst willen doen ervaren. Komt u ook om samen met ons uit te kijken naar de komst van Jezus? U bent van harte welkom in de Hervormde Dorpskerk, Burg. J.C. v.d. Bergplein 3 in

Wierden. De avond begint om 20.00 uur, de toegang is vrij. Wel is er een collecte voor de kosten. Wij kunnen ons voorstellen dat u na ons concert de smaak te pakken heeft en graag vaker met ons mee wilt zingen. Speciaal voor u hebben wij daarom op 16 en 23 januari 2023 twee open repetities. U bent van harte welkom om een keer te proberen of het zingen in een koor bij u past.

Onze repetities beginnen om 20.00 uur in het Kulturhus Irene, van Kregtenweg 9 in Notter.

Tijdens de pauze zullen we u trakteren op een kopje koffie of thee. Kijk voor meer informatie over ons koor of onze activiteiten op onze website www.loofdenheer.nl of volg ons op Facebook!

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 6 januari 2023 , 18.00 uur

Predikant: Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234
@: ejprins84@gmail.com

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d.) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl