

5 FEBRUARI 2023



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 5 FEBRUARI 2023 Hervormde Kerk

09.00 uur Ds. T. Veenstra, Kampen (Gereformeerd)

10.30 uur Ds. E.J. Prins (Hervormd) **Doopdienst**

Vanaf groep 5: Schrijftlezing uit eigen Bijbel

15.00 uur Ds. R.J. Kranen, Hierden (gezamenlijke dienst)

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /

2^e Predikantsplaats / 3^e Werelddiaconaat

ZONDAG 12 FEBRUARI 2023 Gereformeerde Kerk

09.00 uur Ds. E.J. Prins (Hervormd) voorbereiding H.A.

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /

2^e Predikantsplaats / 3^e Onderh. Kerk en Gebouwen

10.30 uur Da. B.H. van de Weg, Nijverdal (Gereformeerd)

vorbereiding H.A.

15.00 uur Ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn

(gezamenlijke dienst)

ZONDAG 19 FEBRUARI 2023 Heilig Avondmaal

09.30 uur Ds. E.J. Prins (Hervormde Kerk)

Vanaf groep 5: Schriftlezing uit eigen Bijbel

09.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld (Gereformeerde Kerk)

15.00 uur Ds. E.J. Prins (gezamenlijke dienst) **Hervormde Kerk**

Voortzetting en Dankzegging H.A.

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie

(Avondmaalsblokken) / 2^e Predikantsplaats / 3^e I.Z.B.

MEDITATIE

Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. (Mattheüs 4:4)

Lezen: Mattheüs 4:1-11

De laatste tijd lees of hoor ik nog weleens wat over het zogenaamde 'Leeuwendieet'. Het is populair bij sommige TikTok-gebruikers. Het Leeuwendieet is een dieet, dat bestaat uit 30 dagen zo ongeveer alleen maar vlees eten. Andere voedingsmiddelen zijn in deze dagen verboden. Zelf lust ik best een stukje vlees, maar ik moet er niet aan denken om te ontbijten met een hamburger. Maar volgens de volgers van dit dieet zou het gezond zijn. De meeste diëtisten wijzen dit echter van de hand. Zij benadrukken het belang van gevarieerd eten, want een eenzijdig voedingspatroon maakt je op den duur kwetsbaarder voor ziekten en ander lichamelijk ongemak. Het is beter om niet te gaan selecteren en voor maar één bepaald voedingsmiddel te kiezen.

Een selectief voedselpatroon: gaan we vaak zo ook niet om met het 'geestelijke voedsel'? Met de woorden van God? We pikken eruit wat we zelf willen, wat we 'lekker' vinden en stellen zo ons eigen dieet samen. Woorden die ons minder aanstaan, laten we liever links liggen. Denk aan woorden over Gods boosheid, of de hekel die Hij heeft aan zonde en huichelarij. Die slaan we maar over, want die liggen ons al gauw te zwaar op de maag. Maar wordt onze geestelijke voeding zo niet erg eenzijdig? En: worden we daar ook niet enorm kwetsbaar van?

Als Jezus in de woestijn op de proef gesteld wordt door de duivel, dan kan Hij maar op één manier standhouden tegen de verleidingen die Hem worden voorgehouden: met de woorden van God. De woorden die Hij geleerd heeft van jongs af aan. En wat is die eerste verzoeking voor Jezus al gelijk heftig! Hij heeft dagenlang niet gegeten, Hij heeft honger. Maar de duivel heeft wel

een oplossing: “U bent toch Gods Zoon? Zeg dan tegen deze stenen dat ze borden worden. Dat kunt U toch?” Ja, Jezus zou het kunnen, in een handomdraai. Maar Hij doet het niet. In plaats van gehoor te geven aan de duivel, geeft Hij gehoor aan de woorden van Zijn Vader: “De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.”

Elk woord. Jezus maakt niet maar een selectie van de woorden van God die Hem goed uitkomt. Nee, Hij gelooft dat elk woord van God krachtig is en je sterk maakt. Ook woorden waar we ons misschien weleens (bijna) in verslikken. Die we niet zo ‘lekker’ vinden. Want lang niet alle woorden bevestigen ons in ons bestaan... we worden soms tegengesproken. Maar is dat niet juist gezond? Zeker voor ons, die zo makkelijk vallen voor verleidingen (en daar hoort ook de verleiding van eten en drinken bij). Wij hebben het nodig om te horen dat we niet bij brood (en vlees) alleen kunnen leven. Dat het niet gaat om de directe vervulling van onze behoeften. Juist door zo’n gevarieerd ‘dieet’ blijven we sterk en kunnen we de verleidingen van de duivel weerstaan.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 5 februari – Hervormde Kerk

De dienst van 9.00 uur zal worden geleid door ds. T. Veenstra. De dienst van 10.30 uur is een dienst waarin de Heilige Doop wordt bediend. De preek in deze doopdienst zal gaan over Mattheüs 7:7-12 (over het bidden en de verhoring daarvan door onze hemelse Vader).

In de gezamenlijke middagdienst bedient ds. R.J. Kranen (Hierden) het Woord in ons midden.

Zondag 12 februari – Gereformeerde Kerk

In de vroege morgendienst lezen we de geschiedenis van de hoofdman in Kapernaüm (Mattheüs 8:5-13). De late morgendienst wordt geleid door da. B.H. van de Weg uit Nijverdal. In beide diensten is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

In de middagdienst gaat ds. Wassenaar uit Hellendoorn voor.

Zondag 19 februari – Hervormde Kerk (Eerste Lijdenszondag/Avondmaal)

Op deze Avondmaalszondag is er om 9.30 uur (!) een dienst waarin we het Avondmaal vieren. In deze dienst, die het begin vormt van de Lijdenstijd, zullen we Jezus' eerste lijdensaankondiging lezen (Mattheüs 16:21-28).

De middagdienst (voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal) is gezamenlijk in de Hervormde Kerk.

Gezegende diensten toegewenst!

TOT SLOT

Een hartelijke groet vanaf Groeneweg 1,
Ds. Evert-Jan Prins

CENSURA MORUM

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 19 Februari. Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan mag u contact opnemen met de scribe van de kerkenraad.

THUIS HEILIG AVONDMAAL

Voor gemeenteleden die door een lichamelijke beperking niet meer in staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen is er een mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met een diaken of ouderling. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de diakenen doorgeven.

WERELDDIACONAAAT – ZONDAG 5 FEBRUARI

Investeren in huwelijken in Malawi

Het huwelijk- en gezinsleven in Noord-Malawi staan onder druk. Gebrek aan kennis en literatuur over onderwerpen als seksualiteit, rolverdeling en communicatie veroorzaakt ongezonde gezinssituaties en heeft een negatieve invloed op de sociale situatie in de dorpen en de gemeenschap. Dit vraagt om een actieve diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand krijgen om te werken aan een gezonde relatie. De opbrengst van de collecte in onze gemeente op D.V. zondag 5 februari is bestemd voor dit doel van Project 10:27.

Predikanten in Noord-Malawi binnen de CCAP (Church of Central Africa Presbyterian) worden getraind om echtparen toe te rusten op het gebied van thema's als conflictbeheersing, trouw, vergeving en seksualiteit. Meer dan eens gaat het op dit vlak namelijk mis binnen de band van het huwelijk, met alle gevolgen van dien.

Door deze 'Marriage Course' krijgt het huwelijk een nieuwe dimensie.

Het biedt namelijk goede handreikingen om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Ook de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie bij hun ouders. Dit wordt opgemerkt door de omgeving en heeft een positieve uitstraling op de gemeenschap.

Echtparen getuigen dat hun huwelijk een impuls gekregen heeft door deze cursus: *“Ons huwelijk is verdiept met meer liefde, zorg en aandacht voor elkaar!”* De GZB wil investeren in groeiende liefde in Malawi. Helpt u ons daarbij?

Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL41RABO 03248 24 769 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente

Daarle, o.v.v. Werelddiaconaat – Huwelijken Malawi. Meer informatie kunt u vinden op: <https://www.project1027.nl/malawi-investeren-in-huwelijken/>

Project 10:27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

HEILIG AVONDMAALBLOKKEN D.V. ZONDAG 19 FEBRUARI

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit! Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplek en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. Geef in de collecte of maak een bijdrage over op rekeningnr. NL41 RABO 03248 24 769 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Daarle, o.v.v. HA-blokken 'noodhulp Oekraïne'. Hartelijk dank!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Vrijwillige Bijdrage 2022:

Er zijn nog enkele gemeenteleden die de toegezegde bijdrage over 2022 niet (geheel) hebben betaald. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen. In februari worden er betalingsherinneringen verstuurd. Het openstaande bedrag zal verhoogd worden met administratiekosten.

Abonnement Kerkblad

Wilt u (ook) in 2023 het kerkblad ontvangen? Maak dan het abonnementsgeld van **€ 15,00** voor **1 maart a.s.** over op **NL58 RABO 03248 06 809**, t.n.v. Kerkblad Hervormde Gemeente Daarle. Vermeld bij de omschrijving a.u.b. **uw adres** of **lidnummer**.

KERKBLAD

| | | |
|-------------------|------------------------------|-----------|
| Kerkblad 26 febr. | copy inleveren voor 17 febr. | 18.00 uur |
| Kerkblad 19 maart | copy inleveren voor 10 maart | 18.00 uur |
| Kerkblad 9 april | copy inleveren voor 31 maart | 18.00 uur |

VROUWENKRING

Allen hartelijk welkom op D.V. woensdag 22 februari om 9 uur. We bespreken deze morgen H5. "Loslaten en overbrengen" (Numeri 2:12-23) Graag tot ziens.

VAKANTIEBIJBELCLUB

“Hallo contact!” Op woensdag 1 en donderdag 2 maart wordt de vakantiebijbelclub gehouden in het dorps huis 'n Kadiek. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. Het Thema van dit jaar zal zijn “Hallo contact!”. We gaan met elkaar zingen, bidden, uit de bijbel lezen, knutselen en nog veel meer! Ben je al nieuwsgierig geworden? Kom dan 1 en 2 Maart op de vakantiebijbelclub van 9.45 – 12.00 uur, we vinden het fijn als je er bij bent. Neem gezellig je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes mee!

Op zondag 5 Maart zal er in de Hervormde kerk een speciale dienst gehouden worden om samen de vakantiebijbelclub af te sluiten. Iedereen is hiervoor van harte welkom!

Voor de beide dagen zijn we op zoek naar vrijwilligers die zouden willen helpen bij het knutselen? Vind je het leuk om te helpen? Meld je dan aan via ons e-mailadres VBC-DAARLE@hotmail.com Op beide dagen kunnen foto's gemaakt worden om te tonen in de kerkdienst van 5 maart Liever niet op de foto? Geef dit dan van tevoren aan bij de leiding of via bovenstaand e-mailadres.

PASSAGE

Onze volgende vergadering is woensdag 22 februari, om half acht in Rehoboth. De spreker van deze avond heeft als onderwerp 'Kasteel Eerde!' Het kasteel staat ook bekend als internationale school, Hierover, met de boeren eromheen, met zijn boerderijen en landerijen, kan hij boeiend vertellen. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om deze avond mee te maken.

WORLD SERVANTS GROEP DAARLE 2023

Project Jan-Wouter Immink en Anniek Immink

Jan-Wouter Immink en Anniek Immink zouden aankomende zomer op project naar Nepal gaan. Helaas zijn er dit jaar over heel Nederland veel minder deelnemers die zich hebben aangemeld voor een project van World Servants. Hierdoor zijn enkele projecten geannuleerd, waaronder het project naar Nepal. Anniek Immink zal in plaats hiervan naar Sierra Leone gaan, maar vanwege beperkte leidersplekken kan Jan-Wouter Immink aanstaande zomer helaas niet meer mee op project.

Update actiegroep

De actiegroep van World Servants Daarle bestaat dus nu uit vijf deelnemers en ons doelbedrag is bijgesteld naar €13.020. Afgelopen wintermaanden hebben we enkele mooie bedragen opgehaald tijdens de verschillende acties, bedankt daarvoor! De komende tijd hebben we ook weer leuke acties op de agenda staan, zoals 'Schijt je Rijk', 'Stamppotbuffet' en de 'Taartenactie'.

Schijt je Rijk

Op een weiland met 120 vakken wordt op zaterdag 11 februari 2023 een koe losgelaten. Via onze Facebookpagina zullen we een livestream uitzenden om het 'schijten' te volgen. U kunt een vak kopen voor €7,50. Meerdere vakken kopen mag natuurlijk ook. Schijt de koe als eerste in uw vak, dan wint u maar liefst €100,- U kunt zich aanmelden via wsgdaarle@hotmail.com. Geef uw naam en top 3 favoriete vaknummers door. Dan kijken wij of het desbetreffende vak nog vrij is en anders krijgt u een mooi ander vaknummer van ons. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Stamppotbuffet

Op vrijdagavond 3 maart organiseert de World Servants een stamppotbuffet in Ruimte. Voor €15,00 kunt u genieten van heerlijke stamppot, onbeperkt drinken en een nagerecht. Opgeven kan via wsgdaarle@hotmail.com of bellen naar 06-39346076.

Taartenactie

Ook in 2023 bakken wij graag weer taarten (monchou of kwark) en/of cakes (kruid- of arretjescake) voor u. Bestellen kan via: www.geef.ws/taartenactie of via wsgdaarle@hotmail.com. Gelieve 1 week van tevoren uw taart of cake bestellen.

PASSION CONCERT OP VRIJDAG 17 MAART 2023

Op vrijdagavond 17 maart 2023 vindt er een Passion concert plaats in de kerk van de Hervormde Gemeente in Daarle. Dit concert wordt georganiseerd door de Evangelisatiecommissie van de beide kerken in Daarle aangevuld met een aantal vrijwilligers uit Daarle. De groep Chapter4 zal optreden. Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur.

Het Passion concert is onderdeel van The Passion 40daagse vanuit Zingen in de Kerk (PKN).

In de aanloop naar de landelijke Passion op Witte donderdag willen we samen stil staan bij het lijden van Jezus. Dit jaar is

het thema: Uit Liefde voor jou. Deze woorden laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor mensen. In de Veertigdagentijd geven we Zijn liefde door: aan mensen dichtbij en ver weg. Een replica van het Passionkruis zal voor de kerk staan.

De groep Chapter4 bestaat uit vier mannen die de boodschap van liefde en hoop brengen. Dat is waar Chapter4 voor staat en wat ze inmiddels sinds 2019 doen. Ze zijn een Nederlandse vocal group die eigentijdse muziek in een uniek jasje giet. Tijdens hun optreden zingen ze Nederlandstalige en Engelstalige nummers, waarbij ze hopen je te inspireren door teksten die je raken en het delen van anekdotes die dichtbij kunnen komen.

Tijdens het concert zal er gecollecteerd worden voor het project Moldavie van Kerk in Actie (PKN). Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

Iedereen is hartelijk welkom bij dit Passion concert.

Je dient vooraf een toegangskaart te reserveren via: <https://zingenindekerk.nl/evenementen/chapter4-daarle/>

De kosten van dit concert bedragen: volwassenen € 10,00 per persoon en kinderen € 5,00 per persoon. Bij de ingang wordt gecontroleerd op de kaarten. Reageer snel want, vol is vol.

Na afloop van het concert is iedereen hartelijk welkom bij café 'n Tip, tegenover de kerk. Hier is het mogelijk elkaar te

**ontmoeten en na te praten. De kosten van
drinken/versnaperingen zijn voor eigen rekening.**

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 17 februari 2023 , 18.00 uur

Predikant: Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234
@: ejprins84@gmail.com

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d.) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk