

30 APRIL 2023



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 30 APRIL 2023

09.30 uur Ds. E.J. Prins

19.00 uur Ds. A. Prins, Vriezenveen (ruilbeurt) gezamenlijk HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Algemeen Kerkenwerk

ZONDAG 7 MEI 2023

09.30 uur Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie,

2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

15.00 uur Praisedienst in feesttent

ZONDAG 14 MEI 2023

09.30 uur Ds. E.J. Prins

19.00 uur Ds. J. van het Goor, Rijssen gezamenlijk HK

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /

2^e Predikantsplaats / 3^e Algemeen Kerkenwerk

DONDERDAG 18 MEI 2023 Hemelvaartsdag

09.30 uur Ds. E.J. Prins

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /

2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

MEDITATIE

“En hij (Elia) strekte zich driemaal over het kind uit en riep de HEERE aan, en zei: ‘HEERE, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren.’” (1 Koningen 17:21 - voor de hele geschiedenis: 1 Koningen 17:7-24)

“Jezus zei: ‘Jongeman, Ik zeg u, sta op!’” (Lukas 7:14b - voor de hele geschiedenis: Lukas 7:11-17)

Het sterfgeval waar de profeet Elia in 1 Koningen 17:17-24 bij wordt geroepen, is triest en tragisch. De zoon van een weduwe uit het plaatsje Zarfath, een stadje buiten de grenzen van Israël, is ziek geworden en gestorven. Het liefste wat deze vrouw had, is haar ontvallen. En dat terwijl zij en haar zoon kort hiervoor door een wonder dat Elia gedaan had juist weer toekomst hadden gekregen (zie 1 Koningen 17:7-16). Maar nu is die toekomst in één klap ingestort. Het verdriet van de moeder vermengt zich met boosheid. Ze vliegt Elia bijna aan, als die bij haar komt: “waar ben ik nu met jou aan toe? Straft God mij, omdat ik niet goed genoeg geleefd heb?”

Vragen waar wij misschien ook wel mee worstelen als ons iets overkomt. “Waar heb ik het aan verdiend? En waarom moest dit zo gebeuren?” Je kunt het niet plaatsen en wanhopig stel je je vragen. Wat opvalt bij Elia, is dat hij niet gelijk zegt dat ze niet zo opstandig moet doen. Hij neemt haar klacht zelfs over en richt die tot de HERE. Ook hij kan dit niet plaatsen. En toch is hij niet helemaal wanhopig. Hij blijft hopen op God, tegen alles in. Vanuit het vertrouwen, dat Hij niet loslaat wat zijn hand begon.

Met dat vertrouwen gaat Elia met heel zijn leven de dood te lijf, als hij zich drie keer in volle lengte over de gestorven jongen uitstrekt en God smeekt om een einde te maken aan de dood. En dan komt er weer adem, een ziel, in deze jongen. God geeft leven door de dood heen. Elia kan de jongen teruggeven aan zijn moeder: “zie, uw zoon leeft.”

Eeuwen later doet de Here Jezus hetzelfde bij de jongeman uit Naïn (Lukas 7:11-17). Weer een geschiedenis over een moeder die haar enige zoon moet begraven. Maar Jezus wekt de jongen op uit de dood: “jongeman, Ik zeg u: sta op!” Het lijkt veel op de geschiedenis van Elia. Beide geschiedenissen laten zien dat God machtiger is dan de dood. En allebei wijzen deze geschiedenissen vooruit naar Pasen. En toch is er een verschil. De manier waarop Jezus de jongen opwekt, is anders... Elia moet zich drie keer over de jongen uitstrekken, en tot God smeken of Hij een wonder wil doen. Jezus spreekt met gezag: “sta op!” Hij kan

dat doen, als Zoon van God. En later zal Hij, als Hij zelf de Opgestane is, de dood voorgoed zijn macht ontnemen.

Die boodschap geeft ons vandaag hoop. Hoop in een wereld, waar de dood zorgt voor veel tragiek en vragen die voor mensen niet te beantwoorden zijn. Het geloof dat de dood is verslagen houdt ons te midden daarvan op de been. Durven wij het leven én de dood aan met dat geloof?

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 30 april

We leven in de 'veertigdagentijd tussen Pasen en Hemelvaart'. Een periode waarin we leven vanuit de blijdschap van de opstanding. We zullen in de morgendienst stilstaan bij 1 Petrus 1:13-21.

De avonddienst (in de Hervormde Kerk) heb ik geruild met mijn vader, ds. A. Prins uit Vriezenveen.

Zondag 7 mei

In de morgendienst van deze zondag gaat ds. T. Nieuwenhuis uit Den Ham voor.

's Middags is er, in verband met de feestweek, om 15.00 uur de 'tentdienst'.

Zondag 14 mei

We lezen in de morgendienst opnieuw uit 1 Petrus, nu hoofdstuk 2:1-10. De gezamenlijke avonddienst vindt plaats in de Hervormde Kerk en zal geleid worden door ds. Van het Goor uit Rijssen.

Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag)

Jezus is naar de hemel gegaan, waar Hij zit aan de rechterhand van God, en waar alle engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn (1 Petrus 3:22). Daarover hopen we na te denken in de Hemelvaartsdienst.

Gezegende diensten gewenst.

KERKENRAADSTRAINING IZB/AREOPAGUS

Deze winter zijn er 4 personen van de kerkenraad (*dominee en 3 ouderlingen*) 3 keer afgereisd naar een mooie kerk (*voormalig kloostercomplex*) in het plaatsje Windesheim, dichtbij Zwolle, voor kerkenraadstrainingen. Deze uitnodiging kwam via de IZB en werd geleid door Kees van Ekris, programmaleider van Areopagus. Er deden 10 kerkenraden mee uit verschillende gemeentes. In deze 3 avonden werd er gesproken over de prediking en hoe belangrijk het is dat ook de kerkenraad en gemeente een rol hebben hierin. Vragen die aan de orde

kwamen waren: met welke (luister)houding zitten wij in de kerk? Als consumenten, of verlangend naar een goed woord van God? En spreken we met elkaar weleens door over wat we gehoord hebben? Kunnen we daaruit opmaken wat de Geest in onze tijd tot de gemeente zegt?

De programmaleider had hierbij een mooie uitspraak: "waar predikant, kerkenraad en gemeente elkaar dragen en liefhebben, vindt een hechte gemeenschap plaats en kan er een goede samenwerking plaatsvinden". Onmisbaar hierbij is het gebed: dat de gemeente bidt voor de predikant en de kerkenraad, maar ook dat de predikant bidt voor de gemeente en de mede-ambtsdragers, en dat de ambtsdragers bidden voor elkaar.

Voorafgaand aan de trainingen kregen we een aantal vragen en opdrachten, die we moesten uitwerken en opsturen, zodat de programmaleider een gevoel kreeg wat er allemaal speelde in de verschillende gemeentes. Ook was er een opdracht om te observeren tijdens een kerkdienst in onze gemeente: hoe er geluisterd wordt naar een preek, of er concentratie is, of je mensen snel ziet afdwalen etc. Daarbij waren er vragen die we gezamenlijk moesten beantwoorden wat ons opviel aan de eredienst en ook hoe een niet-kerkelijke dorpsgenoot ernaar zou kijken. Best lastig, maar er kwamen mooie gesprekken op gang en er werden dingen besproken die waardevol waren. In de komende tijd willen we als kerkenraadsleden ook meer hierover met elkaar in gesprek gaan.

TOT SLOT

1. Voor veel mensen in ons dorp vormen deze weken een hoogtepunt in het dorpsleven. In het bijzonder de optocht op zaterdag 6 mei zal (bij mooi weer) vast en zeker veel bekijks trekken. We vieren in deze week ook de vrijheid waar velen zich in het bijzonder in de jaren 40-45 voor hebben ingezet. We staan stil om hen te gedenken die hiervoor hun leven gaven. Het blijft belangrijk om dit niet te vergeten, in een wereld waarin vrijheid lang niet overal vanzelfsprekend is.

2. De kerkenraad van de Oude Kerk in Ermelo heeft afgelopen week een beroep op Desiree en mij uitgebracht. We hopen in de komende weken dit beroep te overwegen voor het aangezicht van God en uiterlijk 14 mei onze beslissing kenbaar te maken. We bidden om kracht en wijsheid. Wilt u/wil jij ook voor ons bidden?

3. Een hartelijke groet, ook namens Desiree en de kinderen,
Ds. Evert-Jan Prins

PRAISEDIENTST 7 MEI

Op zondagmiddag 7 mei 2023 organiseert de evangelisatiecommissie van de beide kerken een praisedienst in de feesttent. De dienst begint om 15.00 uur. Samen willen wij luisteren naar en zingen over Gods Evangelie. Ds. Gert de Goeijen uit Den Ham zal mediteren over het thema "Vrijheid, blijheid". De band Reasons uit Vriezenveen zal zingen en de samenzang begeleiden. Er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Na afloop van de dienst is er koffie/thee/frisdrank. Iedereen is van harte welkom.

KERKBLAD

Kerkblad 21 mei	copy inleveren voor 12 mei	18.00 uur
Kerkblad 11 juni	copy inleveren voor 2 juni	18.00 uur
Kerkblad 2 juli	copy inleveren voor 23 juni	18.00 uur

Bericht Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn i.v.m. de bijeenkomsten Dodenherdenking 4 mei 2023.

Donderdag 4 mei 2023 worden de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, zij die vielen in het voormalig Ned. Indië en tijdens conflicten en vredesmissies nadien. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken Nijverdal – Hellendoorn. Zij worden gehouden in de Vrije Evangelische Kerk aan de Grotestraat te Nijverdal en in de Protestantse Kerk aan de Dorpsstraat te Hellendoorn.

Jaarthema: Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd. Met het jaarthema "Leven met oorlog" vraag het Nationaal Comité in 2023 aandacht voor de impact van de oorlog op individuen, families en samenleving. Herdenkingsbijeenkomst Protestantse Kerk te Hellendoorn: Voorganger dit jaar is Pastor Gerard Legtenberg van R.K.Parochie St.Sebastianus te Hellendoorn. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door leden van de Hellendoornse Harmonie. Verder zal een gelegenheidskoor haar medewerking verlenen. De lezing in de



dienst wordt verzorgd door Dinie Daggert. Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur. Einde bijeenkomst: ± 19.05 uur.

Informatie herdenkingsbijeenkomst Vrije Evangelische Kerk te Nijverdal: Voorganger in de Vrije Evangelische Kerk is Ds. Hans van Dalen predikant van de Protestantse Gemeente te Nijverdal. De Chr. Muziekvereniging Advendo zorgt voor de muzikale omlijsting. Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur. Einde bijeenkomst: ± 19.05 uur.

Informatie Stille Tocht:

Het vertrekpunt van de Stille Tocht uit Hellendoorn is de Protestantse Kerk. Daar vertrekt de stoet om 19.20 uur. De route vanuit Hellendoorn gaat ook langs het Indië monument, waar een krans wordt gelegd. De stoet vervolgt haar weg richting het Monument voor Gevallenen. In Nijverdal is het vertrekpunt de parkeerplaats bij de Evenementenweide aan de Meester Ponsteenlaan. Daar vertrekt de stoet om 19.35 uur richting het Monument voor Gevallenen. Bij het monument wordt het programma van de gemeente Hellendoorn gevolgd. Het begint met een welkom en toespraak van de burgemeester. Na twee minuten stilte en het spelen van ons volkslied, worden bij het monument, namens diverse organisaties, kransen gelegd. De kranslegging wordt afgesloten met een openbaar defilé. De Raad van Kerken hoopt dat velen uit onze gemeente de bijeenkomsten gaan bijwonen. Op ouders wordt een beroep gedaan om ook de kinderen bij de herdenking te betrekken.

BERICHT IZB

Uw Koninkrijk Kome *Bid voor vijf mensen in jouw omgeving*

Een van de mooiste dingen die je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. Als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Hoewel het natuurlijk altijd goed is om voor iemand te bidden, vinden we het belangrijk hier extra aandacht voor te vragen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren; een tijd waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest. Vanuit het initiatief 'Thy Kingdom Come', wat in de Anglicaanse Kerk is gestart, worden christenen wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. De

IZB sluit hier graag bij aan. Samen moedigen we christelijke gemeenten in Nederland en individuele christenen aan om te bidden voor hen die Jezus nog niet kennen. We willen je motiveren om tien dagen lang heel specifiek te bidden voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend of familielid, je naaste burens of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus kennen.

Er zijn verschillende manieren waarop je mee kunt doen. Allereerst kan je het gebedsdagboek downloaden en deze eventueel printen. Met dit dagboek ontvang je elke dag een overdenking en een gebedspunt. Deze dagboekstukjes worden ook in de app IZB-Connect gedeeld, mocht je liever digitaal aanhaken. Wil je het simpel houden, print dan een boekenlegger voor in je Bijbel waarop je de namen schrijft van de vijf mensen voor wie jij bidt. Zo wordt je er bij je stille tijd doeltreffend aan herinnert.

Natuurlijk is het ook mooi om samen te bidden. Overweeg daarom je Bijbelkring of de gebedsgroep in jouw gemeente te vragen mee te doen en gezamenlijke gebedsmomenten te organiseren. De IZB biedt voor de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, de zogenaamde Wezenzondag, een gebed aan dat in de kerk of thuis een handreiking geeft tot gebed. Daarnaast vind je op de website een voorbeeldliturgie voor een gebedsbijeenkomst in de kerk en is er kindermateriaal voor de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren beschikbaar.

Doe mee! Bekijk verdere informatie en bestel of download het materiaal: www.izb.nl/uw-koninkrijk-kome.

Meld je via www.izb.nl/vandaag/izb-connect aan voor de gratis Connect app en ontvang tussen 18 en 28 mei 2023 dagelijks een reminder voor jouw gebed.

BEDANKT

Veel blijde gezichten bij het ontvangen van de Paasattentie.

Op woensdag 5 april of donderdag 6 april zijn meer dan 100 vrijwilligers op pad gegaan om bij de meer dan 700 bij de Raad van Kerken bekende adressen de Paasattentie te bezorgen. Vele blijde gezichten en lieve reacties mochten de bezorgers ontvangen. De Kerngroep Activiteiten van de Raad van Kerken is uiteraard zeer blij met de vrijwillige bezorgers en kan hen niet vaak genoeg bedanken.

De ontvangers krijgen met Pasen weer een Paasenvelpe met daarin o.a. een levensmiddelen bon met een waarde van € 50,00. De

organisatie kon dit mooie bedrag op de bon laten zetten omdat er tijdens de Kerstactie 2022 door vele medeburgers en bedrijven prachtige donaties zijn gedaan. De organisatie wil de gulle gevers dan langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken voor hun prachtige bijdrage tijdens de Kerstactie. Mede dank zij deze gulle gevers hebben we weer veel medeburgers blij kunnen maken.



UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 12 mei , 18.00 uur

Predikant: Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234
@: ejprins84@gmail.com

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d.) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk