

9 APRIL 2023



KERKBLAD

KERKDIENSTEN

ZONDAG 9 APRIL 2023, 1^e Paasdag

09.30 uur Ds. E. J. Prins

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e

Predikantsplaats / 3^e Paascollecte

19.00 uur Ds. B. J. Heusinkveld, gez. dienst in Geref. Kerk

MAANDAG 10 APRIL 2023, 2^e Paasdag

09.30 uur Ds. G. de Goeijen, Den Ham

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /

2^e Predikantsplaats / 3^e Paascollecte

ZONDAG 16 APRIL 2023

09.30 uur Ds. B. J. Heusinkveld, ruilbeurt

Vanaf groep 5: Schriftlezing uit eigen Bijbel

19.00 uur Prop. J. Eertink, Rijssen gez. dienst in Herv. Kerk

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /

2^e Predikantsplaats / 3^e Kerkenraadsfonds

ZONDAG 23 APRIL 2023

09.30 uur Ds. G. A. Schreuders, Wierden

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie/2^e

Predikantsplaats 3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

19.00 uur Dhr. Hans Maat, gez. jongerendienst in Geref. Kerk

MEDITATIE

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. (1 Korinthe 15:20)

Lezen: 1 Korinthe 15:20-28

“Laten we niet op de zaken vooruit lopen.” Het kan best zijn dat u die woorden wel eens gebruikt. Wij doen dat over het algemeen niet graag. Want je kunt je zomaar rijk rekenen, terwijl je dat nog niet bent.

De Here God is wel iemand die op de zaken vooruit loopt. Vooral met Pasen laat Hij dat zien. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 15:20: “maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.” Hij gebruikt hier een beeld uit de oogst: als in Israël de oogst werd binnengehaald, dan werden de eerste vruchten van de oogst altijd aan God gewijd. Dan brachten mensen een aantal trossen druiven, of wat korenhalmen naar de tempel als offer aan God. Die eerste vruchten noemde je de eerstelingen. En die eerstelingen waren eigenlijk een voorschot op de toekomst: dit is het begin, maar er komt nog meer. Zo is Christus ook de eersteling... Hij is als eerste door de dood heen gegaan naar het nieuwe leven... en dat is een voorbode van wat komt. Want als Jezus voor de tweede keer naar deze wereld komt, dan zullen ook de mensen die van Christus zijn opstaan.

Ja, dat is wel belangrijk: dat je van Hem bent... dat Hij het voor het zeggen heeft in je leven. Dat we Hem erkennen als de Heer, die ons het leven geeft... wanneer we beseffen dat we van Zijn genade leven. Dat geeft hoop voor de toekomst: dat ik ook zelf op zal staan als Christus terugkomt om de laatste vijand, de dood, voorgoed teniet te doen.

Ja, dat zijn grote woorden: de dood als laatste vijand die teniet gedaan zal worden. We kunnen het ons soms bijna niet voorstellen, als we zien wat er in de wereld gebeurt. Als we

misschien ook wel zien wat er in ons eigen leven gebeurt: ziekte, de gevolgen van de ouderdom die zorgen dat je moet inleveren, geliefden die je moet missen. En je probeert wel in geloof te leven, maar soms knaagt de twijfel aan je: wat als het nou niet waar is? Misschien ben je wel bang dat je jezelf rijk rekent... De dood niet het einde? Je durft het haast niet te geloven. Maar ja, helemaal ongelovig wil je ook weer niet zijn. En dus zeg je vaak zoiets van: "nou, laten we maar hopen dat het een keer goed komt, maar niet teveel op de zaken vooruit lopen, we wachten wel af." Die onzekere vorm van hoop, waarbij je niet op de zaken vooruit wil lopen.

Dankzij Pasen kunnen we meer zeggen dan dat. Omdat God in Christus op de zaken vooruit gegrepen heeft. Omdat Jezus, toen Hij stierf aan het kruis en daarna weer opstond, de dood zijn macht heeft ontnomen. Op Goede Vrijdag en Pasen is het oordeel over de dood en ook over allerlei andere machten van het kwaad al geveld. Sindsdien is duidelijk dat zij nooit meer de zeggenschap over de wereld krijgen. God heeft die zeggenschap... eens en voorgoed. En dat geeft het vertrouwen dat ook wij – wanneer wij van Christus zijn – eens zullen opstaan als mensen met een nieuw leven, waarin de dood niets meer te vertellen heeft. Het leven in een wereld waarin God alles in alles zal zijn. Dankzij Pasen mogen we daarop nu al een voorschot nemen... zonder de angst dat we onszelf te vroeg rijk gerekend hebben. We mogen in vertrouwen op Jezus Christus op de zaken vooruitlopen.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 9 april (Eerste Paasdag)

Het belangrijkste feest van de kerk is Pasen. We vieren dat Jezus, door het lijden en de dood heen, is opgestaan. Hij heeft de wereld gered en de relatie met God hersteld. In de morgendienst staan we stil bij Mattheüs 28:1-10.

In de avonddienst (Gereformeerde Kerk) is ds. Heusinkveld de voorganger.

Maandag 10 april (Tweede Paasdag)

In de dienst van Tweede Paasdag gaat ds. De Goeijen uit Den Ham voor.

Zondag 16 april

De morgendienst van deze zondag heb ik geruild met ds. Heusinkveld. 's Avonds in de gezamenlijke dienst (Hervormde Kerk) gaat prop. J. Eertink uit Rijssen voor.

Zondag 23 april

's Morgens is ds. Schreuders uit Wierden in ons midden. De avonddienst is een gezamenlijke jeugddienst in de Gereformeerde Kerk waarin dhr. Hans Maat zal voorgaan. Gezegende diensten voor u en voor jou!

GEZAMENLIJKE TWEDE DIENSTEN

Sinds 1 april jl. zijn de morgendiensten weer in de afzonderlijke kerken. Deze diensten beginnen dan weer zoals gewoonlijk om 9.30 uur. De gezamenlijke kerkenraden hebben – met instemming van de gemeenten – besloten om voortaan alle tweede diensten gezamenlijk te houden, om en om in één van beide kerken.

TOT SLOT

Mede namens mijn vrouw en kinderen wens ik u en jou gezegende Paasdagen toe. Een hartelijke groet, vanuit de pastorie aan de Groeneweg,
Ds. Evert-Jan Prins

VROUWENKRING

Allen hartelijk welkom op D.V. woensdag 19 april om 9 uur. We starten met een nieuw boekje: "Liefdevol gemeente blijven", (Bijbelstudies over 1,2,3, Johannes en Judas.). Het eerste hoofdstuk staat deze morgen centraal: "Een lastige leider" (3 Johannes) Graag tot ziens!

KERKBLAD

| | | |
|-------------------|------------------------------|-----------|
| Kerkblad 30 april | copy inleveren voor 21 april | 18.00 uur |
| Kerkblad 21 mei | copy inleveren voor 12 mei | 18.00 uur |
| Kerkblad 11 juni | copy inleveren voor 2 juni | 18.00 uur |

ZENDINGSKAARTEN MAKEN

Op woensdagmiddag 19 april om half 2 komen we weer samen in de bovenzaal van de kerk om kaarten te maken. Heb je zin om mee te helpen, kom gerust eens kijken. Tot dan.

PASSAGE

Onze volgende vergadering is woensdag 19 april om half acht in Rehoboth. Een mevrouw uit Goor vertelt over 'de watersnoodramp 1953'. Wij horen over deze angstige gebeurtenis die zij zelf meegemaakt heeft. Iedereen, ook gasten, hartelijk welkom deze avond.

20 JAAR THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden is gestart in Rijssen. We hopen dit op D.V. zaterdag 13 mei 2023 te vieren. We nodigen u dan ook graag uit als (oud-) cursisten, docenten en bestuursleden dit met ons te herdenken.

Centraal tijdens het programma staat een viering waarin we terugkijken op de afgelopen 20 jaar, en ingaan op de betekenis van onze cursus voor deze tijd. We zullen onder andere samen zingen, bidden, uit de Bijbel lezen en danken dat ook deze cursus nog vele jaren in Rijssen gegeven mag worden.

De viering begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie of thee. Na afloop is er een ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

De lustrumviering vindt plaats op de leslocatie, hervormd centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. Wij nodigen u allen van harte uit voor deze viering.

Omdat wij graag een indruk willen hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten, vragen wij u wanneer u van plan bent te komen, zich vooraf aan te melden bij de secretaresse van de TVG Rijssen, We vragen u dit te doen voor zaterdag 29 april 2023. Tenslotte zal er een giftenpot staan voor de bestrijding van de onkosten. Uiteraard is uw gift geheel vrijwillig. De opbrengst hiervan gaat na aftrek van de onkosten naar de stichting Open Doors t.b.v. de aardbevingen in Turkije en Syrië. Wij hopen van harte dat wij u op D.V. zaterdag 13 mei mogen begroeten.
Ds. K.A. Hazeleger, cursusleider TVG Rijssen.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM DE HERBERG

Hey, jij daar!

Een weekje vrijwilligerswerk op de Herberg in je vakantie of na je examens?! We hebben je nodig!

Ben je op zoek naar mooi vakantiewerk voor de zomerperiode? Wil jij zelf of samen met je vriend(in) iets betekenen voor een ander? Wil je ervoor zorgen dat het onze gasten aan niks ontbreekt en dat ze de aandacht krijgen die zij verdienen? Je doet waardevolle ervaring op en je bent gratis op vakantie in de prachtige omgeving van Oosterbeek, bij Arnhem. Geef je snel op via vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. Wij gunnen jou die vakantie!

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 21 april 2023 , 18.00 uur
Predikant: Ds. E.J. Prins, Groeneweg 1, tel 697234
@: ejprins84@gmail.com

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d.) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl