

17 SEPTEMBER 2023



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 STARTZONDAG

- 09.30 uur Ds. B.J. Heusinkveld, **gezamenlijk in HK**
na de dienst koffiedrinken aan de Kruimersweg 5
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
Collecte bij de uitgang: 1^e Plaatselijk Jeugdwerk /
2^e Predikantsplaats / 3^e H.G.J.B.
- 19.00 uur Geen dienst

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023

- 09.30 uur Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham
- 19.00 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen gezamenlijk in HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Algemeen Kerkenwerk

ZONDAG 1 OKTOBER 2023 ISRAELZONDAG

- 09.30 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /
2^e Predikantsplaats / 3^e Kerk en Israël
- 19.00 uur Ds. R.D. van Hornsveld, Den Ham gezamenlijk in GK

MEDITATIE

Bijna uitgegledenmaar U hebt mijn rechterhand gegrepen.
Ps.73: 2a en 23b

Ik kan u niet zeggen hoe dankbaar ik ben dat psalm 73 in de bijbel staat. De problematiek die er in aan de orde komt is zo heel herkenbaar. U en ik krijgen allemaal op z'n tijd met moeite en verdriet te maken. Soms zo ingrijpend dat je alle vertrouwen in God zou verliezen. Asaf is daar heel eerlijk in. Het was bijna misgegaan.

Ik zag, zo vertelt Asaf, hoe het de goddelozen goed ging. Ze zijn gezond. Het gaat hen voor de wind. Ze kennen geen zorg en verdriet. Bekommeren zich om God noch gebod. Ze doen precies wat ze zelf willen en het lukt hen nog ook.

Voor Asaf betekent het een geweldige aanvechting van zijn geloof. Is het dan toch waar dat God zich niet met ons bemoeit? Zou Hij inderdaad niet weten wat zich hier op deze aarde en in ons leven afspeelt? Is Hij slechts een God op afstand? Het lijkt er op.

Wanneer Asaf ziet hoe de goddelozen alles naar hun hand weten te zetten, vraagt hij zich af: hoe zit het nu toch eigenlijk? Is er dan geen God? Geen God, die rechtvaardig en barmhartig is? De bijbel staat er toch vol van. Maar Asaf merkt er niets van. Is het dan maar niet beter van God afscheid te nemen? U merkt wel, er is niets nieuws onder de zon.

Ook in Daarle zijn er velen die als kind gedoopt werden, die vroeger naar de kerk gingen, maar die nu zonder blikken of blozen tegen je zeggen dat ze met God en kerk hebben afgedaan. We hebben een fijn gezin, een goed inkomen, een prachtig huis. Wat wil je nog meer? We zeggen net als Nebukadnezar: Is dit niet het grote Babel dat wij gebouwd hebben!

En God dan? Ach, God is ver weg. Ik red mezelf en dat gaat uitstekend.

Ja, in dat soort redeneringen schuilen heel wat verzoeken. Zou het dan toch waar zijn dat je in deze wereld verder komt zonder dan met God? Dat is de vraag waar Asaf mee worstelt, temeer omdat hij de hele dag gekweld wordt. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Lijden, verdrukking en beproeving zijn z'n deel.

Is dat dan de weg die God met zijn kinderen gaat? Geeft God dan alleen maar leed te dragen? Een handicap b.v.? Of geen werk. Een relatie die verbroken is. Het verlies van gezondheid of van een kind dat je lief was, of van iemand die je eigenlijk nog niet kon missen. Dat is toch niet om uit te houden? Ik heb geprobeerd, zegt Asaf, om dit alles te begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Het is en blijft voor hem een kwellend raadsel.

Ja, en toch komt er voor Asaf opheldering. Hij begeeft zich naar het heiligdom en wendt zich met al zijn vragen tot God. Daar wordt het leven niet van onderop, maar van bovenaf belicht. Daar geeft God hem inzicht in het raadsel van het leven en reikt God hem de hand.

Asaf moet belijden: het was wat mij betreft bijna misgegaan, maar ineens was God daar. Hij liet mij zien hoe vergankelijk alles buiten Hem is. Dat betekent: buiten Hem geen toekomst. Alles vervliegt als in een droom.

Asaf erkent: Ik heb uitspraken gedaan die mij niet passen. Ik heb voor m'n beurt gesproken en te veel gezegd. U, o God, opende mijn ogen en wat ik helemaal niet begrijp: U vatte mij bij de rechterhand!

Asaf zegt niet: ik wist me nog net op de been te houden of ik hervond mijn evenwicht. Er staat ook niet: ik greep nog net op tijd Gods hand. Nee, niets van dat alles. Er staat alleen maar: U hebt mijn rechterhand gegrepen! Er daar zit nu alles in.

Asaf roept allen die wankelen en dreigen uit te glijden, die geen uitzicht en geen doorzicht meer hebben naar het heiligdom. Komt, nadert met al uw vragen voor zijn aangezicht.

Daar vindt ons onrustig hart, rust in God.

In dat bij de rechterhand grijpen betoont de Heere zich als een God die in Jezus Christus nabij is in de soms bittere werkelijkheid van het leven. Aan Hem krijg ik houvast omdat Hij mij vastgrijpt. Wanneer ik op mij zelf zie kom ik er niet uit. Dan gaat het mis. Maar ik vertrouw op U. Dan komt het, hoe dan ook goed, zelfs voor eeuwig.

Daarom ondanks alles en tegen alles in: 'k vertrouw op Hem geheel en al, de Heer', wiens werk ik roemen zal. U ook?

Ds. J.W.Goossen

GA MEE!

Op DV zondag 17 september vieren we als Hervormde en Gereformeerde gemeenten gezamenlijk de startzondag met als thema Ga mee! We nodigen jong en oud van harte uit voor de kerkdienst o.l.v. ds Heusinkveld om 9.30uur in de Hervormde kerk.

Na de dienst zijn we welkom in de schuur aan de Kruimersweg 5. Ga mee voor:

Samen koffiedrinken,

Samen lunchen met soep en een broodje,

Samen zijn.

Voor de kinderen is er van alles te doen.

De afsluiting is rond 13.15uur.

Er is die dag geen tweede dienst.

BELEIDSPLAN

De kerkenraad heeft afgelopen periode gewerkt aan een herziend beleidsplan, opgesteld voor de periode 2024-2028. Aan het beleidsplan heeft een commissie van kerkenraadsleden en gemeenteleden gewerkt. Dit heeft geresulteerd in een concept beleidsplan. Het concept staat op de website www.pkn-daarle.nl/hervormd/ of is per mail op te vragen bij de scribe. Wilt u een geprinte versie ontvangen kunt u telefonisch contact opnemen met de scribe. Mocht u aanvullingen of opmerkingen hebben op het concept kunt u dit schriftelijk en ondertekend kenbaar maken bij de scribe voor 1 oktober a.s. zodat het beleidsplan op de gemeenteavond in oktober kan worden vaststellen.

VERBINTENISDIENST EN INTREDE ZONDAG 27 AUGUSTUS VAN DS. EVERT-JAN PRINS EN DS. DESIREE PRINS-VAN DEN BOSCH

In de morgendienst van zondag 27 augustus jl. zijn ds. Evert-Jan en Desiree Prins verbonden aan de "Oude Kerk" van Ermelo. Deze dienst werd geleid door dominee André Priem. In deze dienst was de schriftlezing uit Filipenzen1: 1-19

Door de gemeente werden ze toegezongen met een welkomstlied:

WEES WELKOM IN DIT HOGE HUIS

Wees welkom in dit hoge huis!

Hier ben je nooit alleen;
hier ben je veilig - voel je thuis,
Gods armen om je heen.

Van lijf en leden zwak of sterk,
nog jong of oud en grijs,
wees welkom, koester deze kerk:
portaal van Gods paleis.

De Koning komt ons hier nabij:
een dienaar uit zijn hof
houdt ons op toon - zo zingen wij
week in week uit zijn lof.

Die dienaar is zijn lieve kind:
de Kroonprins zelf, zijn Geest;
die waait niet mee met elke wind -
waar Hij waait wordt het feest!

Tirannen maken zich gereed
voor strijd, het hart vol haat -
hoe anders onze Heer: ik weet
van deze Prins geen kwaad!

En waar Hij dan op aarde woont?
Zijn troon staat overal
waar Hij royaal de kleinste kroont
met schitterend kristal.

Gebroken harten maakt God heel,
wat dof was glanst als goud -
jij prins, prinses, hoor hier hoeveel
de Koning van je houdt!

André F. Troost (speciaal voor deze dienst geschreven)
Melodie: Alexander Robert Reinagle, O Jezus, hoe vertrouwd en goed.

In de middagdienst was de intrede, in deze dienst gingen ds. Evert-Jan en Desiree Prins voor. De schriftlezing was uit Jesaja 35 vers 1-10 en Markus 7 vers 31-37.

Daarna volgden nog enkele toespraken en woorden van dank. Wij wensen ds. Evert-Jan en Desiree Prins- van den Bosch Gods zegen op hun nieuwe werkplek in Ermelo en straks ook in Staverden.

GEMEENTEAVOND

Om alvast te noteren, de gemeenteavond zal gehouden worden op D.V. 12 oktober. Meer hierover in het volgende kerkblad.

KINDERCLUBS

We zijn blij dat we ook dit seizoen de leiding voor de club middagen weer rond hebben.

Startmiddag

Op woensdag 27 september 2023 zijn jullie welkom op de startmiddag van de kinderclubs. Vertrek om 13.30 uur bij Rehoboth met de fiets. Wat we gaan doen is een verrassing. Trek niet je beste kleren aan. Wij zijn ongeveer om 15.30 uur terug. Opgave voor deze activiteit vóór 23 september in de groepsapp Kinderclubs Rehoboth

Kinderclubmiddagen

De kinderclub is voor kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8. De club wordt gehouden op donderdagmiddag een kwartier na schooltijd. Drinken met iets lekkers staat klaar. Meestal één keer in de twee weken in Rehoboth. En duurt ongeveer een uur.

De eerste clubmiddag zal zijn op donderdag 12 oktober 2023 om 14.45 uur. Verder zal er club zijn op de donderdagen: 2, 16 en 30 november + 14 december (kerstviering).

In 2024: 18 januari + 1, 15 en 29 februari + 14 maart. Woensdagmiddag 20 maart afsluiting.

Contributie 10 euro voor het hele seizoen.

We hebben al heel wat aanmeldingen binnen. Maar er kunnen er altijd meer bij. Welkom!

HUUR PASTORIE

Nu ds. Prins en zijn gezin zijn verhuisd staat de pastorie leeg en onbewoond. Gezien de beroepsprocedure voor een nieuwe predikant, is de verwachting dat het nog wel een tijd duurt voordat er een nieuwe predikant gevonden is en de pastorie weer bewoond is. Dit komt de woning natuurlijk niet ten goede en daarom bieden wij de mogelijkheid de pastorie tijdelijk en onder strikte voorwaarden te huren. Mocht u of kent u iemand die wegens omstandigheden (verbouwing

o.i.d.) tijdelijke woonruimte zoekt, dan kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.

Namens de kerkrentmeesters,

Rolstoel

Via een gemeentelid hebben we een rolstoel ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Deze is onder de trap van de toren gezet. En kan gebruikt worden als dit nodig is.

HULP GEZOCHT

Vind je leuk om bloemstukken te maken? Geef je dan op om ons te helpen de bloemengroet te verzorgen. Per januari stopt Jolanda Stoevelaar ermee na vele mooie bloemstukken gemaakt te hebben. Hartelijk bedankt hiervoor. Nu zijn we opzoek naar iemand die dit over wil nemen. Je kunt je opgeven bij de scriba

CATECHISATIE SEIZOEN 2023-2024

We zijn dankbaar met de vele aanmeldingen voor de catechisatie voor komend seizoen!

De catechisaties worden gegeven op de maandag en dinsdagavond. We starten op **maandag 18** en **dinsdag 19 september a.s.** in Rehoboth.

Mocht je je vergeten zijn op te geven of sta je niet op de lijst, kom gerust op één van onderstaande dagen of neem contact op met jeugdouderling Ingrid Schooten.

Ook is er bij voldoende opgave de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Mocht je twifelen of vragen hierover hebben, mag je contact opnemen met de jeugdouderling of met je wijkouderling.

KERKBLAD

Kerkblad 8 oktober	copy inleveren voor 29 sept.	18.00 uur
Kerkblad 29 oktober	copy inleveren voor 20 okt.	18.00 uur
Kerkblad 19 november	copy inleveren voor 10 nov.	18.00 uur

SOCIALE MEDIA EN TIENERS IN JE GEZIN

Sociale media is onderdeel van ons (gezins)leven, met positieve en negatieve invloeden. Hoe kunnen we onze tieners mediawijs opvoeden? Arjen Uil, werkzaam bij het CGJO (Christelijk Gereformeerd Jeugdwerk Organisatie) uit Zwolle, komt spreken over het plezier en de veiligheid van mediagebruik, hoe weten we welke media geschikt is en hoe vindt

je balans in momenten met en zonder mediagebruik in je gezin. Deze avond richten we ons op het mediagebruik van tieners/jongeren tussen 9 en 16 jaar.

Wanneer: Woensdag 18 oktober

Inloop vanaf 19.45uur met koffie/thee en iets lekkers

Aanvang : 20.00uur

Locatie: Ruimte, Gereformeerde Kerk

Iedereen is welkom! De toegang is gratis, maar een vrije gift is welkom. We vinden het fijn als je het laat weten wanneer je wilt komen.

PASSAGE

Het nieuwe passage seizoen begint weer. De eerste avond is woensdag 27 september 2023 in Rehoboth. Aanvang 19.30 uur. Deze avond gaat Wil van Dikken vertellen over “zigeuners in en rond Jeruzalem”. Zigeuners werden in Israël erg achtergesteld. Amoun, één van hen, een zigeunerin, probeert te helpen met onderwijs geven en vrouwen naaien te leren, zodat er iets van een inkomen is. Tegelijk stimuleert zij dat de mensen eigen verantwoordelijkheid hebben en zich in moeten zetten. Hebt u hier interesse voor? Iedereen kan vrijblijvend deze avond meemaken. Leden en belangstellenden hartelijk welkom.

WELZIJN OUDEREN EN UIT EN THUIS

Wij organiseren op D.V donderdag 19 oktober een autotocht. We vertrekken om half elf vanaf Rehoboth en gaan via een mooie route, naar de museumboerderij “de Laarmans hoeve” in Luttenberg, waar we ontvangen worden met koffie en appelgebak. In de Laarmanshoeve is van alles te zien, zowel voor mannen en voor vrouwen. We sluiten af met een warm buffet. De kosten zijn € 35,00. We hopen om ongeveer 4 uur weer thuis te zijn. Opgave graag zo spoedig mogelijk.

GOSPELDIENST MET JOKE BUIS IN DEN HAM

Op zondagavond 15 oktober komt Joke Buis voor ons optreden!

We kennen haar allemaal van de Johannes de Heer liederen, maar dit keer zingt ze liederen van haar eigen album. Tijdens dit intieme miniconcert word je meegenomen door de luisterliedjes die werken als een spiegel of foto aan de muur. Ze nemen je mee met herkenbare verhalen, een vleugje nostalgie en een positieve blik vooruit!

Joke zit in een leeftijdsfase waarin ze nu wil kijken, zien, praten, vragen, luisteren, denken, bewust leven, genieten. En van daaruit; liedjes creëren! De verhalen en zelfinzichten die boven kwamen, werden

eerder al verwerkt in liedjes als 'Schoonheid van het Moment' en 'Laat Alles Los'. Het persoonlijke en eerlijke album 'Andere Foto's' is het resultaat en natuurlijk hoor je hier meer van tijdens dit miniconcert. Ook zingen we nog enkele liederen samen met de gelegenheidsband. Wat zou het mooi zijn om een groot publiek te mogen ontvangen en daarom heten wij u allen van harte welkom om 19.00 uur in de Gereformeerde kerk aan de Ommerweg in Den Ham!

THEOLOGISCHE VORMING IN RIJSSEN. TER HERINNERING

De cursus TVG begint op DV zaterdag 2 september, deze morgen om 8.45 uur in verband met de gezamenlijke opening, in het kerkelijk centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen met een nieuw cursus seizoen. In de kerkbladen voor de vakantie hebben wij u al gewezen op deze cursus en de inhoud. Deze cursus is er voor iedereen, je hoeft hiervoor geen vooropleiding gevolgd te hebben. Wil je meer weten over je geloof, wil je je erin verdiepen, dan is deze cursus een goede plek. We hebben Eerbied voor de bijbel, blijven hier dichtbij en aanvaarden het gezag van de Schrift. Door middel van diverse vakken krijg je kennis. Naast de kennis zijn ook de onderlinge gesprekken van onschatbare waarde om verder te groeien in het geloof. Heb je interesse? Op de website van Hervormd Rijssen, staat een en ander verder uitgelegd. Zie hiervoor de link: (www.hervormdrijssen.nl/activiteiten/18/theologische-vorming-gemeenteleden). Hierop staat ook een video om een indruk te krijgen van de cursus. Heb je belangstelling of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen via de email tvgrijssel@gmail.com. Wil je je opgeven voor de cursus, meld je dan bij de secretaresse. Is de datum van DV. 2 september te snel, dan kun je ook op een volgende cursusmorgen beginnen.

KOM OP ADEM MIDWEEKEN

De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan voor mensen die tot rust willen komen en uitzien naar nieuw perspectief. Als je je eenzaam, uitgeput of gespannen voelt of als geloofs- of zingevingsvragen je erg bezighouden, ben je van harte welkom. Heb je er weleens aan gedacht, maar twijfel je of het wat voor je zou zijn, bel gerust een keer tijdens het spreekuur. Naast dit herstelarrangement zijn er in november weer twee Kom-op-adem midweken:

'Leven met verlies' voor mensen die een dierbare hebben verloren (15-17 november) 'Mijn familie en ik' voor wie familierelaties ingewikkeld zijn

(20-22 november) Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er zijn themabijeenkomsten en er is ruimte voor je verhaal. Het geeft herkenning en erkenning en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, want er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband en er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg. Voor meer informatie, neem een kijkje op www.pdcdeherberg.nl. Je kunt je aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl

INSPIRATIE DAG “WACHTEN OP GOD”

Als IZB ondersteunen we gemeenten in missionair kerk-zijn. Hiervoor organiseert IZB-Focus op zaterdag 7 oktober een inspiratiedag met als thema 'Wachten op God - verdieping en bemoediging voor ontspannen kerk-zijn'. We verwelkomen iedereen die interesse heeft in missionair kerk-zijn en hierin een wens koestert. Bijvoorbeeld missionaire commissies, predikanten, kerkenraadsleden en actieve gemeenteleden. Ook gemeenten die betrokken zijn (of waren) bij het Focus-traject zijn van harte welkom. We maken deze ochtend ruimte en wachten op God. We vinden verdieping en praktische inspiratie in workshops, gebed en Bijbelstudie. In één van de workshops vinden we handvatten voor o.a. het activeren van de gemeente door communicatie. Een andere workshop gaat over het actief en verdiepend betrekken van twintigers in de gemeente. We gaan in het programma ook in op wat er nodig is in de verschillende fasen van het veranderingsproces richting missionair gemeente zijn. Want niet iedere actie is altijd effectief in iedere situatie! Daarom delen we een selectie van onze ervaringen, inzichten en expertise, voor vitale gemeenten met betrokken gemeenteleden.

De Focusdag vindt plaats in de Sionkerk in Houten op zaterdag 7 oktober van 10:00 - 13:30 uur. Inloop is vanaf 9:30 uur. Het evenement is gratis maar niet vrijblijvend. Vooraf opgeven is verplicht (zodat we rekening kunnen houden met o.a. lunch en voorkeur voor workshops): www.izb.nl/focus Hebt u vragen? Mail dan naar focus@izb.nl.

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 29 september, 18.00 uur
Predikant: Vacant

Scriba:

@: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk:

@: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie:

Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d.) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk