

19 NOVEMBER 2023



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 19 NOVEMBER 2023

- 09.30 uur Ds. G.H. Nijland, Rijssen
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
- 15.00 uur Da. H.van Wingerden, Rijssen, gezamenlijk HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e IZB

ZONDAG 26 NOVEMBER 2023, Eeuwigheidszondag

- 09.30 uur Ds. J. Riemersma, Ommen
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen
- 15.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld, gezamenlijk GK

ZONDAG 3 DECEMBER 2023

- 09.30 uur Ds. G.J. Wisgerhof, Amersfoort, jubilemdienst
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
- 15.00 uur Ds. W.H. van Boeijen, Dedemsvaart, gezamenlijk HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e predikantsplaats / 3^e Kerkenraadsfonds

MEDITATIE

Geroepen tot dienst!

2 Koningen 5: 3

De vorige keer ging het in de meditatie over de belijdenis van Naäman. Nu wil ik het met u hebben over het getuigenis van het meisje dat bij Naäman in dienst is gekomen. Zij is het middel dat God gebruikt om Naäman te brengen tot de erkenning van de God van Israël.

Wanneer ze hoort dat Naäman melaats is, vervult haar dat met medelijden. Dat is het eerste wat ons opvalt. Wanneer er gestaan zou hebben dat ze stiekem dacht, 'dat is h'm net goed', het zou ons niet verbaasd hebben. Zo zitten wij mensen vaak toch in elkaar. Bij dit meisje merken wij daar niets van. Hoewel ze als een slavin aan Naäman verkocht is, gaat haar toch het welzijn van Naäman aan het hart.

In een vertrouwelijk gesprek met de vrouw van Naäman kan ze zich dan ook niet langer stilhouden. 'Och', zo zegt ze, 'was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is, dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen'. Laten we eerlijk zijn, een dergelijke reactie hadden we niet zo gauw verwacht. Ze is verkocht als een slavin. Schijnbaar door God vergeten. Ze mist elke steun van ouders en gemeente en tóch geeft ze blijk van haar geloof in God.

Hoe ze daar aan kwam? Wel heel eenvoudig: door haar opvoeding. Het zaad van het Woord, gestrooid door vader en moeder, heeft in haar jonge hart wortel geschoten. Ze heeft ondanks alles vertrouwen in de God van Israël.

Onder de druk van de omstandigheden komt het geloof bij dit kind ineens tevoorschijn. Hier blijkt wat het waard is. Beproefd en gelouterd komt het voor de dag. Het blijft niet verborgen, zelfs niet in een God-loochenende omgeving. Zullen we daaraan denken ook in onze tijd? 'Och, was mijn heer maar bij de profeet in Samaria'. Dat is het adres waar voor hem genezing is bij de God van Israël.

Onverschrokken getuigt ze van haar geloof in God. Is het niet beschamend voor u en mij? Hoe dikwijls doen wij er het zwijgen toe met het excuus: daar kun je toch zomaar niet over beginnen. Vanwaar toch die beduchtheid? Zou het soms te maken hebben met het feit dat we zo weinig vertrouwen in de Heere hebben?

Dit meisje is een wegwijzer naar de God van Israël. Zij fungeert in dit heidense land als een ambassadrice van de Heere. Zij spreekt een goed woord van Hem. Dat is ook uw, jouw en mijn taak. We hoeven ons voor Hem toch niet te schamen?

Natuurlijk, het gaat nooit buiten het geloof om. Maar wat God dit meisje gaf, wil Hij ook u, ook jou geven! Hij is in dat opzicht niet veranderd. Daarom zegt het eerder wat van ons dan van Hem n.l. dat we Hem niet voor betrouwbaar houden. En dat is ongeloof, zonde. Kom niet met het argument dat u zich niet zo goed kunt uitdrukken, want gaat het over andere zaken dan weet u meestal best wat u zeggen moet.

Om de boodschap van Gods reddende genade bekend te maken, kan de Heere iedereen gebruiken: van groot tot klein, van ontwikkeld tot minder ontwikkeld. Ik zou dit met name ook tegen onze jongeren willen zeggen. 'Grote deuren', zo las ik ergens, 'rusten vaak op kleine scharnieren'. Een eenvoudig, maar duidelijk beeld.

Bovendien zit het h'm echt niet in het grootte. Kijk maar naar dit meisje. Ze houdt niet een overspannen preek. Ze zegt niet: 'Naäman, u moet zus of zo'. Nee, ze getuigt eenvoudig van haar geloof in de God van Israël, die machtig is haar heer te genezen.

Om een getuige van Hem te zijn, heeft de Heere geen grote geestelijke krachtpatsers nodig, maar eenvoudige boodschappers, die niet zichzelf komen aanbieden, maar slechts een wegwijzer willen zijn naar de levende God in Jezus Christus. Het gaat om Hem!

Dat merkt u ook bij dit meisje. Ze spreekt niet over zichzelf, maar getuigt in alle eenvoud van haar geloof in God. Immers Hij moet wassen, zij minder worden. Dát is één van de grondpatronen van het Koninkrijk van God. Slechts een enkel woord kan voldoende zijn. God gebruikt mensen. Ook u, jou en mij wil Hij gebruiken. Dit meisje bij Naäman is ons tot een voorbeeld. En dan maakt het niet uit wat u doet of waar u bent. We worden geroepen tot de dienst aan Hem, een dienst die tegelijk een dienst wil zijn aan de naaste, die God op onze weg brengt, ook wanneer het iemand is met een heel andere achtergrond. Dat kan maar zo in de multiculturele en multireligieuze samenleving van vandaag. Dan niet zwijgen, maar een goed woord van de Heere spreken! Hij weet als geen ander de knopen van ons leven te ontwarren. Daarom: niet te benauwd zijn, het geloof in de levende God kan 't wel verdragen.

ds.J.W.Goossen

EEUWIGHEIDSZONDAG

In de dienst van D.V. zondag 26 november zullen de namen van de gemeenteleden worden genoemd die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, in deze dienst zullen we hen als gemeente gedenken.

HEILIG AVONDMAALBLOKKEN - ZONDAG 12 NOVEMBER

Kerk in Actie - Kinderen in de knel, Oekraïne

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig.

Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen.

Daar helpen we ze graag bij.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren. Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Help je mee? Van harte aanbevolen. Je kan een bijdrage overmaken op NL41RABO03248 24 769 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Daarle o.v.v. kinderen in de knel Oekraïne, Hartelijk dank! Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?

Verkoop collectemunten

Maandag 27 november 2023 is de laatste avond van dit jaar verkoop collectemunten, December vervalt de verkoopavond (1e kerstdag)

Maandag 29 januari 2024 is dan de eerstvolgende avond.

Oliebollenactie

De oliebolactie zal gehouden worden op vrijdag 29 december 2023. U ontvangt midden december bestelformulieren. Meer informatie in het volgende kerkblad.

Oliebollenactie helpers gezocht

Het duurt nog even, maar we zijn zo weer aan het eind van het jaar. Dan bakken we weer oliebollen en appelflappen, waarvan de opbrengst voor de kerk is. Dit jaar zal dat zijn op vrijdag 29 december, zoals u hierboven misschien al heeft gelezen. Vorig jaar hadden we een mooie mix aan vrijwilligers, zowel jong als oud. Mogen we ook dit jaar weer een beroep op jullie doen? En natuurlijk zijn nieuwe vrijwilligers ook altijd welkom ... werk genoeg! Man of vrouw maakt niet uit. En denk je ik kan geen oliebollen bakken, geen probleem. We hebben genoeg andere dingen te doen, zoals inpakken, appels schillen, deeg maken, schoonmaken, verkoop, vervoer tussen Loohuis en 'n Tip, enz. Het is altijd heel gezellig. We hebben twee groepen; de ene begint meestal om 06.30 uur tot 09.30 en de andere groep begint om 9.30 tot ongeveer 12.30 uur. Meer informatie of aanmelden kun je bij de kerkrentmeesters.

HUISBEZOEKEN - THEMA

Zodra in de tweede helft van het jaar de 'r' in de naam van de maand verschijnt, betekent dit dat er allerlei kerkelijke activiteiten weer worden opgestart waaronder ook het huisbezoek. Soms vinden gemeenteleden dat best spannend, maar dat geldt evengoed voor de ouderlingen.

Voorop staat de vraag naar het geestelijk welbevinden in de meest brede zin van het woord. Om het enigszins te structureren is in de vorige kerkenraadsvergadering als onderwerp voor het komende winterseizoen voorgesteld het woord van Jezus uit Johannes 6: 48 'Ik ben het Brood des levens', mede naar aanleiding van de verkondiging rond de viering van het Heilig Avondmaal j.l.

Ter voorbereiding zou u / jij het hele hoofdstuk eens rustig door kunnen lezen. Een paar handvatten daarbij die ik ontleen aan het advies van Luther aan zijn kapper, zijn:

1. Wat wil ik onthouden / leren van dit Bijbelgedeelte?
2. Waarvoor wil ik God danken naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
3. Wat wil ik als schuld belijden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
4. Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?

Wij wensen u hele goede en vruchtbare gesprekken toe.

DS. G.J. WISGERHOF

Op 24 november 1963 is het 60 jaar geleden dat dominee Wisgerhof bevestigd werd als predikant aan onze gemeente.

Hij mag gedenken dat hij 60 jaar predikant mag zijn en in totaal al 62.5 jaar Gods Woord heeft mogen verkondigen. "Groot is Uw trouw o Heer".

Op 21 juni 1970 heeft dominee Wisgerhof afscheid genomen van onze gemeente.

In vroegere jaren ging het beroepingswerk wel anders, na het afscheid van dominee Noordergraaf kwam na 5 weken vacant te zijn geweest, dominee Wisgerhof en toen hij weg ging was de opvolger al bekend, dat was toen dominee Tromp. Het hele beroepingswerk duurt tegenwoordig wel wat langer.

In de morgendienst van D.V. zondag 3 december, de 1^e Adventszondag, zal dominee Wisgerhof voorgaan, dit zal tevens ook zijn laatste dienst als predikant zijn. Na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of fris drinken en om dominee en mevrouw Wisgerhof te ontmoeten in Rehoboth. Iedereen is van harte welkom.

KERKBOEKJES

Onder de toren liggen kerkboekjes. Voor de jongere kinderen kerkboekjes én voor de wat oudere kinderen preekschrijfkaarten. We proberen ze zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het soort dienst of periode van het jaar. Hierdoor hopen we dat de kinderen actiever betrokken worden bij de dienst.

JONG VOLWASSENEN AVOND

Op 6 oktober heeft de eerste jong volwassenen avond plaatsgevonden! We hebben samen gebarbecued en hebben door middel van speeddates nagedacht over (geloofs)thema's.

De volgende avond staat gepland op vrijdag 24 november 2023. De precieze invulling volgt nog, maar de avond start om 19:30 uur en zal duren tot ±21:00 uur. Iedereen vanaf 18 jaar is van harte welkom, ook als je er de vorige keer niet bij was.

VROUWENKRING

D.V. woensdag 10 januari om 9 uur ben je van harte welkom. Deze morgen staat centraal H 5. "Na regen komt zonneschijn", (1 Joh.2:18-29). We ontmoeten je daar graag, tot ziens!

KERSTFEEST VOOR DE KINDERNEVEDIENST

Op tweede kerstdag vieren wij het kerstfeest samen met de kinderen van de kindernevendienst voor de groepen 0 t/m 4. We beginnen om 09:30 in Rehoboth en sluiten de dienst in de kerk met elkaar af. Alle kinderen mogen een kussen of deken meenemen naar Rehoboth.

Tijdens advent zullen we werkjes maken in het thema van kerst. Deze werkjes blijven in Rehoboth en worden opgehangen in de kerk voor de viering van tweede kerstdag. Op eerste kerstdag is er geen kindernevendienst. Op eerste- en tweede kerstdag is er wel kinderoppas aanwezig.

ZENDINGSKAARTEN

Op D.V. 22 november hopen we weer samen te komen in de zaal boven de kerk om weer kaarten te maken voor de zendingsmedewerkers. Hebt u/jij zin om ons te helpen, dan ben je van harte welkom vanaf 13.30 uur. Tot dan!

ZENDINGSCOMMISSIE

Vanaf half november kunt u iemand van de Zendingscommissie aan de deur verwachten met het GZB dagboekje "Een hand vol koren".

Het boekje kost dit jaar € 14.95. (het boekje is duurder geworden, door alle gestegen kosten) Zou u dit gepast en contant willen betalen?

Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot zegen geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.

De opbrengst gaat naar het project van ds. C.G. Vreugdenhil voor het werk in Colombia, waar we als gemeente Deelgenoot van zijn.

Helpt u mee??

Mochten ze niet bij u langs komen, maar u wilt toch graag een dagboekje, neemt u dan even contact op met Erwin Kleinjan

tel. nr. 698085.

WORLD SERVANTS DAARLE

Onze eerste actie hebben we al weer uitgevoerd, de welbekende autowasactie. Afgelopen zaterdag 28 oktober hebben wij ongeveer 30 auto's gewassen. In totaal hebben wij 331,50 euro opgehaald. Iedereen die zijn/haar auto kwam brengen, hartelijk dank voor uw steun!

Het komende jaar kunt u ook taarten bij ons bestellen. Als u een taart wilt voor uw verjaardag, visite of gewoon omdat u er zin in heeft, zullen wij het voor u bakken. U kunt kiezen uit Monchoutaart, appeltaart en kwarktaart. Deze taarten kosten 15 euro. Ook kunt u een brownie bij ons bestellen en deze kost 10 euro. U kunt de bestelling mailen naar wstdaarle@hotmail.com Of een van ons whatsappen.

Dit jaar gaan wij ook kerstkaarten bezorgen. Voor €0,50 per kaart bezorgen wij het naar Daarle, Daarlerveen, Den Ham, Vroomshoop, Vriezenveen, Nijverdal, Hellendoorn en Hoge Hexel. U kunt de kaarten inleveren vanaf 6 december tot 19 december bij de volgende adressen. Esweg 15b, Huttensingel 19 en Broekweg 36. Graag gepast geld bij in een envelop meegeven. Ook hebben wij twee inlevermomenten bij de gereformeerde kerk. Op 13 december en 20 december van 18.30 tot 19.30 uur.

KERKBLAD

Kerkblad 10 dec. (4 weken)	copy inleveren voor 1 dec.	18.00 uur
Kerkblad 7 januari	copy inleveren voor 29 dec.	18.00 uur
Kerkblad 28 januari	copy inleveren voor 19 jan.	18.00 uur
Kerkblad 18 februari	copy inleveren voor 9 febr.	18.00 uur

WELZIJN OUDEREN EN UIT EN THUIS

Houden op vrijdag 15 dec. de Kerstviering om half 3 in Rehoboth.

De meditatie zal worden verzorgd door Ds Goossen. We hopen op een mooie middag.

PASSAGE

Woensdag 22 november komt er een spreker. Het onderwerp is ' boerenmagie'. Dat richt zich op o.a. geveltekens, stiepeltekens, hekserij. Overall om ons heen is nog veel wat van de oude magische symboliek aanwezig en zichtbaar. De katholieke kerk heeft veel van het voor-christelijke gedachtegoed overgenomen, anders hadden wij er niets meer van geweten. Hier zit ook veel humor in. Hartelijk welkom om 19.30 ur in Rehoboth.

LICHTJESAVOND

Op vrijdag 29 december om 19.00 uur wordt er weer een Lichtjesavond georganiseerd op de Bijzondere Begraafplaats aan de Kerkallee in Daarle. Lichtjesavond is een herdenkingsbijeenkomst, waarbij in een sfeer van lichtjes en warmte iedereen, jong en ouder, groot en klein, in de gelegenheid wordt gesteld om overleden dierbaren te gedenken.

Er wordt samen stil gestaan bij het gemis van degenen die niet meer bij ons zijn. Een dierbare verliezen kan heel kort geleden zijn, maar ook iets langer of misschien al heel lang. Het is een avond om te herdenken, stil te staan, herinneringen op te halen.

Het gevoel van verlies en gemis delen de aanwezigen met elkaar. Voor velen is het fijn, vooral in de donkere dagen van december, te ervaren dat ze niet alleen zijn in hun verdriet, dat ze verbonden zijn met elkaar.

Deze avond is de begraafplaats verlicht met fakkels en kaarsen.

Belangstellenden ontvangen bij aankomst een kaars, met het aansteken van deze kaarsen houden we de herinnering aan overleden dierbaren levend. Met muziek en woorden worden overleden dierbaren herdacht. Deze herdenking zal ongeveer een half uurtje duren.

De bijeenkomst heeft een neutraal karakter, iedereen is welkom.

Aan het eind van de herdenking kan het kaarsje op het graf van de overleden dierbare neer gezet worden of meegenomen naar een elders gelegen herdenkingsplek. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Het is eventueel handig om een zaklamp mee te nemen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bent u slecht ter been of kunt u niet zolang staan en wilt u graag bij de herdenking aanwezig zijn, dan kunt u dit van tevoren melden, dan zullen er stoelen klaar staan. Om 19.00 uur begint de herdenking, vanaf 18.45 uur bent u van harte welkom.

Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken en eventueel samen na te praten.

Draagt u Lichtjesavond Daarle een warm hart toe en wilt u helpen met de voorbereidingen op donderdagmiddag 28 december of helpen opruimen op zaterdag 30 december dan kunt u zich opgeven.

Wilt u op een andere manier het voortbestaan van Lichtjesavond Daarle steunen, dan stellen wij een vrije gift zeer op prijs. Bij de uitgang is er gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven voor de gemaakte kosten.

THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN

Op 2 september j.l. zijn we weer begonnen aan het nieuwe cursusseizoen 2023-2024 Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG). Na de gezamenlijke opening door onze cursusleider zijn de groepen gestart. De eerste jaars groep heeft 16 cursisten, de 2^e jaars 9, 3^e jaars 16 en de 4^e jaars dit jaar zelfs 2 groepen, met 18 en 38 cursisten. Waarom gaan al deze gemeenteleden uit Rijssen, en omliggende gemeenten op zaterdagmorgen naar deze cursus? Een van onze cursisten gaf het volgende aan:

“ Het opdoen van meer kennis en begrip van de Bijbel was voor mij de reden om aan de TVG-cursus te Rijssen te beginnen in september 2021. Daarbij hoop ik te ontdekken op welke manier ik mij in de toekomst kan inzetten voor de gemeente. Tot op heden geeft de cursus mij een verdieping van het geloof door het bestuderen van het OT en het NT in combinatie met de andere vakken: kerkgeschiedenis, dogmatiek, ethiek, gemeenteopbouw, pastoraat en catechetiek. De niet verplichte thuisstudies geven mij meerwaarde aan de behandelde stof van de vakken en stof tot nadenken. Tijdens de lessen is er voor iedereen ruimte voor stellen van vragen en/of vindt er een groeps gesprek plaats. Voor mij een waardevolle bijdrage in de lessen”.

Brengt bovenstaande u aan het nadenken, en wilt u misschien de cursus ook volgen, dan is dat mogelijk. U hoeft geen jaar te wachten, maar kunt nu nog aansluiten bij het eerste jaar.

De cursus wordt gegeven in het kerkelijk centrum Sion, Johan Vermeerstraat 2 in Rijssen. De lessen zijn op zaterdagmorgen om de twee weken van negen uur tot kwart over twaalf, met hierin een koffie/thee pauze van tien tot kwart over tien. Er worden elke ochtend 3 vakken gegeven. Wilt u een indruk van de lessen, kijk dan op de website van Hervormd Rijssen, bij activiteiten en cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Hier staan meer gegevens en ook een filmpje over een cursusmorgen. De link is:

www.hervormdrijssen.nl/activiteiten/18/theologische-vorming-gemeenteleden Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, tel. 0546-625223; email: k.a.hazeleger@hetnet.nl of via email tvrijssen@gmail.com .

Wilt u zich aanmelden, dan kan dat bij onze secretaresse, Haar gegevens staan hierboven.-

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 1 december, 18.00 uur (4 weken)

Predikant: Vacant

Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867

@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk:

@: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie:

Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d.) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

Rehoboth/kerk:

Groeneweg 3, 7688 RC, tel. 697991