

18 FEBRUARI 2024



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 18 FEBRUARI 2024, 2^e Lijdenszondag

09.30 uur Ds. E.J. Prins, Ermelo, doopdienst

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

15.00 uur Ds. N.H. de Graaf, Den Ham, gezamenlijk HK

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredeinst /

2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

ZONDAG 25 FEBRUARI 2024, 3^e Lijdenszondag

09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen, gezamenlijk HK

Ds. B.J. Heusinkveld, gezamenlijk GK i.s.m. de VBC

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /

3^e Algemeen Kerkenwerk

15.00 uur Ds. J. Th. D. Wassenaar, Hellendoorn, gezamenlijk GK

ZONDAG 3 MAART 2024, 4^e Lijdenszondag

09.30 uur Prop. J.P. Bredenhoff, Wierden

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

15.00 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, gezamenlijk HK

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /

3^e GZB Voorjaarscollecte voor Ds. G.C. Vreugdenhil in

Colombia

MEDITATIE

Hij moet meer worden, ik echter minder. Joh.3: 30

Wij kennen allemaal het verschijnsel van de afgaande maan en de opkomende zon. De een wordt steeds kleiner, de ander steeds groter. Daaraan moest ik denken bij dit woord van Johannes: Hij moet meer worden, ik echter minder.

De aanleiding voor dit woord is dat de discipelen van Johannes vinden dat Jezus meer 'succes' heeft dan hij. En volgens hen kan dat helemaal niet. Was Jezus niet door Johannes gedoopt? En daarom de mindere van Johannes? Moest Jezus zich dan niet achter Johannes opstellen in plaats van een eigen weg gaan? De leerlingen van Johannes verwachtten dat hij het helemaal met hen eens zal zijn, maar het pakt heel anders uit. Een mens, zo zegt hij, kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. Ieder, zo bedoelt Johannes, ontvangt van God zijn eigen plaats. Dat geldt ook voor mij. Ik heb u toch gezegd, dat ik de Christus niet ben, maar dat ik voor Hem ben uitgezonden? En daarmee wijst hij de verzoeking, om toch maar meer te zijn dan Jezus, af.

Johannes maakt meteen duidelijk: het gaat niet om mij, maar om Hem, die na mij komt en meer is dan ik. Johannes licht het toe met een beeld. Hij denkt aan de vriend van de bruidegom bij een bruiloftsfeest. Aan hem was de voorbereiding en regeling van de bruiloft opgedragen. Je zou hem kunnen vergelijken met onze ceremoniemeester. Naar oosters gebruik was hij ook de persoon die bruid en bruidegom bij elkaar bracht. Na de bruidegom was hij de belangrijkste figuur. Maar - en dat was voor ieder duidelijk - hij was de bruidegom niet. Die de bruid heeft is de bruidegom! De bruid heeft ter voorbereiding op de bruiloft wel veel met de vriend van de bruidegom te maken, maar zij hoort haar toekomstige man toe. En daar is de vriend van de bruidegom niet teleurgesteld over, stel je voor. Hij is er ontzettend blij om. Want zo hoort het.

Welnu, wanneer de vriend hoort hoe blij de bruidegom met z'n bruid is, deelt hij in zijn blijdschap. Dan doet hem dat goed. Met veel plezier trof hij reeds de nodige voorbereidingen, maar nu is hij helemaal tevreden. Dat geldt ook Johannes.

Wanneer jullie verontrust zijn over de minder wordende toeloop, zo krijgen zijn discipelen te horen, dan berust dat op een misverstand. Wat hier gebeurt, is precies volgens plan. Hij moet meer worden, ik echter minder. Eigenlijk staat er: Hij moet groeien, ik moet kwijnen. Het beeld dus van een plant. Jezus moet in alle opzichten groter worden. En omdat er in het Koninkrijk van God slechts Eén werkelijk groot kan zijn, moet

ieder ander in alles minder worden. Johannes zegt: het moet! Zó heeft God het bepaald. Ik naar de achtergrond, Jezus op de voorgrond. Het gaat niet om de dienaar, maar om de Meester.

Een les, op bepaalde momenten moeilijk voor Johannes, voor zijn discipelen, maar ook voor u en mij. Kijken wij soms ook niet meer naar de dienaar dan naar Jezus?

In de begrippen groeien en minder worden zit een soort omgekeerde evenredigheid. Neemt het ene toe, dan neemt het andere af. Is een mens vol van zichzelf, dan zult u hem over de Heere Jezus niet horen. En is hij vol van Hem dan verdwijnt z'n eigen ik naar de achtergrond. Niet dat dit allemaal zomaar ineens het geval is. Het is een proces. Het is groeien in Christus en minder worden in jezelf. Nee, dat gebeurt echt niet zomaar van de ene op de andere dag. Sommigen denken dat en menen dat er van terugval geen sprake kan zijn. Het gaat alsmaar beter. Maar dan kennen wij ons eigen hart niet. Soms kan ons ook zomaar de twijfel bespringen. Denk aan Johannes die, als hij in de gevangenis zit, aan Jezus laat vragen: Bent U de Christus? Het blijft een voortdurende worsteling. Een strijd, zoals Paulus later zal zeggen, tussen vlees en geest.

Toch is het een zegen wanneer we door genade leren: Hij moet meer worden, ik echter minder. Want minder worden in jezelf, betekent naar de regel van het Koninkrijk van God tegelijk een meer worden in Christus. Dat is de bedoeling, ook in het leven van u, jou en mij.

ds.J.W.Goossen

DOOP

Op zondag 18 februari zal in de morgendienst de Heilig Doop bediend worden.

VOLWASSEN CATECHESE

De volwassencatechese staat gepland voor de volgende data: woensdag 21 februari en donderdag 21 maart in Ruimte. We starten om 20.00 uur. De komende keer gaan we verder met het Bijbelboek Esther en daarna het Bijbelboek Ruth. Hartelijk welkom!

HUISBEZOEKEN - THEMA

Zodra in de tweede helft van het jaar de 'r' in de naam van de maand verschijnt, betekent dit dat er allerlei kerkelijke activiteiten weer worden opgestart waaronder ook het huisbezoek. Soms vinden gemeenteleden dat best spannend, maar dat geldt evengoed voor de ouderlingen.

Voorop staat de vraag naar het geestelijk welbevinden in de meest brede zin van het woord. Om het enigszins te structureren is in de vorige kerkenraadsvergadering als onderwerp voor het komende winterseizoen voorgesteld het woord van Jezus uit Johannes 6: 48 'Ik ben het Brood des levens', mede naar aanleiding van de verkondiging rond de viering van het Heilig Avondmaal j.l.

Ter voorbereiding zou u / jij het hele hoofdstuk eens rustig door kunnen lezen. Een paar handvatten daarbij die ik ontleen aan het advies van Luther aan zijn kapper, zijn:

1. Wat wil ik onthouden / leren van dit Bijbelgedeelte?
2. Waarvoor wil ik God danken naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
3. Wat wil ik als schuld belijden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
4. Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?

Wij wensen u hele goede en vruchtbare gesprekken toe.

Wanneer u niet kunt graag onderling ruilen en doorgeven aan de ouderling.

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)

Kerkblad 10 maart	copy inleveren voor 1 maart
Kerkblad 31 maart	copy inleveren voor 22 maart
Kerkblad 21 april	copy inleveren voor 12 april
Kerkblad 12 mei	copy inleveren voor 3 mei

JONGERENAVOND

Hoi allemaal! We hebben besloten om de jongerenavond op een ander manier in te vullen. We gaan een bijbelkring opzetten! Dit doen we elke eerste donderdag van de maand om 19.30u. De eerste avond is 1 februari om 19.30u in de kelder bij Ruimte! Voel je vrij om aan te sluiten, de koffie staat klaar!

“ALLES ANDERSOM”

Op woensdag 21 en donderdag 22 februari wordt de vakantiebijbelclub gehouden in het dorpshuis 'n Kadiak. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom. Het Thema van dit jaar zal zijn "Alles andersom". We gaan met elkaar zingen, bidden, uit de bijbel lezen en toffe dingen doen!

Op Donderdag komt er zelfs een echte goochelaar! Vind je dit leuk?? Kom dan 21 en 22 Februari op de vakantiebijbelclub van 9.45 – 12.00uur, we vinden het fijn als je er bij bent. Neem gezellig je vriendjes, vriendinnetjes, neefjes of nichtjes mee!

Op zondag 25 februari zal er in de Gereformeerde kerk een speciale dienst gehouden worden om samen de vakantiebijbelclub af te sluiten. Iedereen is hiervoor van harte welkom!

Vind je het leuk om als vrijwilliger te helpen op de VBC dagen? Meld je dan aan via ons e-mailadres VBC-DAARLE@hotmail.com

Op beide dagen kunnen foto's gemaakt worden om te tonen in de kerkdienst van 25 februari. Liever niet op de foto? Geef dit dan van tevoren aan bij de leiding of via bovenstaand e-mailadres.

WORLD SERVANTS DAARLE

Stamppotbuffet

Aanstaande vrijdag 23 februari is het vanaf 17.30 uur in Rehoboth tijd voor het jaarlijkse stamppotbuffet van World Servants. Kosten zijn €17.50 pp en aanmelden kan via wstdaarle@hotmail.com of door te bellen naar 06-39346076.

Paasbakje maken

Op woensdagavond 20 maart zal er een bloemschik workshop plaatsvinden. Houd voor exacte informatie onze socials in de gaten!

PASSAGE

Onze volgende vergadering is op woensdag 28 februari om 19.30 uur in Rehoboth. Het onderwerp deze avond is over: 'De Regge'. Zo'n 100 jaar geleden was de Regge gekanaliseerd. Dat is nu weer anders gemaakt. Ze meandert, kronkelt weer door het landschap. Het water kan buiten haar oevers treden en verandert de natuur mee. Er komen meer en andere bloemensoorten, vogels, enz. Iedereen, ook gasten, hartelijk welkom deze avond.

WELZIJN OUDEREN en UIT EN THUIS DAARLE

Wij nodigen u uit voor de Paasviering op D.V Vrijdag 22 Maart om half 3 in Rehoboth. De meditatie wordt gehouden door Ds Goossen .

Na de pauze word er een oude film van Daarle gedraaid.

We hopen op een mooie middag.

SAMEN ETEN; GEZELLIG !

Vanuit het overleg van Welzijn Ouderen kwam de wens om een project op te zetten voor mensen uit Daarle die het gezellig vinden om samen te eten. Hiermee is de commissie ouderenzorg DOP3 aan de slag gegaan. Wat is het plan: elke derde dinsdag in de maand genieten van gezelligheid en een lekkere maaltijd. Wat is de locatie: De Eshoeve aan de Esweg 16 in Daarle. Wat zijn de kosten: € 9,50
De tweede bijeenkomst is op dinsdag 20 februari 2024. Inloop vanaf 17.15uur.

**Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.**

**We liepen samen het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.**

**Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.**

**Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.**

**Ik zei toen "Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad..."**

**De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen..."**

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 1 maart, 18.00 uur

Predikant: Vacant

Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867
@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d.) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk