

21 APRIL 2024



# KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

## KERKDIENTEN

### ZONDAG 21 APRIL 2024

- 09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen, Doopdienst  
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie / 2<sup>e</sup> Predikantsplaats /  
3<sup>e</sup> Onderhoud Kerk en Gebouwen
- 19.00 uur Ds. J. Schipper, Dalfsen, gezamenlijk GK

### ZONDAG 28 APRIL 2024

- 09.30 uur Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Kerk- en Eredienst / 2<sup>e</sup>  
Predikantsplaats / 3<sup>e</sup> Algemeen Kerkenwerk
- 15.00 uur** Mevr. R. Dekker, Vriezenveen **TENTDIENST**

### ZONDAG 5 MEI 2024

- 09.30 uur Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek  
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
- 19.00 uur Ds. G.A. Trouwborst, Nieuwleusen, gezamenlijk GK  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie / 2<sup>e</sup> Predikantsplaats /  
3<sup>e</sup> Onderhoud Kerk en Gebouwen

### DONDERDAG 9 MEI 2024 HEMELVAARTSDAG

- 09.30 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie / 2<sup>e</sup> Predikantsplaats /  
3<sup>e</sup> Onderhoud Kerk en Gebouwen

## MEDITATIE

Aan Kéfas verschenen

1 Kor.15: 5a

In het eerste gedeelte van 1 Kor.15 wordt door de apostel Paulus een aantal ooggetuigen genoemd van de opstanding van de Heere Jezus. Eén van hen is Kéfas, of zoals hij ons wat beter bekend is: Petrus. Jezus heeft hem het eerst van alle discipelen opgezocht.

Wonderlijk, vindt u niet? Wie had dat ooit verwacht? Was hij niet de discipel die Jezus verloochende? Had Petrus van zijn kant de band met Jezus niet doorgesneden? Ja, en toch, mag hij een kroongetuige zijn van Jezus' opstanding. Hij is aan Kéfas verschenen.

Al had Petrus het er niet naar gemaakt, Jezus liet hem niet links liggen. Integendeel. Direct na zijn opstanding verschijnt Jezus hem als de Levende, als de Overwinnaar van dood en graf. Jezus heeft hem opgezocht om hem persoonlijk zijn Paasgeschenk te bezorgen, om tegen Petrus te zeggen dat de rekening vereffend is, dat de zonde in het graf is achtergebleven, ook de zonde van de verloochening. En dat alle aanklachten van de satan moeten verstommen.

Ondanks alle ontrouw van Petrus, blijkt Jezus trouw te zijn. De draad die Petrus heeft laten vallen, wordt door Jezus weer opgepakt. Waar Petrus het heeft laten afweten, begint Jezus opnieuw.

Aan Kéfas verschenen. Dat is het Paasevangelie in een notendop. Vooral dat woordje 'verschenen' moeten we goed op ons laten inwerken. Daar zit n.l. achter dat de oorzaak van dit 'verschenen' niet bij Petrus, maar bij Jezus gezocht moet worden. Het wijst op het volstrekt vrijmachtige en genadige karakter van de verschijning. Het initiatief ligt niet bij Petrus, maar bij Jezus. Hij openbaart zich aan hem, ongedacht en onverwacht.

Ook nu, na zijn opstanding blijkt Jezus de goede Herder te zijn, die het afgedwaalde schaap weer opzoekt. 'Hij neemt het op zijn schouders en brengt het bij de kudde terug'.

Wat zit daar ook voor ons het Evangelie in. Hoe vaak laten ook wij net als Petrus het er niet bij zitten. Wat schamen wij ons er dikwijls voor om er openlijk voor uit te komen wie wij dienen en liefhebben. Onbegrijpelijk dat de Heere ons dan toch niet afschrijft, maar telkens de moeite neemt om ons zijn stem te doen horen. Nee, Hij zei niet teveel, toen Hij zei: Ik ben de goede Herder. Hij is het inderdaad, toen én nu!

Waar tijdens die ontmoeting tussen Jezus en Petrus over gesproken is, blijft voor ons verborgen. Kennelijk heeft de Heere God het niet nodig gevonden dat we dat precies zouden weten, al zal het ongetwijfeld over genade en vergeving zijn gegaan. Dat kan niet anders, na alles wat er is gebeurd. Hoe het ook zij, vast staat dat Jezus aan Petrus is verschenen. Dat is het punt waar het hier om gaat. De blik van de liefde die Jezus op hem richtte toen hij Hem verried, is door de dood niet ongedaan gemaakt, maar eerder bevestigd. Daarvoor gaf Hij de prijs van zijn leven. Het wordt ons meegedeeld tot onze troost en bemoediging. Jezus zocht Petrus als één der eersten op. Wat een genade, wat een zegen. Petrus heeft er niet over kunnen zwijgen. Na Maria en de vrouwen is hij de derde in de reeks die mag getuigen dat de Heere werkelijk is opgestaan. Hij mag in de kring van de discipelen het geloof wekken aan de opstanding van de Heere Jezus. Zoals Jezus hem had beloofd, versterkt hij zijn broeders. Wat de woorden van Maria en de vrouwen niet hebben kunnen uitwerken, wordt de vrucht van zijn getuigenis. Aanvankelijk konden ze het immers niet geloven dat Jezus uit de doden was opgewekt. Nú geloven zij het wel, nu ook Petrus van zijn ontmoeting met Jezus kan vertellen. Hij is door Kéfas gezien. Van over dood en graf heen is Jezus aan Petrus verschenen. Wat een goede Herder, toen en nu. Wie dat verstaat, kan zich daarover alleen maar verwonderen en er evenmin van zwijgen als Petrus. De Heere is werkelijk opgestaan, wij hebben niet een dode, maar een levende Heere!  
ds. J.W.Goossen

## **PRAISEDIENTST**

Op zondagmiddag 28 april 2024 organiseert de evangelisatiecommissie van de beide kerken een praisedienst in de feesttent. De dienst begint om 15.00 uur. Samen willen we luisteren naar en zingen over Gods Evangelie. Mw. Ria Dekker uit Vriezenveen zal mediteren over het thema "Wie is jouw Koning?". De band MercY uit Daarle, zal zingen en de samenzang begeleiden. Er is een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Na afloop van de dienst is er koffie/thee/frisdrank. Iedereen is hartelijk welkom.

## **GEMEENTEAVOND!!**

Het zal u niet ontgaan zijn dat het beroepingswerk langer duurt dan we gewend waren. Maar wij hebben als kerkenraad en kerkrentmeesters al veel werk verzet. De beroepingcommissie wil graag aan het werk en heeft zich al iets verdiept in te beroepen predikanten. U hebt ons in de tussentijd bij gestaan met uw betrokkenheid en dat kunnen we allemaal

terugzien in de mooie opbrengst van de kerkbalans. Toch is een vacante tijd ook de tijd om orde op zaken te stellen en ons voor te bereiden op de toekomst. In dit traject word ons duidelijk dat een te beroepen predikant een andere wending krijgt en hierover willen wij u bij praten en uitleggen welke mogelijkheden er voor ons liggen. In de gesprekken komt naar voren dat wij op een sleutelmoment komen voor onze gemeente en hierin willen wij samen met u onze richting bepalen. Het is dus van groot belang dat als u kunt (jong en oud) deze avond aanwezig bent. Graag willen wij u uitnodigen voor deze gemeenteavond op D.V. **dinsdag 23 april 20:00 uur in Rehoboth.** Graag zien wij u.

### **Schoonmaken Rehoboth**

Zijn er misschien in onze gemeente nog meer dames, die af en toe willen bijspringen met schoonmaakwerk in Rehoboth? Vele handen maken licht werk! Hier staat een kleine vergoeding tegenover. Misschien heb je eens in de maand of twee maanden een paar uurtjes over om samen Rehoboth netjes en schoon te houden.

### **KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)**

Kerkblad 12 mei	copy inleveren voor 3 mei
Kerkblad 2 juni	copy inleveren voor 24 mei
Kerkblad 23 juni (4 weken)	copy inleveren voor 14 juni
Kerkblad 21 juli (4 weken)	copy inleveren voor 12 juli

### **VROUWENKRING**

Allen hartelijk welkom D.V. woensdag 24 april om 9 uur Deze morgen bespreken we H.8 God is liefde (1 Joh. 4:7-21) Graag tot ziens!

### **BUSREIS OUDEREN DAARLE**

Op woensdag 15 mei hopen we een busreis te houden. Vertrek 8.30 uur vanaf Rehoboth. We gaan naar Nagele Noordoostpolder, Renne streekproducten, hier worden we ontvangen met koffie en appelgebak. Daarna een rondrit met gids met aansluitend om 12.30 uur een koffietafel en daarna een bezoek aan de winkel. Om 14.45 uur vertrekken we naar vis afslag Urk en veiling. Om 16.30 uur vertrekken we uit Urk. Hierna gaan we naar Restaurant Madrid voor diner. We hopen om 20.30 uur in Daarle terug te zijn. Kosten 80 Euro. We hopen op een mooie dag. Opgave voor vrijdag 10 mei en geef eventuele dieet wensen door.

## **PASSAGE**

De eerstvolgende vergadering is op woensdag 24 april om 19.30 uur in Rehoboth. Er wordt een film getoond over Daarle. Ga mee terug in de tijd. Waarschijnlijk heel herkenbaar. Genieten van voorvallen uit de oude doos. Leden en belangstellenden hartelijk welkom.

## **OMZIEN NAAR ELKAAR**

Samen gemeente zijn betekent ook omzien naar elkaar. Door er voor elkaar te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door eens een bezoek te brengen aan iemand in een verpleeghuis, ziekenhuis of gewoon thuis. We hebben een lijst met vrijwilligers die dit graag voor een ander doen.

Ook als u vervoer nodig hebt, of dat u een keer met iemand mee wilt rijden (tegen km vergoeding) naar fysio of ziekenhuis etc. dan mag u zich ook aanmelden.

## **WORLD SERVANTS DAARLE**

Voor de komende tijd hebben wij nog leuke acties op de planning staan, maar daar komt later meer informatie over. Er is nog wel een taartenactie gaande. Heeft u binnenkort een verjaardag, feestje, visite of gewoon omdat u er zin in heeft? Bestel dan bij ons de taarten. Wij bakken met liefde voor u een appeltaart, kwarktaart, monchoutaart of een brownie. De taarten kosten 15 euro per stuk, de brownie kost 10 euro. Wilt u taart bestellen? Mail dan naar [wsdaarle@hotmail.com](mailto:wsdaarle@hotmail.com) of neem contact op met een van de WS-leden.

## **FIETSEN OP WOENSDAGAVOND**

Vanaf woensdag 1 mei wordt er weer samen gefietst. De start is om klokslag 19.00 uur bij Rehoboth en de afstand is ca. 25 km. Iedereen kan meefietsen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Onderweg wordt er een stop voor koffie of iets dergelijks gehouden. We hopen op veel sportieve mensen. Tot dan!

## **BERICHT RAAD VAN KERKEN NIJVERDAL-HELLENDOORN i.v.m. de bijeenkomsten Dodenherdenking 4 mei 2024.**

Zaterdag 4 mei 2024 worden de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten gehouden voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, zij die vielen in het voormalig Ned. Indië en tijdens conflicten en vredesmissies

nadien. De bijeenkomsten worden georganiseerd door de plaatselijke Raad van Kerken Nijverdal – Hellendoorn. Zij worden gehouden in de Protestantse Kerk aan de Dorpsstraat te Hellendoorn en in de Vrije Evangelische Kerk aan de Grotestraat te Nijverdal.

Herdenkingsbijeenkomst Protestantse Kerk te Hellendoorn:

Voorganger dit jaar is ds. Lennart Aangeenbrug van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door leden van de Hellendoornse Harmonie. Verder zal een gelegenheidskoor haar medewerking verlenen. De lezing in de dienst wordt verzorgd door Dinie Daggert. Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur. Einde bijeenkomst: ± 19.05 uur.

Herdenkingsbijeenkomst Vrije Evangelische Kerk te Nijverdal:

Voorganger dit jaar is ds. Wolter Broekema.

Aanvang bijeenkomst: 18.30 uur. Einde bijeenkomst: ± 19.05 uur.

Informatie Stille Tocht:

Het vertrekpunt van de Stille Tocht uit Hellendoorn is de Protestantse Kerk. Daar vertrekt de stoet om 19.20 uur. De route vanuit Hellendoorn gaat ook langs het Indië monument, waar een krans wordt gelegd. De stoet vervolgt haar weg richting het Monument voor Gevallen. In Nijverdal is het vertrekpunt de parkeerplaats bij de Evenementenweide aan de Meester Ponsteenlaan. Daar vertrekt de stoet om 19.35 uur richting het Monument voor Gevallen.

Bij het monument wordt het programma van de gemeente Hellendoorn gevolgd. Het begint met een welkom en toespraak van de burgemeester. Na twee minuten stilte en het spelen van ons volkslied, worden bij het monument, namens diverse organisaties, kransen gelegd. De kranslegging wordt afgesloten met een openbaar defilé. De Raad van Kerken hoopt dat velen uit onze gemeente de bijeenkomsten gaan bijwonen. Op ouders wordt een beroep gedaan om ook de kinderen bij de herdenking te betrekken.

### **“IN DE SMAAK GEVALLEN !”**

Op zaterdag 13 april zijn 645 personen 's ochtends vroeg verrast met een ontbijtje. Gezien de reacties is deze actie zeker *'in de smaak'* gevallen! De opbrengst gaat naar het bestraten van het terrein rondom de kassen waar Roemeense jongeren aan het werk zijn.

Alle gevers, sponsors en vrijwilligers: Hartelijk bedankt!

Mocht u de ontbijtactie hebben gemist, maar toch ons project willen ondersteunen? [www.stichting-helpt-roemenie.nl](http://www.stichting-helpt-roemenie.nl)

## UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar  
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 3 mei, 18.00 uur

Predikant: Vacant

Consulent Ds. J.W. Goossen,  
@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk:@: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw  
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan:  
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk