

12 MEI 2024



# KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

## KERKDIENTEN

### ZONDAG 12 MEI 2024

- 09.30 uur Ds. H.J. Donken, Wierden  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie / 2<sup>e</sup> Predikantsplaats /  
3<sup>e</sup> Onderhoud orgel
- 19.00 uur T.J. Oldenhuis, gezamenlijk GK

### ZONDAG 19 MEI 2024, 1<sup>e</sup> Pinksterdag

- 09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen  
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie / 2<sup>e</sup> Predikantsplaats /  
3<sup>e</sup> GZB Pinkstercollecte voor ds. Vreugdenhil
- 19.00 uur Ds. B.J. Heusinkveld, gezamenlijk GK

### MAANDAG 20 MEI 2024, 2<sup>e</sup> Pinksterdag

- 09.30 uur Ds. J. Riemersma, Ommen  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie / 2<sup>e</sup> Predikantsplaats /  
3<sup>e</sup> GZB Pinkstercollecte voor ds. Vreugdenhil

### ZONDAG 26 MEI 2024

- 09.30 uur Prop. J. Mulder, Nijkerk
- 19.00 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, gezamenlijk HK  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie / 2<sup>e</sup> Predikantsplaats /  
3<sup>e</sup> Algemeen kerkenwerk

## **MEDITATIE**

Eensgezind volharden in het gebed om de Heilige Geest  
Handelingen 1: 14

De discipelen zijn na de Hemelvaart van Jezus niet uit elkaar gegaan, maar bijeen gebleven. Ze zijn er allemaal (behalve dan natuurlijk Judas). Ook een aantal vrouwen onder wie Maria. Ook Jezus' broers worden vermeld. Dat is één van de verrassingen van het Evangelie. Tijdens Jezus' leven moesten ze niets van Hem hebben. Blijkbaar heeft de dood en opstanding van hun Oudste Broeder hen tot inkeer gebracht. In ieder geval behoren ook zij tot de kring van hen die eensgezind volharden in het bidden en smeken om de Heilige Geest.

Aan de ene kant is dat een gebod. Jezus had bevolen dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u van Mij gehoord hebt (vs.4).

Aan de andere kant is het ook een belofte, want u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Het bijeen zijn is allereerst een teken van gehoorzaamheid. Ze geven er eensgezind gehoor aan. Hoe kan het ook anders als de verhoogde Christus het in ons leven voor het zeggen krijgt.

Ondanks de verschillen in aard en karakter, de vurige Petrus b.v. tegenover de bedachtzame Johannes, zijn ze één in Hem de verhoogde Heere en Heiland. Eensgezind volharden zij in het bidden en smeken om de Heilige Geest.

Zoals op zoveel plaatsen in de Bijbel gaan ook hier gebod en belofte samen. Daardoor is het wachten vol te houden. Want Hij die het beloofd heeft, houdt woord. Het zál in vervulling gaan. Het is net als met een vader die één van zijn kinderen iets beloofd heeft voor haar verjaardag. Dan ben je inderdaad nog niet jarig, want het kind blijft vader maar steeds weer aan de belofte herinneren.

Zo ook volharden de discipelen in het bidden en smeken om de Heilige Geest. Van Hem, zo wisten ze, moesten ze het hebben. De Geest zou hen in al de waarheid leiden. Hij zou de betekenis van het werk van Christus nader uitleggen. Hij zou herinneren en indachtig maken wat Hij tot hen gesproken had. Daarom hebben zij Hem nodig, zijn ze op Hem aangewezen. Dat tekent hen in hun hulpeloosheid. En zo stijgt er

voortdurend het gebed om de Heilig Geest omhoog. Daar houden zij zich mee bezig.

Is dat in uw / jouw leven ook zo? En breder, in de gemeente? Er wordt soms geklaagd over achteruitgang in het kerkelijk en geestelijk leven. Zou het niet komen omdat wij veel te weinig bidden? Worden we samen niet aangeklaagd door het woord van Jezus? En dat nadat de Geest is uitgestort?!

Op weg naar Pinksteren zijn de discipelen ons tot een voorbeeld. Laten we eensgezind volharden in het bidden en smeken om een hernieuwde doorwerking van de Geest, in de gemeente én in ons persoonlijk leven.

Luther heeft ooi gezegd: Werp God in het gebed de zak van Zijn beloften maar voor de deur en Hij zal u open doen. Zullen wij Hem met het oog op het komende Pinksterfeest de belofte van zijn Geest voor de deur werpen? Hij wil er om gebeden zijn. Wij hebben het Woord en de Heere mee. Ook nu wil Hij dode en door de zonde verdorven harten vernieuwen en doen ontvlammen door het vuur van de Geest, opdat ook uit onze mond de grote werken van God gehoord zullen worden.

Ik wens u / jou mede namens de kerkenraad goede en gezegende Pinksterdagen toe.

ds. J.W.Goossen

## **GEMEENTEAVOND**

Op de gemeenteavond van 23 april jl waren er heel veel gemeenteleden aanwezig. Goed om te merken dat als de kerkenraad hiertoe een oproep doet, er zoveel mensen gehoor geven. Daarnaast was het goed om te zien dat er uit alle leeftijdscategorieën binnen onze gemeente mensen aanwezig waren, dit sterkt ons als kerkenraad. Tijdens de gemeenteavond hebben wij u als gemeentelid zo goed mogelijk geïnformeerd over de ontstane situatie bij het beroepingswerk en u meegenomen in de financiële situatie waar wij als kerkenraad mee worden geconfronteerd bij de beroepingsprocedure van een nieuwe predikant. De betrokkenheid vanuit de gemeente is hart verwarmend en ook waarneembaar uit de vele vragen en suggesties tijdens de gemeenteavond. De kerkenraad heeft getracht alle vragen die er leven zo goed mogelijk te beantwoorden.

Aan het einde van de avond is aan de gemeenteleden gevraagd om ons als kerkenraad te adviseren. Hiervoor waren adviesbriefje opgesteld met mogelijk scenario's welke ons aangereikt waren door ds. Van der Kamp onze classis predikant. De kerkenraad vroeg het adviesbriefje gelijk in te leveren of uiterlijk zondag 28 april in te leveren in de kerk of in de brievenbus bij Rehoboth, voorzien van naam en handtekening. Nog even voor de volledigheid de scenario's:

scenario 1: samen met de Gereformeerde Kerk ter plaatse

- 1a) ds. Heusinkveld krijgt verantwoordelijkheid voor het werk van de predikant in beide gemeenten.
- 1b) gereformeerde kerk en hervormde gemeente gaan een gezamenlijk plan maken voor de invulling van het predikantschap.

Scenario 2: samen met een buurgemeente

- samen met een buurgemeente (bijvoorbeeld Daarlerveen?).

Scenario 3: 100% predikant

- 3a) 100% predikant met sluitende begroting CCBB met op papier toezegging gelden via notaris
- 3b) oudere predikant beroepen welke met emeritaat gaat.

Het advies van u als gemeente was uitgesproken en duidelijk, ruim 80% heeft geadviseerd om de mogelijkheid te onderzoeken voor een gezamenlijke invulling van het predikantschap met de Gereformeerde kerk scenario 1. Naar aanleiding van dit advies zal de Hervormde kerkenraad contact opnemen met de Gereformeerde kerk om het advies bespreekbaar te maken. Wij zullen u als gemeente op de hoogte houden hoe dit proces verloopt, hiervoor vragen wij u geduld op te brengen en onze gemeente en de Gereformeerde kerk in uw gebeden mee te nemen.

## **PINKSTERCOLLECTE GZB**

De opbrengst van de G.Z.B. Pinkstercollecte van 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Pinksterdag gaat naar dominee Vreugdenhil. Hij is in Colombia voor de G.Z.B. aan het werk bij het Semenarío Biblico de Colombia, waar hij lesgeeft aan toekomstige predikanten en kerkleiders. Zijn specialisme is het oude testament. Regelmatig schrijft hij blogs die te vinden zijn op zijn site: <https://www.gcvreugdenhil.nl/nieuws>

Wij zijn als Hervormde Gemeente Daarle deelgenoot van dit GZB project

## **BELIJDENIS**

Op zondag 2 juni hopen 6 jongeren belijdenis te doen van hun geloof in de Heer Jezus Christus. We zijn blij en dankbaar dat deze jongeren de relatie die de Heer met hen is aangegaan (en waarvan de doop het teken en bewijs is) van hun kant willen beantwoorden met een hartelijk 'ja'. Geloven/vertrouwen heeft alles met 'relatie' te maken. Langdurige relaties lijken in onze samenleving moeilijker te worden. De relatie die de Heer met ons wil is voor eeuwig. Gelukkig zijn zij die op Zijn aanzoek met 'ja' antwoorden!

De dienst vindt D.V. plaats in de Geref. kerk om 9.30 uur – Van harte welkom! We hopen op een blijde en zegenrijke dienst. Dat het een mooie dag mag zijn voor de families en voor ons als gemeenten en bovenal voor onze God! Bovengenoemde jongeren wensen we een goede voorbereiding toe, waarbij ze op ons gebed mogen rekenen.

## **KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)**

Kerkblad 2 juni	copy inleveren voor 24 mei
Kerkblad 23 juni (4 weken)	copy inleveren voor 14 juni
Kerkblad 21 juli (4 weken)	copy inleveren voor 12 juli
Kerkblad 18 augustus (4 weken)	copy inleveren voor 9 augustus

## **PASSAGE**

Informatie over onze fietstocht van dinsdag 4 juni. We vertrekken met de fiets om kwart over negen vanaf Rehoboth. Om tien over half tien de auto's. Ons doel is de fam. Middelkamp in Wierden van "het rijden met paard – wagen en koets". Hier krijgen wij uitleg bij het bekijken van de rijtuigen. Daarna voor de lunch naar camping Hoge Hexel waar we ook gaan bowlen. Tot slot via een toeristische route weer richting Daarle. Graag tot dan.

## **DRIELUIK VANAF VERSCHILLENDE LOCATIES**

De Verspieders Express is een plek van ontmoeting en verbinding. Dit missionaire project is samen met de Protestantse Kerk in Nederland ontstaan. De Verspieders Express is geen onderdeel van een kerkgenootschap, maar organiseert graag activiteiten in samenwerking met diverse personen, kerken en christelijke organisaties. Wij zijn o.a. ambassadeur van Open Doors en daarom is er weer een DRIELUIK rond de NACHT VAN GEBED.

Woensdag 22 mei 2024 is er een rondleiding in het bezoekerscentrum van Open Doors in Ermelo. Dit leerzame bezoek geeft ons een inkijk in de vervolgde kerk en hoe christenen wereldwijd worden vervolgd om hun geloof. Ook nemen wij een kijkje in het smokkelbos. Wij organiseren die samen met het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal. Vertrek is om 8.30 uur vanaf de Meester Tjhuisweg te Nijverdal (achter station). Wij gaan met eigen vervoer of na overleg met anderen mee. Lunchpakket meenemen (koffie en thee wordt aangeboden).

Opgave hiervoor uiterlijk 17 mei via [verspieders.express@gmail.com](mailto:verspieders.express@gmail.com)

Maandag 27 mei 2024 wordt een stiltewandeling van ongeveer 4 kilometer georganiseerd in samenwerking met de Hervormde Kerk Wierden/Hoge Hexel. Verzamelpunt is de Hervormde Kerk aan de Piksenweg 6 te Hoge Hexel, waar wij om 19.00 uur vertrekken. Het is belangrijk om goede dichte schoenen aan te doen. Na afloop ontmoeten wij elkaar in de Hervormde Kerk te Hoge Hexel, waar ons koffie en thee wordt aangeboden.

Deelname: Vrije gift voor Open Doors.

Opgave hiervoor uiterlijk 25 mei via [verspieders.express@gmail.com](mailto:verspieders.express@gmail.com)

Vrijdag 31 mei 2024 is de landelijk 'Nacht van Gebed' van OPEN DOORS. Dan bent u om 19.30 uur welkom in de "De Schoof", Brugstraat 10 te Daarlerveen. Daar organiseert 'Huis van Gebed' - Daarlerveen i.s.m. OPEN DOORS een avond die in het teken staat van de vervolgde kerk en vervolgde christenen. Deze avond duurt tot 21.30 uur. Een spreker van Open Doors vertelt ons over de vervolgde kerk en vervolgde christenen. We gaan samen zingen en is er mogelijkheid voor gebed. Alleen je aanwezigheid is al een gebed voor de vervolgde christenen. Wij vragen een vrije gift voor het werk van Open Doors.

Weet u welkom bij dit DRIELUIK en ontvang een gratis gebedsboekje van OPEN DOORS.

Alle drie activiteiten zijn gratis, maar er staat wel een collectebus voor het werk van OPEN DOORS.

Op het YouTube kanaal van de 'Verspieders Express' komt weer een promotiefilm en er worden telkens aanvullende filmpjes toegevoegd in de playlists.

## **TUSSENJAAR OP DE WITTENBERG**

Voor jongeren die zich tijdens een tussenjaar willen bezinnen op zichzelf, hun geloof in God en toekomst, organiseert leefgemeenschap De Wittenberg vanaf augustus 2024 weer het unieke programma Inside-Out. In vijf maanden tijd ontdek je meer over wie jij bent en wat het christelijke geloof voor jou betekent. Midden in de bossen van Zeist, kun je even een stap terug doen van het studeren om in alle rust na te denken over wie je bent en leer je samen met anderen wat de waarde is van Godgericht leven.

Veel twintigers ervaren prestatiedruk en keuzestress. Ze verlangen ernaar om even te onthaasten, ontsprikken en versimpelen, maar in het leven van alledag is het lastig om hier ruimte voor te maken. Al helemaal in combinatie met geloof. “Jongeren worstelen met levensvragen en grote keuzes, maar komen er niet aan toe om goede antwoorden te vinden,” vertelt Edwin Verloop, mede-ontwikkelaar van Inside-Out. “Het dagritme en gemeenschapsleven van De Wittenberg zorgen voor structuur. Hiermee voorziet dit traject in een grote behoefte onder jongeren. Gebed en ontmoeting zijn hier onderdeel van het dagelijks leven.” Oud Inside-Out student Anne beaamt dat: “Eén ding is zeker: als ik dit tussenjaar niet had gedaan, dan was ik niet klaar geweest om te gaan studeren. Ik heb hier richting voor mijn leven gevonden.”

Een uniek programma in Nederland. Inside-Out start twee keer per jaar, in augustus en februari. Het programma spreekt hoofd, hart én handen aan. Je doet Bijbelse kennis op, ontdekt door middel van creatieve en uitdagende leervormen waar je passie ligt en past het geleerde meteen toe in de praktijk. Ook ontvang je persoonlijke coaching en ga je er samen op uit. Student Noah vertelt: “Ik was echt toe aan een pauze van mijn studie, omdat het studeren veel van mij vergde. Dankzij de Inside-Out vond ik rust en een fijn dagritme. Dit hoop ik mee te nemen als ik later ga werken!”

Voor wie?

Ben je geslaagd voor je middelbare school, maar wil je meer tijd om je te oriënteren je toekomst? Ben je bezig met wie je écht bent, en heb je vragen rond je geloof? Bij Inside-out zijn dit de vragen die ertoe doen. Het programma is voor alle jongeren tussen de 17-25 jaar.

## Over De Wittenberg

De Wittenberg, gehuisvest in een prachtig monumentaal pand in de bossen van Zeist, is de grootste open, christelijke leefgemeenschap van Nederland voor jongeren die zoeken naar het goede leven met God. Want wij geloven dat Hij de bron is van het goede leven. Op een prachtige locatie in de bossen van Zeist maken we samen tijd en ruimte voor rust, gebed, verdieping en avontuur. Zo ontdekken we samen hoe we het goede leven met God eigen kunnen maken. Kijk voor meer informatie op [www.dewittenberg.nl/inside-out](http://www.dewittenberg.nl/inside-out)

## UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar [h-kerkblad@pkn-daarle.nl](mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl) voor vrijdag 24 mei, 18.00 uur

Predikant:

Vacant

Consulent

Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867  
@: [j.w.goossen@kpnmail.nl](mailto:j.w.goossen@kpnmail.nl)

Scriba:

@: [h-scriba@pkn-daarle.nl](mailto:h-scriba@pkn-daarle.nl)

Administratie kerk:

@: [h-administratie@pkn-daarle.nl](mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl)

Ledenadministratie:

Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d. ) graag door geven aan:

@: [h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl](mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl)