

21 JULI 2024



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 21 JULI 2024

09.30 uur Ds. T. Veenstra, **gezamenlijk in GK**

19.00 uur Ds. G. de Goeijen, Den Ham, gezamenlijk in GK

ZONDAG 28 JULI 2024

09.30 uur Prop. J. Mulder, Nijkerk

19.00 uur Ds. M.H. de Jong, Vriezenveen gezamenlijk in HK

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst / 2^e

Predikantsplaats / 3^e Algemeen Kerkenwerk

ZONDAG 4 AUGUSTUS 2024

09.30 uur Ds. A. Prins, Vriezenveen

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst / 2^e

Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

19.00 uur Dhr. R. Pastenkamp, Urk gezamenlijk in GK

ZONDAG 11 AUGUSTUS 2024

09.30 uur Ds. L. Kramer, **gezamenlijk in GK**

19.00 uur Prop. J.P. Bredenhoff, Wierden gezamenlijk in HK

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats

/ 3^e G.Z.B. Zomerzendingscollecte (ds. Vreugdenhil)

MEDITATIE

Ik ben met u!

Gen.28: 10 – 15

Dat is een woord, dat wij hier zeker niet verwacht zouden hebben. Hoe is het mogelijk, zo vragen wij ons af, dat de Heere God iemand die op zo'n geraffineerde manier zijn oude blinde vader heeft bedrogen, niet loslaat. Inderdaad, dat begrijp je niet. Hoeft ook niet. Laat het ons maar tot verwondering en bemoediging zijn dát het zo is.

De Heere God houdt er gelukkig niet uw of mijn gedachten op na, want dan had het er voor Jakob niet best uitgezien. Wij hadden vast en zeker gezegd: met zo'n oplichter laten wij ons niet meer in. De Heere God heeft echter andere gedachten en daarin toont Hij God te zijn. Hij raapt Jakob, die weggerold is in de zonde, van de grond weer op. Hij laat hem niet links liggen, maar vindt het de moeite waard hem op te nemen en opnieuw zijn verbond aan hem te bevestigen.

Overigens – en laten wij onze ogen daar niet voor sluiten – Jakob zondigt niet goedkoop. De Heere God doet niet alsof er niets aan de hand is. Jakobs zondig vergrijp brengt hem in de vreemde, in de ballingschap. Alles moet hij achterlaten. En toch ondanks dit alles: Ik ben met u. Zó openbaart de Heere zich in de droom aan Jakob te Bethel.

Met deze belofte kan Jakob het doen. Misschien vindt u het niet veel, vindt u het te weinig, maar het is werkelijk genoeg. De Heere zelf staat er achter. Het is een woord berekend op alle situaties, nu en in de toekomst. Ik ben met u: niet vanwege bepaalde verdiensten, want die zijn er van de kant van Jakob niet, maar alleen omdat Ik Mij over u ontferm. En daarmee is alles gezegd.

Jakob valt er met al het zijne radicaal buiten. Zo wil de Heere het ook in ons leven laten gelden. Het is niet verklaarbaar vanuit het één of ander van ons, maar alleen vanuit de liefde van God in Jezus Christus. Hij is uiteindelijk de grond van deze belofte. In zijn vleeswording wordt deze belofte ons uitgetekend. In Hem is God met ons. Heet Hij niet Immauël? Omdat Hij dat geweest is tot op het kruis van Golgotha, kan Hij als de verheerlijkte na zijn opstanding zeggen: Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.

Zo werd het ook voor Jakob reeds ingevuld. Al dreigen er gevaren: Ik zal u behoeden, overal waar u heen zult gaan. Wie de Heere vreest, wordt niet uit de wereld, uit de beproeving en de verzoeking weggenomen. Nee, wij delen net als alle andere mensen in de moeiten en zorgen van dit leven, maar – en dat maakt het verschil uit – wij hebben een toevlucht. Wij hebben een helper die met ons afdaald in de nood. De Heer' de God van Jakobs zaad is ons een burcht, een toeverlaat. Dat is het geheim van het geloof. Kent ook u dat geheim en ken jij het? Want daar gaat het om. Vandaag en telkens weer. Hoe ik daar aan kom? Door dit woord ook voor mij waar te laten zijn door het geloof in Jezus Christus.

Ik ben met u. Dat ga je in je leven merken. God is n.l. een God die thuisbrengt. Ik zal, zo krijgt Jakob te horen, u terugbrengen in dit land. Wat je straks allemaal ook zal overkomen, in dit land, Jakob, hoor je thuis. Ik zal je terugbrengen, want hier is het erfdeel der vaders.

Is dat ook niet een bemoediging voor het geloof? God brengt thuis en maakt zijn werk af. Want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan zal hebben wat Ik tot u gesproken heb! Wat een ontzaglijk verstrekkend woord. Dit woord blijkt niet slechts woord, maar ook daad te zijn. God doet wat Hij belooft. Wie of wat ook moge wegvallen: de Heere niet. Hij zal er voor zorgen dat al zijn beloften worden vervuld. Wat hij begonnen is, maakt Hij af. Daar staat Hij zelf voor in als de Drie-enige God. Al zien wij het soms niet, toch gaat Hij voort. Al mogen bergen wijken en heuvelen wankelen: Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw Ontfermer. Is er een troostrijker woord dan dit?

Mag dat ook voor mij gelden? Jazeker. Zoals de Heere zich over Jakob ontfermt en later over Israël, zo wil Hij zich ook over u ontfermen. Hij schenkt u deze belofte om Hem er aan te houden. Doe dat dan ook, leef er uit, biddend in afhankelijkheid van Hem. Hij beloont ook vandaag wie Hem zoeken (Hebr.11:6).

ds.J.W.Goossen

PINKSTERZENDINGSCOLLECTE G.Z.B.

De opbrengst van de G.Z.B. zomercollecte van 11 augustus a.s. gaat naar dominee Vreugdenhil. Hij is in Colombia voor de G.Z.B. aan het werk bij het Seminario Biblico de Colombia, waar hij lesgeeft aan toekomstige predikanten en kerkleiders. Zijn specialisme is het oude testament. Regelmatig schrijft hij blogs die te vinden zijn op zijn site: <https://www.gcvreugdenhil.nl/nieuws> Er is pas weer een nieuwe blog uitgekomen. Als u geen computer of tablet hebt dan kunt u deze uitgeprint aanvragen bij Arjan Immink, tel. 06 83647982. Wij zijn als Hervormde Gemeente Daarle deelgenoot van dit GZB project.

VOORGANGERS KERKDIENTEN

Omdat we vacant zijn doen we ons best om 's zondags voorgangers te vinden. Wie er ooit mee te maken heeft gehad, weet dat dat nog niet zo eenvoudig is. Soms meer dan een jaar van tevoren worden er al afspraken gemaakt. Het gevolg is dat voorgangers die je best wel eens in Daarle zou willen laten voorgaan meestal al bezet zijn. Vandaar dat er nogal eens wat wisseling zit in de voorgangers ook wat leeftijd betreft. Wanneer je een proponent vraagt, ga je ervan uit dat het nog een jonger iemand is, maar soms blijkt hij b.v. rond de zestig te zijn. Niet dat dat op zichzelf een probleem is, maar het idee dat je erbij had is anders.

Nog een ander punt. Omdat we na heel veel zoeken en vragen geen voorgangers konden vinden voor de morgendiensten van 21 juli en 11 augustus hebben we in overleg met de Gereformeerde Kerkenraad besloten er gezamenlijke diensten van te maken.

We hopen dat u zowel voor het eerste als het tweede punt begrip hebt. Het leek ons in ieder geval goed om u daarover te informeren.

BIJ DE DIENSTEN

De morgendienst van D.V. zondag 21 juli en 11 augustus zijn gezamenlijk in de Gereformeerde kerk, zoals u elders in het kerkblad hebt kunnen lezen. De kinderen kunnen dan naar hun "eigen" dienst gaan zoals hieronder staat ingedeeld:

Zondag 21 juli:

KND groep 1, 2 en 3 -

KND groep 4, 5 en 6 -

TND groep 7 en 8 –

Zondag 11 augustus:

KND groep 1, 2 en 3 -

KND groep 4, 5 en 6 –

BEROEPINGSWERK

Nadat wij op 15 mei jl. bij de Gereformeerde kerkenraad onze presentatie hebben gehouden over de financiële stand van onze gemeente en hieraan verbonden mogelijkheden aangaande het beroepingswerk, hebben wij hen gevraagd om te “verkennen om in de toekomst gezamenlijk op te trekken”. Zoals u allemaal weet, is er in de tussentijd veel veranderd en gaat ds. Heusinkveld ons dorp ook verlaten en moet de Gereformeerde Kerk dus ook op zoek naar een nieuwe predikant. De Gereformeerde kerkenraad is er door deze plotselinge verandering niet aan toe gekomen om rustig na te denken over de door ons gestelde vraag. Hiervoor hebben wij alle begrip en op dit moment rest ons niets anders dan voorlopig even rustig af te wachten. Van beide kanten willen we het zo goed mogelijk doen en daar hebben wij tijd en wijsheid voor nodig. Bovenal zijn wij afhankelijk van God onze Vader, want zonder zijn leiding zijn wij nergens. Wij vragen u om geduld en het proces in uw gebeden te gedenken.

AFSCHIED DS. HEUSINKVELD

Ds. Heusinkveld heeft per september 2024 een functie aanvaard als directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging. De afscheidsdienst is gepland op D.V. zondagmorgen 1 september. Om iedereen gelegenheid te geven afscheid te nemen van de dominee wordt er een receptie gehouden op D.V. vrijdag 30 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur. De Gereformeerde kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit om onder genot van een drankje en hapje afscheid te komen nemen.

Solidariteitskas

Bijna 70% (11-07-2024) heeft de rekening van de Solidariteitskas 2024 al betaald. Mocht u hem nog niet betaald hebben, doe dat dan zo spoedig mogelijk. Wanneer de betaling op 1 september 2024 nog niet binnen is, ontvangt u een herinnering vermeerderd met administratiekosten.

Verkoop collectemunten

Maandag 29 juli vervalt de verkoop collectemunten i.v.m. vakantie.

Maandag 26 aug 20.00u - 20.45u verkoop collectemunten

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)

Kerkblad 18 augustus (4 weken) copy inleveren voor 9 augustus

Kerkblad 15 september (4 weken) copy inleveren voor 6 september

Kerkblad 6 oktober copy inleveren voor 27 september

SAMEN ETEN; GEZELLIG!

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De eerstvolgende datum is **dinsdag 16 juli** en bij voldoende aanmeldingen wordt er ook op **dinsdag 20 augustus** een maaltijd voor u klaargemaakt.

Hier kunt u ook aangeven wat dieetwensen zijn en of u vervoer nodig bent. Wees welkom!

ZOMERZANGAVOND WESTERHAAR

Woensdagavond 24 juli vindt er een zomerzangavond plaats in de Hervormde kerk te Westerhaar. Mannenkoor **Op Urk** en soliste Jeanine Bakker leiden ons samen met Tromp van Goor door prachtige samenzang. Het thema is: 'Groot is Uw trouw', ds. Hazeleger zal de avond aan elkaar praten. Komt u ook meezingen en genieten?! Neem gerust bekenden, vrienden, familie mee!

Zaal open: 19.30 uur, start 20.00 uur

Toegang: gratis, wel vrije gift

GZB THAILAND

Natta (Thailand) had een druk leven. Ze zette verschillende bedrijfjes op en verdiende voldoende om ook voor haar familie op het platteland te zorgen. “Van de buitenkant leek ik het allemaal in orde te hebben, maar dat was maar een heel dun laagje. Van binnen was ik leeg en had ik geen vrede. Tot twee collega’s me vertelden over hun geloof in God. Ik raakte geïnteresseerd en ging met hen mee naar de kerk. Op dat



moment, daar in die kerk, sprak God tot mij: ‘Je bent niet alleen, Ik geef je vrede.’ Precies die woorden die ik nodig had! Over deze God wilde ik meer weten.” Natta kwam tot geloof en is vorig jaar gedoopt.

Bidden

Vraag God of Hij jou, net zoals Natta, wil gebruiken om met anderen het Evangelie te delen, in woorden en daden.

Dit is een van de verhalen uit het [vakantiebijbelboekje](#) van de GZB. Wil je meer weten over het werk van de GZB in Thailand? Kijk dan op www.gzb.nl/thailand

GEDICHT



Vader, dank U
dat ik steeds
bij U
mag uitrusten
en opladen.

U voedt mij met
troost en nieuwe kracht
zodat ik opgeladen weer verder kan.

Grace

zussenliefde.nl

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 9 augustus, 18.00 uur (4 weken)

Predikant: Vacant

Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867
@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d.) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk