



18 AUGUSTUS 2024

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 18 AUGUSTUS 2024

- 09.30 uur Ds. J. van het Goor, Rijssen
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen
- 19.00 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo, gezamenlijk in GK

ZONDAG 25 AUGUSTUS 2024

- 09.30 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen
19.00 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen, gezamenlijk in HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Kerkenraadsfonds

ZONDAG 1 SEPTEMBER 2024

- 09.30 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, voorbereiding H.A.
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen
- 15.00 uur Openluchtdienst

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024

- 09.30 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, Heilig Avondmaal
19.00 uur Ds. J. Snaterse, Oldebroek, Heilig Avondmaal, gez. in HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie - Avondmaalsblokken /
2^e Predikantsplaats / 3^e IZB

MEDITATIE

God is getrouw, 1 Kor.1 vers 9a

Zoals dat in brieven gebruikelijk is, begint Paulus met het vermelden met de afzender. In dit geval zijn dat Paulus zelf en Sosthenes. Zichzelf typeert Paulus als een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. Paulus heeft zichzelf dus niet tot apostel opgeworpen. Nee, hij is ertoe geroepen. Ook in meerdere brieven legt hij daar de nadruk op. Hij spreekt dus niet op eigen gezag, maar op het gezag van zijn Zender. Paulus komt niet met een ander verhaal dan Christus hem heeft opgedragen. In Paulus' woorden klinkt de stem van Christus. Paulus schrijft zijn brief aan de gemeente van God die in Korinthe is.

Het woord dat Paulus hier gebruikt duidt de gemeente aan als: het uit de wereld bij elkaar geroepen volk van God. Gemeente zijn is niet te danken aan ons eigen initiatief, maar aan het roepen van God.

Het bijzondere van de gemeente in Paulus' tijd was dat ze met verlangen uitzag naar de komst van Christus. Eén van de wezenlijke kenmerken van het christen zijn. Waar dat ontbreekt, is er iets grondig mis.

Ik denk dat het goed is om dat te onderstrepen. Het uitzien naar de komst, de wederkomst van Christus staat naar mijn gevoel bij veel christenen op een laag pitje. Ze hebben zich laten aanpraten dat uitzien naar Christus' wederkomst onvermijdelijk met zich meebrengt dat deze aarde waarop je leeft, je niet meer interesseert. Ze menen dat het tot wereldmijding leidt en dat je gaat zeggen: hier beneden is het niet. Maar dat willen ze niet. Daarom duwen ze het uitzien en het verlangen naar Christus' komst uit hun leven weg.

Maar dan ben je zonder dat je het misschien beseft, het slachtoffer geworden van een valse tegenstelling. Want het verlangend uitzien naar Christus valt helemaal niet samen met een verachten van de aarde. Geen sprake van. We zien niet uit naar Christus omdat het leven hier ons niet meer interesseert, maar omdat we van Hem houden en Hem daarom graag bij ons willen hebben. En dat is heel iets anders.

Ik zal het wat verduidelijken met een voorbeeld. Een jongen en een meisje zijn van plan te gaan trouwen. Maar de jongen zit op de grote vaart. Hij zit op dit moment aan de andere kant van de wereld, een heel eind weg. Tijdens het eerste het beste verlof, zullen ze gaan trouwen. Maar dat kan nog wel een tijdje duren. Natuurlijk ziet het meisje uit naar de komst van haar vriend. Ze verlangt ernaar, want als hij terug is, zullen

ze gaan trouwen. Maar betekent dat nu, dat ze niet meer geïnteresseerd is in haar baan, in haar vriendinnen en haar hobby's. Zal ze die allemaal aan de kant schuiven, zich terugtrekken in een hoekje van haar flat en daar in afzondering gaan wachten op de komst van die jongen? Natuurlijk niet. Het is juist omgekeerd. De wetenschap dat die jongen komt, geeft aan haar baan en aan haar contacten met haar vriendinnen en aan haar hobby's juist een extra glans en dimensie.

Zo is het ook met het uitzien naar de komst van Christus. Dat maakt je niet wereldvreemd, maar geeft je leven en werken hier een extra impuls. Wie denkt dat het uitzien naar Christus en het je intensief op het leven hier betrokken weten elkaar uitsluiten, heeft het niet begrepen en gaat uit van een valse tegenstelling. Hij vergeet dat uitzien naar Christus niet voortkomt uit een geest van het hier maar laten waaien, maar uit liefde tot Christus.

Tegelijk is er ook nog een andere gedachte. Soms zijn er ook mensen die wel naar Christus uitzien, maar alleen maar omdat ze zo in de misère zitten, hun bestaan zo gekneusd en geschonden is, dat ze het niet meer zien zitten. Dat is zeker een motief dat mee kan spelen. De Bijbel kent het ook. Misschien voor sommigen herkenbaar. Dat je uitziet naar het moment dat God alle tranen van de ogen af zal wissen. Dat ons bestaan nieuw en helemaal gaaf zal worden. Daar mag je naar verlangen. Wat dacht u! Maar het moet niet het enige motief zijn.

Want God zal er voor zorgen dat je ook in moeite en zorgen overeind blijft, dat je niet kopje ondergaat. God is immers getrouw. Dat is een belofte om je aan op te trekken. We moeten niet naar onszelf kijken maar naar God! Op Hem kun je aan, meer dan op wie ook. In Jezus Christus zijn al Gods beloften immers: ja en amen. Dat geldt met betrekking tot Zijn

wederkomst, maar ook met betrekking tot het leven hier en nu.
ds. J.W.Goossen

WEES NIET BEZORGD

Van een gemeentelid kreeg ik op bezoek het volgende gedicht mee. Veel dingen zijn herkenbaar en wellicht tot bemoediging.

Wees niet bezorgd, heeft God gezegd
Want ik zal steeds voor je zorgen
Altijd, nu, vandaag en ook morgen
Ik heb Mijn armen om je heen gelegd.

Kijk maar naar de vogels in de lucht
Ze krijgen eten in alle overvloed
God, de Heer is het, die ze voedt
Er is niet één die Hem ontlucht.

Jij bent veel meer waard dan zij
God weer wat je nodig hebt, elke dag
Zolang je op deze aarde leven mag
God, de Heer, Hij blijft je steeds nabij.

Wij mensen maken ons vaak zorgen
Over onze kinderen en ons bestaan
En kunnen de problemen soms niet aan
Heel veel dingen zijn voor ons verborgen.

Toch zegt God, maak je maar geen zorgen
Want ik ga met je mee door het leven
God wil ons helpen en ons het beste geven
Wees niet bezorgd voor de dag van morgen.

Met vriendelijke groet ds. Goossen

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 15 september gaat ds. Vreugdenhil uit Gouda voor. Als gemeente ondersteunen we zijn werk wat hij mag doen voor de GZB in Colombia. Na de dienst is er koffie / thee of fris in Rehoboth en zal ds. Vreugdenhil een presentatie geven en vertellen over zijn werk in Colombia. Iedereen van harte welkom!!

CENSURA MORUM

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 8 september. Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan graag contact opnemen met de scribe van de kerkenraad.

THUIS HEILIG AVONDMAAL

Voor gemeenteleden die door een lichamelijke beperking niet meer in staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen is er een mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met

iemand uit de kerkenraad. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de diakenen doorgeven.

HEILIG AVONDMAALSBLKOKKEN 8 SEPTEMBER

De bestemming van de Heilig Avondmaalsblokken is dit keer voor een Nederlands project; diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen. Steeds meer migranten in Nederland vinden de weg naar een christelijke gemeente. Deze gemeenten willen hen helpen met hun zorgen en problemen. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen met hun kennis en ervaring gemeenteleden en migranten om elkaar beter te begrijpen.

Relatief veel migranten hebben meer zorgen en problemen in hun leven dan wij. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus. Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen doordat ze hun werk kwijtraken vanwege hun bekering of vanwege het ontbreken van een verblijfsvergunning. Soms proberen familieleden die nog moslim zijn het huwelijk van de gelovige te verbreken en worden ze door hen financieel onder druk gezet. Ze krijgen meestal ook geen erfenis meer en soms wordt een lening niet terugbetaald.

De medewerkers van stichting Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen, de kerk en met overheidsinstanties om problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken en zinvol werk te vinden. Ook worden gemeenteleden geholpen migranten beter te begrijpen, wordt de verbinding versterkt met de plaatselijke kerk of wordt er met hen gezocht naar een kerk als ze die nog niet hebben gevonden. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migrantent ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus.

Project 10:27 / GZB ondersteunt deze missie van harte en daarbij is uw gebed en financiële steun onmisbaar! Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op Diaconie Hervormde Gemeente Daarle IBAN NL 41 RABO 0324824769 o/v Avondmaalsblokken diaconale en pastorale hulp voor bekeerlingen.

Project 10:27 – De naam van het diaconale programma van het GZB is ontleend een Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

CATECHISATIE

Op maandag 23 en dinsdag 24 september a.s. start de catechisatie weer. Jongeren vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom bij de catechisatie op de volgende tijden:

Groep indeling per avond:

12-13 jaar om 19:00uur

14-15 jaar om 19:00uur

16-17 jaar om 20:00uur

18+ jaar om 20:00uur

Opgeven kan voor 1 september bij de jeugdouderling liefst via de app.

Graag wel even je voorkeurs dag en leeftijd aangeven.

We hopen ook dit seizoen weer te starten met een groep voor belijdenis catechisatie. Heb je hier interesse voor of vragen over dan mag je contact opnemen met ds. Goossen.

LEDENADMINISTRATIE

Even ter info: Leden die verhuizen naar een andere gemeente en dat doorgeven bij de burgerlijke stand worden automatisch ook kerkelijk naar die gemeente overgeschreven. Als men lid wil blijven in Daarle kan dat wel, dan wordt je als voorkeurslid ingeschreven. Geef dit dan a.u.b. even telefonisch, schriftelijk of per mail door aan de ledenadministratie dan kan ik dat regelen. T.a.v h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

OPENLUCHTDIENST 1 SEPTEMBER

- Waar: Schoolplein CBS de Ark
- Tijd: 15 uur
- Voorganger: Ds. Hazeleger
- Muzikale begeleiding: Connected

De evangelisatiecommissie nodigt u en jou van harte uit!!

ACTIVITEITEN STARTZONDAG!

Op D.V. zondag 22 september is de startzondag voor alle kerkelijke activiteiten. We hopen deze dag als Hervormde en Gereformeerde gemeenteleden weer samen naar de kerk te gaan en een gezellige start van het winterseizoen te beleven. Doet u / doe jij mee?

Het programma is als volgt:

's Morgens om 9.30uur is er een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk. Na de dienst wordt u allen uitgenodigd voor koffie/thee/fris op het terrein van installatiebedrijf Loohuis aan de Hellendoornseweg 9. Rond de middag serveren we soep en broodjes hamburger en om 13.00uur sluiten we samen de ochtend af.

Er staat deze ochtend een bus voor vrije gift als ondersteuning voor het kerkenwerk.

's Avonds om 19.00uur is er een jeugddienst in de Gereformeerde kerk, mede georganiseerd door een vriendengroep uit één van de keten in Daarle. Voor en na deze dienst is er gelegenheid tot napraten met koffie/thee/fris.

Net zoals vorig jaar zoeken we gemeenteleden die deze dag willen meehelpen door iets lekkers te maken voor bij de koffie of een pan soep te koken voor de lunch. We hopen op veel enthousiaste bakkers / koks
Opgave hiervoor bij Henriëtte Bakhuis 06-46298052

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)

Kerkblad 15 september (4 weken) copy inleveren voor 6 september

Kerkblad 6 oktober copy inleveren voor 27 september

Kerkblad 27 oktober copy inleveren voor 18 oktober

Theologische Vorming Gemeenteleden in Rijssen.

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe cursisten voor het eerste leerjaar van het komend seizoen 2024-2025. Even als in de afgelopen jaren hopen we ook dit jaar weer de cursus TVG te beginnen op DV 31 augustus om 8.45 uur in het kerkelijk centrum Sion in Rijssen. Alleen stukt dit jaar de aanmelding voor het eerste jaar. Daarom nodigen we jullie graag uit om aan deze cursus deel te nemen. Als aanmoediging willen we nu graag oud-cursisten het woord geven. Enkele reacties zijn:

- Wij vonden het een heel leerzame cursus om te groeien in geloof en wie wil dat nou niet? Graag wil ik iedereen dit leest laten weten hoe fijn ik de cursus theologische vorming in Rijssen heb ervaren. Drie jaren heb ik aan deze cursus mogen deelnemen. Het is een cursus die je op geestelijk en christelijk niveau enorm verrijkt.

- Een achttal vakken worden door zeer gedreven docenten gegeven. Dit zijn de vakken, Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Pastoraat/Diaconaat, Ethiek, Dogmatiek, Gemeentebouw en Catechetiek.

- Naast de leervakken zijn er veel momenten om samen met de medecursisten en docenten in onderlinge gesprekken van hart tot hart te spreken.

- Het is een cursus voor jong en oud. Je hebt hiervoor geen vooropleiding nodig, en ook geen huiswerk.

- De algemene reacties van meerdere cursisten is: Wanneer je meedoet, wil je er steeds weer heen!

Tijdens de cursus worden acht vakken gedoceerd. Er wordt niet alleen gedoceerd, maar ook de onderlinge gesprekken over de inhoud en verbanden tussen de vakken krijgen veel aandacht. We hebben Eerbied voor de Bijbel, blijven hier dichtbij, en aanvaarden het gezag van de Schrift. Zoals hierboven staat aangegeven door de cursisten zijn de onderlinge gesprekken van onschatbare waarde om verder te groeien in het geloof. Iedere zaterdagmorgen om de twee weken worden 3 vakken gegeven van elk 1 uur. We beginnen om 9 uur, en eindigen om 12.15 uur. Tussendoor is er een pauze van 15 minuten voor een kop koffie of thee om samen verder te praten over de inhoud.

De kosten bedragen 200 euro per cursus jaar. Echtparen betalen samen 310 euro voor een cursusjaar.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met de cursusleider email tvgrijssen@gmail.com .

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 6 september 18.00 uur (4 weken)

Predikant:

Vacant

Consulent

Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867

@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba:

@: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk:

@: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie:

Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d.) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl of schriftelijk