



15 SEPTEMBER 2024

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024

09.30 uur Ds. C.G. Vreugenhil, Gouda

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /

2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Orgel

19.00 uur Ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn gezamenlijk in GK

ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024

09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen **Startzondag**
gezamenlijk in HK

Collecte bij de uitgang: 1^e Plaatselijk Jeugdwerk /

2^e Predikantsplaats / 3^e H.G.J.B.

19.00 uur Ds. G. de Goeijen, Den Ham gezamenlijk in GK

ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024

09.30 uur Ds. J. Riemersma, Ommen

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /

2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

19.00 uur Prof. F.G. Immink, Woudenberg gezamenlijk in GK

MEDITATIE

Moeder en oma: een middel in Gods hand (1)

2 Timotheüs 1: 5

Wanneer ik terugdenk aan mijn jeugd waren mijn ouders en grootouders (voor zover ik ze bewust heb meegemaakt) z.g. identificatiefiguren. Er viel wat van hen af te lezen, met name hoe ze omgingen met God, met zijn woord en met zijn dienst. Ik denk daar vaak nog met veel dankbaarheid aan terug.

Iets dergelijks moet ook Paulus gedacht hebben toen hij z'n brief aan Timotheüs schreef. Helder ziet hij het plaatje weer voor zich. Grootmoeder Loïs, moeder Eunice en Timotheüs. Zo hoorden ze bij elkaar. Middels moeder en grootmoeder heeft Timotheüs het geloof aan hen te danken.

Eerst valt het licht op grootmoeder Loïs. Door haar naam te vermelden samen met die van haar dochter en kleinzoon, laat de Heere God ons zien dat Hij werkt in de lijn van de geslachten. Hij gebruikt ze als middelen in Zijn hand. Begrijp me goed, ik bedoel daar niet mee te zeggen dat de Heere God van Loïs afhankelijk zou zijn geweest, al is het tegelijk ook waar dat de kerk geen Timotheüs zou hebben gehad als Timotheüs niet deze grootmoeder had gehad. Het één staat hier niet los van het ander. Nu worden er twee dingen van Loïs gezegd. In de eerste plaats gaat het over haar geloof. Paulus omschrijft het nog wat nader als een ongeveinsd geloof. Dat wil zeggen een onvoorwaardelijk vertrouwen op Gods genade, zonder enige dubbelhartigheid. Het is oprecht, echt. Wanneer Loïs met Timotheüs sprak, dan proefde hij de echtheid van haar geloof. En juist dat maakte diepe indruk op Timotheüs. Dat geldt, denk ik, nog. Ouders, grootouders zijn voor hun kinderen het doorkijkglas van God. En zien ze dan ook wat? Of zien ze niets? Want er is niets funester dan dat kinderen zich later ouders of grootouders herinneren die wel mooi konden praten, maar er zelf niet naar handelden. Jongeren zijn daar uiterst gevoelig voor. Ze merken wanneer er een rookgordijn wordt opgetrokken, wanneer het niet echt is. Hoeveel jongeren zijn daar al niet op afgeknapt en keerden als gevolg daarvan de kerk de rug toe. Laten u en ik, wij samen op dit punt onze verantwoordelijkheid verstaan. Laten we de Heere bidden echt en oprecht te zijn opdat ze in ons zullen opmerken het geloof in Hem!

Zó was het bij grootmoeder Loïs. Het is van niet te onderschatten betekenis geweest voor haar dochter en kleinzoon. Het is als een vonk van het ene geslacht op het andere overgesprongen. Vandaar dat Paulus

kon schrijven dat het in haar gewoond heeft. Dat is het tweede wat over haar geloof wordt opgemerkt. De apostel gebruikt een woord waarmee hij aangeeft dat het geloof iets is dat zich als een macht aan de mens meedeelt en één met hem wordt. Het is een gave, een geschenk van God dat Loïs zo beheerst dat het haar hart en leven totaal in beslag neemt. Het stempelt al haar woorden en daden. Er gaat een bezielende kracht van uit. De invloed ervan kan niet uitblijven. ds.J.W.Goossen

BEMOEDIGING

In 'De 'Waarheidsvriend' van 29 augustus las ik een bemoedigend artikel. Een opvallend grote groep vwo-leerlingen van het Driestar College in Gouda schreef zich dit jaar in voor een studie theologie in Apeldoorn. Vier van de zeven vertellen wat hen daartoe bewoog. 'Mensen bij Jezus brengen: dat is het enige wat ik wil doen'. Mooi om te horen in een tijd waarin er veel predikantsplaatsen vacant zijn. Dat jongeren gemotiveerd zijn om theologie te gaan studeren. Kennelijk begint het langzaam maar zeker in onze samenleving door te dringen dat een mens bij brood alleen niet leven kan. Nog wonderlijker vind ik het dat jongeren zich door God aangesproken weten om zich dienstbaar te stellen aan Zijn Koninkrijk. Want ook op andere faculteiten hebben zich meer nieuwe eerstejaars studenten aangemeld. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. Maar het geldt tegelijk als een aansporing om het blijvend van de Heere te verwachten ook waar het de beide vacatures in Hervormd en Gereformeerd Daarle betreft.

BELIJDENISCATECHISATIE

Vorig jaar heb ik met veel plezier catechisatie gegeven aan een deel van de jongeren in Daarle. In één van de laatste ontmoetingen met de 18+ groep hebben we het gehad over het eventueel gaan volgen van belijdeniscatechisatie. Ik zou dat nog graag een keer willen onderstrepen. Wat is er nu mooier dan te laten merken wie er stuur en richting aan je leven geeft. Het is goed om daar met elkaar over na te denken. Weet je wat mij betreft in ieder geval van harte welkom. Belijdeniscatechisatie volgen (laat ik dat voor de duidelijkheid ook even aangeven) betekent niet dat je perse belijdenis moet doen. Meestal wordt dat in de loop van het seizoen vanzelf wel duidelijk. Tot op heden hebben zich er vijf aangemeld. Dus kunnen er nog wel een paar bij. Maandag 23 september gaan we van start en we beginnen om 20.00 uur. Wil je vooraf graag een persoonlijk gesprek, laat het me dan even weten en we proberen wat te regelen.

Met een hartelijke groet: ds. Goossen

AFSCHEID

Zondag 1 september vond de afscheidsdienst van ds. B.J.Heusinkveld plaats. Ik heb hem bij de cursus voor theologische vorming van gemeenteleden leren kennen. Hij was een heel bekwame en betrokken docent. Later kwam ik hem tegen als collega van de Gereformeerde Kerk in Daarle. Het contact was goed, plezierig en prettig. Hij had oog voor het geheel. 'De stip op de horizon'. Wat niemand had zien aankomen was dat er vanuit de landelijke Nederlandse Patiënten Vereniging / Zorg voor het leven een beroep op hem gedaan werd om als directeur aan deze vereniging leiding te geven. Hij zag het als leiding van hogerhand en nam de benoeming aan. Aan de ene kant natuurlijk jammer voor Daarle, maar tegelijk feliciteren we de NPV met deze directeur. Wij van onze kant wensen hem van harte Gods zegen toe in de nieuwe functie. Ook daar zal hij ongetwijfeld zijn weg wel vinden.

Met een broederlijke groet: J.W.Goossen

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 15 september gaat ds. Vreugdenhil uit Gouda voor. Als gemeente ondersteunen we zijn werk wat hij mag doen voor de GZB in Colombia. Na de dienst is er koffie / thee of fris in Rehoboth en zal ds. Vreugdenhil een presentatie geven en vertellen over zijn werk in Colombia. Iedereen van harte welkom

COLLECTEBUSJES KERKRADIOLUISTERAARS

In de komende periode komen ze weer langs om de collectebusjes op te halen en om te ruilen.

CATECHISATIE SEIZOEN 2024-2025

Wij zijn dankbaar met de vele aanmeldingen voor de catechisatie komend seizoen. De catechisaties worden gegeven op de maandag door ds. Goossen, Marjan Koppelman/Henk Timmerman en dinsdagavond door Ria Dekker en Peter Maassen van de Brink.

We starten op maandag 23 september a.s. in Rehoboth op de volgende tijden:

12 -13 jaar	19.00 uur
14-17 jaar	20.00 uur
18+	19.00 uur
Belijdenisgroep	20.00 uur

Dinsdag 24 september a.s. in Rehoboth op de volgende tijden:

12 - 13 jaar	19.00 uur
14 - 15 jaar	20.00 uur
16 – 17 jaar	19.00 uur
18+	20.00 uur

Ben je vergeten om je op te geven, dan ben je van harte welkom op 23 of 24 september.

ACTIVITEITEN STARTZONDAG!

Op D.V. zondag 22 september is de startzondag voor alle kerkelijke activiteiten. We hopen deze dag als Hervormde en Gereformeerde gemeenteleden weer samen naar de kerk te gaan en een gezellige start van het winterseizoen te beleven. Doet u / doe jij mee?

Het programma is als volgt: 's Morgens om 9.30uur is er een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk. Na de dienst wordt u allen uitgenodigd voor koffie/thee/fris op het terrein van installatiebedrijf Loohuis aan de Hellendoornseweg 9. Rond de middag serveren we soep en broodjes hamburger en om 13.00uur sluiten we samen de ochtend af. Er staat deze ochtend een bus voor vrije gift als ondersteuning voor het kerkenwerk. 's Avonds om 19.00uur is er een jeugddienst in de Gereformeerde kerk, mede georganiseerd door een vriendengroep uit één van de keten in Daarle. Voor en na deze dienst is er gelegenheid tot napraten met koffie/thee/fris. Net zoals vorig jaar zoeken we gemeenteleden die deze dag willen meehelpen door iets lekkers te maken voor bij de koffie of een pan soep te koken voor de lunch. We hopen op veel enthousiaste bakkers / koks. Opgave hiervoor bij Henriëtte Bakhuis.

STARTAVOND CLUBSEIZOEN

Op vrijdag 27 september is het weer zover. Het clubseizoen gaat weer beginnen met een leuke startactiviteit! Het is voor alle jeugd vanaf de 1e klas. Dus welkom allemaal! Iedere jongere krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Groeten van de clubleiding.

KINDERCLUBS

We gaan binnenkort weer beginnen! Voor de kinderen uit groep 5 t/m 8. Je bent welkom! De startmiddag willen we houden op **donderdag middag 26 september 2024**. Met de gewone clubmiddagen beginnen we op donderdag 10 oktober om 14.45 uur. Jullie krijgen binnenkort een uitnodiging waar alles op staat. Zien we jou ook (weer)?

KINDERCLUB

Er is een lege plek ontstaan bij de kinderclub en nu zijn we op zoek naar iemand die wil helpen met het geven van de kinderclub. Dit is om de week op donderdagmiddag na schooltijd. Als je interesse of vragen hebt, kun je contact opnemen met de jeugdouderling.

HUISBEZOEK THEMA

Zodra in de tweede helft van het jaar de 'r' in de naam van de maand verschijnt, betekent dit dat er allerlei kerkelijke activiteiten weer worden opgestart waaronder ook het huisbezoek. Soms vinden gemeenteleden dat best spannend, maar dat geldt evengoed voor de ouderlingen.

Voorop staat de vraag naar het geestelijk welbevinden in de meest brede zin van het woord. Om het enigszins te structureren is in de vorige kerkenraadsvergadering als onderwerp voor het komende winterseizoen voorgesteld het woord van Jezus uit Johannes 6: 48

'Ik ben het Brood des levens'.

Ter voorbereiding zou u / jij het hele hoofdstuk eens rustig door kunnen lezen. Een paar handvatten daarbij die ik ontleen aan het advies van Luther aan zijn kapper, zijn:

1. Wat wil ik onthouden / leren van dit Bijbelgedeelte?
2. Waarvoor wil ik God danken naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
3. Wat wil ik als schuld belijden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
4. Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?

Wij wensen u hele goede en vruchtbare gesprekken toe.

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)

Kerkblad 6 oktober	copy inleveren voor 27 september
Kerkblad 27 oktober	copy inleveren voor 18 oktober
Kerkblad 17 november	copy inleveren voor 8 november

PASSAGE

Het nieuwe Passage seizoen begint weer. Woensdag 25 september komen wij om 19.30 uur bijeen in Rehoboth. Ds. G. Nijland uit Rijssen is uitgenodigd om deze avond voor ons te verzorgen. Hij vertelt over zijn

zendingswerk in Peru. Hij is hier twee keer naar uitgezonden geweest. Iedereen is van harte welkom om deze avond mee te maken.

SAMEN ETEN; GEZELLIG!

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De eerstvolgende datum is **dinsdag 17 september**

Wat is de locatie: De Eshoeve aan de Esweg 12 in Daarle

Wat zijn de kosten: €9,50

Tijd: Inloop vanaf 17.15 uur

Opgave graag voor 10 september

Hier kunt u ook aangeven wat dieetwensen zijn en of u vervoer nodig bent. Wees welkom!

WELZIJN OUDEREN EN UIT EN THUIS

Wij organiseren een autotocht op woensdag 16 oktober. We vertrekken om 10.30 uur vanaf Rehoboth. Via een mooie route gaan we naar het C 1000 Museum in Marle, waar we worden ontvangen met koffie en appelgebak. Daarna krijgen we uitleg over de historie van de Centra Vanaf 1880 tot nu. Hierna bezichtiging van het museum.

Vandaar gaan we naar Landgoed Schuilenburg, waar we een Brunchbuffet krijgen. Kosten 35 euro, Opgave voor 12 oktober

REGIO ALPHA CURSUS

Op 25 september hopen we D.V. te beginnen met de Regio Alpha Cursus, De cursus gaat de belangrijkste onderwerpen van het Christelijk geloof behandelen. Echt een goede basis voor het christelijke geloof. We zullen 10 x samenkomen in Daarle, Vroomshoop en Daarlerveen, en 1 keer voor het mini – weekend in Kloosterhaar. Verschillenden soorten kerkgenootschappen doen eraan mee. U kan zich opgeven voor de AC als u hiervoor interesse hebt, de aanmelding kan nog tot 18 september. U bent van harte welkom, het zal uw leven verrijken... De AC is gratis, maar 1x wordt erin het mini-weekend een collecte gehouden voor onkosten. De onderwerpen, zijn b.v. Wie is Jezus/ Waarom moest Jezus sterven aan het kruis/ Waarom Bidden/ Wat voor werk doet de Heilige Geest/ Wat geloven we over de duivel etc.. De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd, daarna zingen we wat liederen en daarna komt de inleiding over een bepaald onderwerp, waar over gesproken kan

worden in kleine groepen, in een bijzaaltje. Er zijn veel vrijwilligers bij betrokken, hartelijk bedankt alvast

Meer informatie of opgave kan via de website van de alpha cursus , of via de mail : verspeiders.expres@gmail.com

REGIO AVOND IZB 'VINDPLAATSEN VAN VREUGDE'

De IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Secularisatie gaat niet aan ons eigen hart en geloofsleven voorbij. Maar wanneer we het kerk-zijn alleen als 'tegen de wind in fietsen' ervaren, houden we het niet vol. Gelukkig gaat God door. Vindplaatsen van vreugde – zo kun je de gemeenten omschrijven. Laat je tijdens deze avond inspireren! Welkom op 24 oktober 2024 in Rijssen.

Nico van Splunter, bij de IZB werkzaam als missionair pionier, bespreekt ter inleiding de vreugde van mensen die Jezus ontmoeten. Hierna kan een van de volgende programma's gevolgd worden:

Meer zielen, meer vreugd - De missionaire roeping van de hele gemeente

In de praktijk merk je vaak dat het missionaire werk enthousiast wordt gedragen door een kleine groep mensen. Hoe kan de missie iets worden van de hele gemeente, waar iedereen aan meedoet?

Missionair zijn op het dorp en in de wijk

Vaak lijken missionaire (pioniers)projecten een zaak van de grote steden of de Randstad, maar ook aan onze eigen regio gaat secularisatie niet voorbij. Waar begin je als je missionair actief wil zijn als gemeente, ambtsdrager of individuele christen? Tijdens dit keuzeprogramma gaan we in gesprek over de Missie van én voor God, over luisteren naar je roeping en je context, en dankbaar zijn voor de 'kleine plekken' waar God werkt.

Samen spoorzoeken - Verrassende leeservaringen

We lezen samen, met aandacht, een Bijbelgedeelte. Je stelt je eigen vragen aan de tekst; waar raakt dit mijn bestaan, wat roept bevreemding op, waar zit weerstand en wat begrijp ik niet. Deze leesvorm is bijvoorbeeld bruikbaar als vervolg op Alpha.

Gemeente- en kerkenraadsleden die betrokken (willen) zijn bij het missionaire werk én predikanten zijn van harte welkom op donderdag 24 oktober; 19.45 - 21.45 uur in De Hoeksteen in Rijssen (Kroonweide 2). Kijk op www.izb.nl/agenda voor verdere informatie en om aan te melden.

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 27 september 18.00 uur

Predikant: Vacant

Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867

@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d.) graag door geven aan:
@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl