

27 OKTOBER 2024



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 27 OKTOBER 2024,

09.30 uur Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Bestemmingscollecte Diaconie

15.00 uur Ds. C.B. Elsinga, Almelo, gezamenlijk in GK

ZONDAG 3 NOVEMBER 2024

09.30 uur Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

15.00 uur Ds. J. Riemersma, Ommen gezamenlijk in HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie /
2^e Predikantsplaats / 3^e G.Z.B. ds. Vreugdenhil

WOENSDAG 6 NOVEMBER 2024 DANKDAG

09.00 uur Da. Winters-Karels, Ommen gezamenlijk met school in GK

19.30 uur Ds. H.J. Donken, Lunteren, gezamenlijk in HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Dorcas, 2^e Predikantsplaats /
3^e Diaconie

ZONDAG 10 NOVEMBER 2024

09.30 uur Prop. J. Bredenhoff, Wierden Voorbereiding H.A.
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /

2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen
15.00 uur Dhr. R. Pasterkamp, Urk, gezamenlijk in GK

MEDITATIE

Uit de werken gerechtvaardigd

Omdat u dit gedaan hebt.... Gen.22: 16b

Wanneer u thuis bent in de Bijbel, weet u dat de apostel Jakobus bij deze geschiedenis uit Gen.22 aansluit en tot de slotsom komt dat het geloof zonder de werken dood is (Jak.2: 20 – 26). Is Abraham, zo vraagt hij, niet uit de werken gerechtvaardigd? Hij bedoelt ermee te zeggen: alleen met praten over geloof ben je er niet, het moet ook blijken uit je handel en wandel.

En dát was bij Abraham het geval. Met nadruk zegt de tekst: 'omdat u dit gedaan hebt zal Ik u zegenen'. Dat is het loon, het genadeloon, dat Abraham op zijn gehoorzaamheid ontvangt. Waar het in dit verband om gaat is, dat hij het geloof toont uit de werken.

De daadwerkelijke gehoorzaamheid is een vrucht van het geloof. Dus geen prestatie van Abraham zelf. Het geloof is de bron. Toch zijn geloof en werken onafscheidelijk met elkaar verbonden. Want geloof zonder de werken betekent niets. Dan bestaat het slechts uit wat holle woorden.

De boom, zegt Jezus, zal aan zijn vruchten gekend worden. Dat is vandaag niet anders. Leer en leven horen bij elkaar. Praten over genade en vergeving, zonder dat dat gevolgen heeft, klopt niet. Weten van Gods liefde zonder die liefde te betonen, kan niet. Want het geloof, zegt Jakobus, werkt met zijn werken mee. Daar kunnen we niet omheen. Het zal, hoe dan ook, zichtbaar moeten worden in de praktijk van het leven. Abraham krijgt zijn zoon Izaäk als uit de doden terug. Abraham keert terug als een man die èn God èn zijn zoon behouden heeft.

Het doet ons denken aan het woord van Jezus: wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. Had Abraham Izaäk die zijn leven was, willen behouden, dan had hij Izaäk als de zoon van de belofte verloren. Maar dat niet alleen, door zijn ongehoorzaamheid zou hij zich gesteld hebben buiten de zegen van Gods verbond. Maar nu hij Izaäk en in Izaäk zijn leven heeft willen verliezen om de opdracht van God te volbrengen, ontvangt hij hem uit de hand van God terug, rijker dan ooit tevoren.

Abraham kon met Paulus zeggen: ik heb het geloof behouden. Ik heb God behouden. Daar ging het tenslotte om of hij daar op Moria God zou vasthouden of loslaten.

Dat is de beproeving waarvan in vers 1 sprake is. Moria is als een smeltkroes waarin het geloof van Abraham door God beproefd wordt. Voor God was dat weliswaar niet nodig. Hij wist echt wel wat Hij aan Abraham had. Maar Abraham wist dat nog niet. Abraham wist wel

hoeveel hij van Izaäk hield, maar nog niet hoeveel hij van God hield. Dát heeft Abraham op Moria geleerd. Hij heeft er geleerd dat wie zijn leven verliezen zal om Christus' wil, het vinden zal.

Geloofsbeproevingen zijn er daarom nooit om ons van de Heere te verwijderen, maar om ons des te meer terug te werpen op zijn Woord, ons daaraan vast te klampen, op hoop tegen hoop. Dat is de zegen waarmee Abraham van Moria terugkeert.

Zó kan het ook in ons leven gebeuren. Al is de weg soms moeilijk, al lijkt hij zelfs onbegaanbaar, toch heeft het zin. Dat geloven wij op grond van het Woord van God. Moria is er in het leven van Abraham niet voor niets geweest.

Abrahams leven is er door verrijkt. Al is dat met ons kleine menselijke verstand niet te begrijpen, het geloof zegt er 'amen' op. Tijden van verdrukking en beproeving zijn meestal niet de slechtste. Op Moria heeft Abraham ontdekt wat God voor hem en wat hij voor God was. Het bracht een stuk duidelijkheid in zijn leven. Hij leerde daar zichzelf én zijn God kennen. En zo keert Abraham verrijkt terug.

Wat hij in het geloof tegen zijn knechten gezegd heeft, blijkt waar te zijn (vers 5). Ze keren met elkaar naar Berseba terug. Vader en zoon gaan dezelfde weg de toekomst in.

Geldt dat ook u? Samen met hen die we liefhebben de weg van God gaan?

Ds. J.W.Goossen

DANKDAG

Op D.V. woensdag 6 november is het weer Dankdag voor gewas en arbeid. De gezamenlijke ochtenddienst begint zoals gewoonlijk de laatste jaren om 09.00. Tijdens deze dienst zal da. Winters-Karels uit Ommen voorgaan en komende de kinderen van de bovenbouw in de kerk. Het thema deze dienst is 'Alles is van U!'. De collecte tijdens de dienst is bestemd voor stichting Jarige Job. We hopen alle vaders en moeders, opa's en oma's, broers en zussen en eigenlijk iedereen te zien. Na afloop van de dienst zal ds. Winters-Karels de onderbouw op school bezoeken. 's Avonds is er om 19.30 een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk waarin ds. Donken hoopt voor te gaan.

BESTEMMINGSCOLLECTE – ZONDAG 27 OKTOBER 2024

Libanon in angst en nood.

Met pijn in ons hart zien we hoe de oorlog Libanon bereikt. Duizenden mensen zijn vanuit het zuiden op de vlucht geslagen voor het oplaaiende geweld. Dit conflict zet de toch al kwetsbare economie van Libanon nog verder onder druk. Een land dat al jaren worstelt met politieke instabiliteit en een economische crisis, wordt hierdoor nog zwaarder getroffen. Te midden van deze misère blijven kerken een baken van hoop. Mensen komen naar de kerk voor steun in hun dagelijkse levensonderhoud of voor emotionele en geestelijke hulp. Het zijn juist de kerken die onderwijs, medische hulp, voedsel en onderdak bieden aan hen die dat niet langer hebben. U kunt uw gift geven tijdens de bestemmingscollecte op zondag 27 oktober of overmaken naar NL41RABO0324824769 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Daarle o.v.v. Bestemmingscollecte Noodhulp Libanon.

DORCAS VOEDSELACTIE 2024

Thema: Pak de honger en armoede aan.

Ook dit jaar organiseert Dorcas een voedselactie van 3 tot en met 10 november. Dorcas is een christelijke organisatie voor noodhulp en ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor mensen in nood. Ze werken in veertien landen in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. Bij een ramp of crisis wordt noodhulp verleend en wordt er bijgedragen aan wederopbouw. Ook investeert Dorcas in structurele oplossingen om armoede en uitsluiting tegen te gaan, bijvoorbeeld door mensen zaden te geven zodat ze hun eigen groente kunnen verbouwen. Een op de tien mensen in de wereld heeft door nood en extreme armoede te weinig gezond voedsel. Honger maakt hen ziek, put hen uit. Elke dag staat in het teken van die ene vraag: hoe komen we aan eten. Dorcas zet zich in voor mensen die dagelijks gezond voedsel moeten missen. De lokale collega's kennen de mensen die dit het allermeeft nodig hebben. Helpt u mee?? Met deze actie ondersteunen we duizenden mensen over de hele wereld. Voor 1 november ontvangt u een folder in uw brievenbus, hiermee kunt u een bedrag naar keuze overmaken. Ook liggen er kleurplaten achterin de kerk voor de kinderen. Mocht u geen folder ontvangen hebben, we leggen ook folders achter in de kerk. Laten we in Daarle met z'n allen onze medemensen helpen zodat ze geen honger meer hebben! Mocht u nog vragen hebben bel ons gerust.

DS. VREUGDENHIL

Medellín – Colombia – Gebedsretraite

Vorige week, op maandagmiddag ben ik teruggekomen van een prachtige gebedsretraite die we van 4 tot 7 oktober hebben gehad met het seminarie FUSBC. We waren met 43 personen en het thema dat we hadden gekozen, was 'Luisteren naar God' vanuit de Psalmen. Dit thema gaf veel diepgang aan onze tijd samen.

Wat deze retraite zo bijzonder maakte, was de ruimte voor stille omgang met God. Er waren plenaire momenten met lofprijzing, waarin we samen God aanbaden, maar ook getuigenissen waarin mensen hun hart deelden over wat God in hun leven deed. In kleine groepjes gingen we de diepte in, bemoedigden we elkaar en baden we met en voor elkaar. Het was een krachtige tijd van onderlinge Ministry, waarin harten geopend werden en mensen hun lasten konden delen.

Ik had het voorrecht om de Bijbelstudies te mogen verzorgen, en dat was een fijn om te mogen doen. Het was mooi om te zien hoe bijna iedereen een bijzondere verdieping in hun geloof heeft ervaren. Elke avond vierden we samen het avondmaal, wat een diep moment van gemeenschap en verbondenheid creëerde.

De laatste dag van de retraite was erg bijzonder. De rector, zijn vrouw en ik hebben voor iedereen persoonlijk gebeden, vanuit Filippenzen 1:6, vertrouwend dat God het goede werk dat Hij in ieders leven begonnen is, zal voltooien. Als afsluiting kregen we ieder een steen mee, waarop we in enkele woorden schreven wat we van God ontvangen hadden (steen van herinnering; Jozua 4) en wat we ons voornamen om te doen (steen van toewijding). Deze steen ligt nu op mijn bureau als een kostbare herinnering aan deze bijzondere dagen.

Wat was het kostbaar om elkaar van hart tot hart te spreken, samen te bidden en open te staan voor wat God ons wilde schenken. Het is een ervaring die ons allen goed heeft gedaan. Ik kijk ernaar uit om dit opnieuw te mogen meemaken en ben dankbaar voor deze gezegende tijd samen. Een hartelijke groet, Gerrit Vreugdenhil

GEMEENTEAVOND

Even ter herinnering de gemeenteavond wordt gehouden op D.V. 21 november om 20.00 uur in Rehoboth. Meer over de invulling van deze avond volgt nog in het volgende kerkblad.

CATACHESE

In verband met de herfstvakantie wordt er in week 44 (26 oktober - 3 november) geen catechisatie gegeven.

VOLWASSEN CATECHISATIE

Afgelopen jaren is er volwassen catechisatie gegeven door de predikanten in onze gemeenten in Daarle. Graag zouden we dit -ondanks dat we vacant zijn- voort willen zetten, wellicht in een iets andere vorm, door bijvoorbeeld samen een bijbelboek te lezen, of met behulp van Bible projects en hierover met elkaar in gesprek te gaan, of wellicht zijn er andere ideeën vanuit de gemeente. Zou je hier aan mee willen doen? Wellicht is het een idee om dan een app-groep te maken en dan samen enkele data te prikken.

KINDERCLUBS

De startmiddag op 27 september 2024 is goed geslaagd.

De vele kinderen die er waren hebben enthousiast meegespeeld met het spel in het bos. We hadden prachtig weer!

De eerste clubmiddagen zitten er al weer op. We zijn dankbaar dat er zoveel kinderen naar de club komen. Dit jaar hebben voor het eerst de kinderclubs van de Gereformeerde kerk (groep 7 en 8) en Hervormde gemeente (groep 5 t/m 8) samen. We willen als leiding van elkaar leren en zo samen alle kinderen in Daarle nog meer vertrouwd maken met de verhalen uit de bijbel en er een gezellige middag van maken.

Worstactie

Inmiddels zijn alle bestelformulieren rondgedeeld. We hebben al veel formulieren ingevuld terug mogen ontvangen. Heeft u geen formulier ontvangen? Onder de toren liggen er nog een aantal. Inleveren kan nog t/m 27 oktober 2024 in de bak onder de toren, in de brievenbus van Rehoboth, bij Supermarkt Maneschijn of mail het formulier naar h-administratie@pkn-daarle.nl. Uw bestelling wordt dinsdag 5 november thuis bezorgd. Er dient contant afgerekend te worden.

Oliebollenactie

Dat duurt nog even, maar we willen graag de datum met u delen, vooral voor alle vrijwilligers die hier aan meewerken. We gaan oliebollen bakken op maandag 30 december 2024.

HUISBEZOEK THEMA

Zodra in de tweede helft van het jaar de 'r' in de naam van de maand verschijnt, betekent dit dat er allerlei kerkelijke activiteiten weer worden opgestart waaronder ook het huisbezoek. Soms vinden gemeenteleden dat best spannend, maar dat geldt evengoed voor de ouderlingen.

Voorop staat de vraag naar het geestelijk welbevinden in de meest brede zin van het woord. Om het enigszins te structureren is in de vorige kerkenraadsvergadering als onderwerp voor het komende winterseizoen voorgesteld het woord van Jezus uit Johannes 6: 48

'Ik ben het Brood des levens'. Ter voorbereiding zou u / jij het hele hoofdstuk eens rustig door kunnen lezen. Een paar handvatten daarbij die ik ontleen aan het advies van Luther aan zijn kapper, zijn:

1. Wat wil ik onthouden / leren van dit Bijbelgedeelte?
2. Waarvoor wil ik God danken naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
3. Wat wil ik als schuld belijden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
4. Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?

Wij wensen u hele goede en vruchtbare gesprekken toe.

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)

Kerkblad 17 november	copy inleveren voor 8 november
Kerkblad 8 december(4 weken)	copy inleveren voor 29 november
Kerkblad 5 januari 2025	copy inleveren voor 27 december

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 8 november, 18.00 uur

Predikant: Vacant

Consulent: Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867

@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d.) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

Post(adres) Rehoboth/Kerk: Groeneweg 3, 7688 RC Daarle