



6 OKTOBER 2024

KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 6 OKTOBER 2024, Israëlzondag

- 09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
- 19.00 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen, gezamenlijk in HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats
/ 3^e Kerk en Israël

ZONDAG 13 OKTOBER 2024

- 09.30 uur Ds. J. van het Goor, Rijssen
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Algemeen Kerkenwerk
- 19.00 uur Da. Vedderts-Dekker, gezamenlijk in GK

ZONDAG 20 OKTOBER 2024

- 09.30 uur Ds. H. van Wingerden, Rijssen
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
- 19.00 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, gezamenlijk in HK
Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Werelddiaconaat

MEDITATIE

Moeder en oma: een middel in Gods hand (2) 2 Timotheüs 1: 5

We gaan verder met waar we de vorige keer gebleven zijn. Loïs, Eunice en Timotheüs zijn alle drie gegrepen door het geloof in God. Ze zijn er door in vuur en vlam gezet. God werkt met zijn genade in de opeenvolgende geslachten. Hij is de God van het verbond. Hij stuwt de stroom van zijn genade door de bedding van de geslachten.

Dat betekent niet dat de ene mens aan de andere het geloof zou kunnen geven. Op de vraag: vanwaar komt het geloof, antwoordt de Catechismus niet: van de ouders of van de grootouders, maar van de Heilige Geest. Je kunt het wat dat betreft niet erven. En toch is daarmee niet alles gezegd. Want ongelof - de bijbel is daar heel duidelijk over – is onze persoonlijke schuld. Er treedt hier een spanning op die we er niet uit moeten halen, willen we aan het Woord van God recht doen.

Daarom is het wel degelijk van belang hoe wij als ouders, grootouders leven. De opvoeding doet zo ontzaglijk veel. De regel is dat gelovige kinderen gelovige ouders hebben. Als het anders is, is het uitzondering. Kijk er de bijbel maar op na.

Wat van grootmoeder Loïs geldt, geldt ook van haar dochter Eunice. Ook in haar woont een ongeveinsd geloof. Ze was in de goede zin van het woord een vrome moeder, wat niet wil zeggen een volmaakte moeder. Het is b.v. onbegrijpelijk waarom Eunice, van afkomst toch een jodin, met een Griek getrouwd is. Dat was haar eenvoudig niet toegestaan. Toch verzaakt ze haar taak en roeping niet om haar kind op te voeden in de vreze des Heeren. Even verder in de brief lezen we dat Timotheüs van jongs af aan in de Schriften is onderwezen door moeder en grootmoeder. Het is hem a.h.w. met de paplepel ingegoten. Ze hebben niet gedacht: we voeden hem maar neutraal op, dan kan hij later wel voor zichzelf kiezen. Nee, van jongs af aan heeft Timotheüs gehoord van de grote daden van God. Moeder heeft hem ongetwijfeld ook leren bidden. Hem onderwezen in de dingen van het koninkrijk van God. Ze was er niet tevreden mee dat anderen dit ter hand namen. Ze wilde het zelf doen en ze deed het van kindsbeen af. Ze was oprecht, ondanks haar gebreken. Er is sprake van een ongeveinsd geloof ook in haar.

Laat het ook in ons wonen. Dat we het wezenlijke van het geloof als een zaak van het hart overdragen aan onze kinderen, niet in dode vormen, niet in traditionele geboden en verboden, maar als de vertaling van ons geloof in onze levenswandel en levensstijl. Kinderen en jongeren in het

algemeen vragen vaak waarom mag dit wel en dat niet. Dat is terecht en begrijpelijk. Stuur ze niet met een kluitje in het riet, maar leg ze uit waarom.

Er zijn ouders die zeggen: het is altijd zo geweest, maar wéét u waarom het altijd zo geweest is? Anderen zeggen: dat staat in de bijbel. Maar weet wel zo zeker dat het in de bijbel staat? Wanneer dat niet zo is, zeg dan eerlijk: wij denken dat de Heere God het niet goed vindt of juist ook fijn vindt dat we dit wel of niet doen. Dan gaan kinderen begrijpen wie de Heere voor u is en wat Hij voor u betekent. We laten daardoor iets zien van onze eigen houding tegenover de Heere. Ze merken of we met Hem al dan niet rekenen. Overlaadt kinderen ook niet met allerlei begrippen waarvan ze de betekenis nauwelijks snappen. Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Laten we zo onze roeping vervullen opdat kinderen van jongs af aan thuis raken in de bijbel en van lieverlee steeds meer gaan begrijpen wat een ongeveinsd geloof is. Het is bij Timotheüs haast ongemerkt verlopen. Naarmate hij groter werd nam hij steeds bewuster over wat moeder en grootmoeder hem voorleefden. Nogmaals geloof is geen erfgoed, maar Loïs en Eunice mochten in Gods hand een instrument zijn en wilden dat ook zijn. Ze waren beiden een identificatiefiguur voor Timotheüs. Zullen wij het ook zijn?

Wij kijken vaak wel naar de jongeren, maar moeten we niet veel meer naar onszelf als ouders en ouderen kijken en elkaar de vraag stellen: Hoe leven wij? Leven wij met God? Want God wil ons gebruiken als een middel in zijn hand.

ds. J.W.Goossen

GEMEENTEAVOND

De gemeenteavond staat nu gepland op D.V. 21 november.

Noteert u deze datum alvast in uw / jullie agenda? Meer hierover in het volgende kerkblad.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Paascollecte

De opbrengst van de Paascollecte zou besteed worden aan verschillende aanschaffen in Rehoboth. Dit is inmiddels grotendeels gebeurd. Er zijn

rieten broodmanden, koffiekopjes en isoleerkannen aangeschaft en de zeppompjes zijn vernieuwd.

Worstactie

Dit jaar organiseren wij weer een worstactie.

Bestelformulieren worden in heel Daarle bezorgd in week 42 (14 t/m 19 oktober).

Er komen ook formulieren onder de toren in de kerk te liggen.

Uiterlijke inleverdatum is 27 oktober 2024.

Uw bestelling zal op dinsdag 5 november aan huis worden bezorgd.

Verdere informatie vindt u op het formulier.

Wij hopen op een mooie opbrengst!

WERELDDIACONAAAT ZONDAG 20 OKTOBER 2024

Maaltijden en Bijbels onderwijs voor Turkstalige Romakinderen (Bulgarije)

Het grootste deel van de Turkstalige Romagezinnen in Gorno Ezerovo, in het oosten van Bulgarije, leeft in erbarmelijke omstandigheden. Er is werkloosheid, ondervoeding en analfabetisme onder alle leeftijden. Kindhuwelijken zijn hier heel normaal. De kleine, maar actieve Bulgaarse kerk wil in haar dorp een helpende hand bieden. Project 10:27, het diaconale programma van de GZB, wil graag bijdragen in deze missie van de lokale kerk in deze regio en wij willen voor dit doel graag een collecte houden op D.V. zondag 20 oktober.

Voor de vele Romakinderen en de specifieke problemen waar zij mee te maken krijgen gaan de mensen van de lokale kerk aan het hart. Deze kinderen krijgen dagelijkse zorg, maaltijden en Bijbels onderwijs. Zo kunnen zij samen met de kerken groeien, opgroeien en groeien in het geloof.

Directe impact op kinderlevens

Voor veel van deze kinderen is dit programma de enige bron van voedzame maaltijden, wat essentieel is voor hun fysieke groei en gezondheid. Daarnaast biedt het Bijbels onderwijs niet alleen spirituele en morele begeleiding, maar bevordert het ook de geletterdheid en het onderwijsniveau van de kinderen. Door deze integrale aanpak krijgen de kinderen de kans om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting. Uw steun draagt direct bij aan een Hoopvolle toekomst,

waar deze kinderen niet alleen overleven, maar ook kunnen bloeien en een positief verschil kunnen maken in hun gemeenschappen.

Een verandering ten goede

Onze partner in Bulgarije, ds. Krasimir Madzharov, zegt hierover: "Samen met mijn vrouw Pepa en vrijwilligers van de Bulgaarse Methodistenkerk open ik dagelijks de kerkdeuren voor de kinderen uit de wijk en wij bieden hen elke dag minimaal één gezonde maaltijd. We praten en zingen met hen, lezen uit de Bijbel en proberen de kinderen goede dingen aan te leren en verkeerde gewoontes af te leren. We bezoeken ook de families thuis. Ik ben hoopvol dat als we een jaar of vijf met deze kinderen en hun families oplopen er dan dingen ten goede veranderen in het dorp."

Uw bijdrage maakt écht verschil!

We vragen u om gul te geven tijdens de collecte op D.V. zondag 20 oktober of een bijdrage over te maken op Diaconie Hervormde Gemeente Daarle IBAN NL41 RABO 0324824769 ovv Werelddiaconaat Bulgarije. Voor iedere 50 euro kunnen we één kind een maand helpen!

HUISBEZOEK THEMA

Zodra in de tweede helft van het jaar de 'r' in de naam van de maand verschijnt, betekent dit dat er allerlei kerkelijke activiteiten weer worden opgestart waaronder ook het huisbezoek. Soms vinden gemeenteleden dat best spannend, maar dat geldt evengoed voor de ouderlingen.

Voorop staat de vraag naar het geestelijk welbevinden in de meest brede zin van het woord. Om het enigszins te structureren is in de vorige kerkenraadsvergadering als onderwerp voor het komende winterseizoen voorgesteld het woord van Jezus uit Johannes 6: 48

'Ik ben het Brood des levens'.

Ter voorbereiding zou u / jij het hele hoofdstuk eens rustig door kunnen lezen. Een paar handvatten daarbij die ik ontleen aan het advies van Luther aan zijn kapper, zijn:

1. Wat wil ik onthouden / leren van dit Bijbelgedeelte?
2. Waarvoor wil ik God danken naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
3. Wat wil ik als schuld belijden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
4. Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?

Wij wensen u hele goede en vruchtbare gesprekken toe.

VROUWENKRING

De eerste morgen hebben we inmiddels gehad in het nieuwe seizoen, de 2e morgen zal plaatsvinden D.V. 23 oktober om 9.30 uur. We gaan met het laatste hoofdstuk bezig uit het bijbelstudieboekje: H10 over de brief van Judas.

Graag heten we iedereen van harte welkom, voor de eerste keer of al eerder geweest, voel je vrij om een ochtend bij te wonen en samen rondom Gods woord bezig te zijn. Graag tot ziens!

ZENDINGSKAARTEN

Op 23 oktober willen we weer kaarten gaan maken voor de jarige Zending medewerkers. Wil je komen helpen kaarten maken dan ben je vanaf 13.30 uur van harte welkom in de zaal boven de consistorie. Tot dan!

ZENDINGSCOMMISSIE

Vanaf eind oktober, begin november, kunt u iemand van de Zendingscommissie aan de deur verwachten met het GZB dagboekje "Een hand vol koren". Het boekje kost dit jaar € 14.95.

Zou u dit gepast en contant willen betalen? Het dagboekje van de GZB is al voor heel veel mensen tot zegen geweest. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. Het is echt een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning.

De opbrengst gaat naar het project van ds. C.G. Vreugdenhil voor het werk in Colombia, waar we als gemeente Deelgenoot van zijn. Helpt u mee?? Mochten ze niet bij u langs komen, maar u wilt toch graag een dagboekje, neemt u dan even contact op met de scriba.

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)

Kerkblad 27 oktober	copy inleveren voor 18 oktober
Kerkblad 17 november	copy inleveren voor 8 november
Kerkblad 8 december(4 weken)	copy inleveren voor 29 november

PASSAGE

De volgende passage-avond is op woensdag 23 oktober en komen ze vertellen over de 'natuur'. In deze tijd is daar veel over te doen. Deze

avond zal het gaan over insecten – bijen - de werkster - de bijenkoningin - honing slingeren - honigzalf etc. Onze gast kan daar boeiend over praten. Deze avond is in Rehoboth. Aanvang 19.30 uur. Hartelijk welkom.

SAMEN ETEN; GEZELLIG!

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap. De eerstvolgende datum is dinsdag 15 oktober

Wat is de locatie: De Eshoeve aan de Esweg 12 in Daarle

Wat zijn de kosten: €9,50

Tijd: Inloop vanaf 17.15uur

Opgave graag voor 10 september

Hier kunt u ook aangeven wat dieetwensen zijn en of u vervoer nodig bent. Wees welkom!

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 18 oktober, 18.00 uur

Predikant: Vacant

Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867
@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: , @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d.) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

Rehoboth/**Postadres Kerk:** Groeneweg 3, 7688 RC