

17 NOVEMBER 2024



# KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

## KERKDIENTEN

### **ZONDAG 17 NOVEMBER 2024, Heilig Avondmaal**

- 09.30 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen  
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
- 15.00 uur Ds. K.F.W. Borsje Vriezenveen, Voortzetting en  
Dankzegging Heilig Avondmaal, gezamenlijk in HK  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie - Avondmaalsblokken /  
2<sup>e</sup> Predikantsplaats / 3<sup>e</sup> IZB

### **ZONDAG 24 NOVEMBER 2024, Eeuwigheidszondag**

- 09.30 uur Prop. J.P. Bredenhoff, Wierden  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Diaconie / 2<sup>e</sup> Predikantsplaats /  
3<sup>e</sup> Onderhoud Kerk en Gebouwen
- 15.00 uur Ds. J. A. Dekker, Lemele, gezamenlijk in GK

### **ZONDAG 1 DECEMBER 2024, 1<sup>e</sup> Adventszondag**

- 09.30 uur Prop. J. P. Bredenhoff, Wierden  
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
- 15.00 uur Ds. L.M. Aangeenbrug Hellendoorn, gezamenlijk in HK  
Collecte bij de uitgang: 1<sup>e</sup> Kerk en Eredienst /  
2<sup>e</sup> Predikantsplaats / 3<sup>e</sup> Kerkenraadsfonds

## MEDITATIE

Mijn genade is voor u genoeg, 2 Korinthe 12: 9

Deze woorden brengen ons bij de gebedsworsteling van de apostel Paulus om verlost te worden van een doorn in het vlees. Nou we weten allemaal wel wat een doorn is. Een doorn kan je lelijk prikken en als hij blijft zitten, kun je er heel veel last van hebben.

Wat het precies voor Paulus geweest is, is niet helemaal duidelijk. De apostel spreekt zich daar niet over uit. Men vermoedt dat hij aan één of andere kwaal geleden heeft, die hem van tijd tot tijd behoorlijk hinderde in de arbeid van de verkondiging van het Evangelie.

Driemaal, zo schrijft hij, heb ik de Heere hierover gebeden. Drie keer heeft hij gevraagd of de Heere God hem daarvan wilde bevrijden, dat God om zo te zeggen die doorn er uittrok.

We mogen zondermeer aannemen dat het een zeer indringend gebed is geweest. Het was meer dan even de handen samen en de ogen dicht doen.

Nu was hem die doorn in z'n lichaam gegeven, opdat, zo zegt hij zelf, ik mij niet zou verheffen, of anders gezegd: niet naast m'n schoenen zou gaan lopen. Ik denk dat dit herkenbaar is. Tegenslagen kunnen een mens klein en aan de grond houden. Je voelt dat je het alleen niet af kunt. Dat je de Heere God nodig hebt. Wat een bemoediging en troost zit er dan in te mogen weten dat de Heere voor je zorgt en dat Hij bij je is. Dat Zijn genade genoeg is, ook dan.

Voor alle duidelijkheid, het betekent niet dat élke tegenslag deze uitwerking heeft. Het is ook mogelijk dat tegenslagen je boos maken, zelfs tot verbittering kunnen leiden.

Paulus verwerkt zijn tegenslag echter met God.

Toch was het voor Paulus allemaal niet zo eenvoudig. Want in hetzelfde verband spreekt Paulus over een engel van de satan die hem met vuisten slaat. Dat betekent dat de duivel er ook bij was. Het één grijpt hier in het ander. Wat voor de Heere God geldt als een beproeving, kan van de kant van de satan als een verzoeking gelden.

Paulus bidt dat de scherpe doorn in zijn lichaam wordt weggenomen. Maar zijn gebed wordt niet verhoord. De ziekte wordt niet genezen. Paulus moet er mee leren leven. Hoe intens hij ook gebeden heeft, zelfs tot drie keer toe, Gods antwoord is: nee. Hij zegt eenvoudig: Paulus houdt er over op.

Toch kan het nee van Gods kant een positieve reactie op ons gebed zijn. Wij zeggen in dat soort situaties misschien al gauw: God verhoort niet. En omdat Hij niet verhoort zoals wij dat graag willen, hoort Hij ook niet. Het kan echter ook anders. Afwijzing van een bepaalde vraag hoeft niet te betekenen dat God ons daarom ook in de steek laat. God kan ons in zijn Vaderlijke goedheid dingen onthouden om ons iets heel anders daarvoor in de plaats te geven.

God hoort en verhoort, maar Hij weet beter wat wij nodig hebben dan we zelf kunnen beoordelen.

Wie kinderen heeft, weet wat we bedoelen. Ouders zeggen op een vraag van hun kinderen ook wel eens nee om er iets anders voor terug te krijgen. In de omgang met de Heere God is het niet anders.

Hoor maar wat Paulus van de Heere God als antwoord krijgt: Mijn genade is u genoeg! De Heere zei wel nee, maar toch ook ja. Hij gaf hem het ja van de genade. En dat is toereikend voor die doorn in z'n lichaam waar Paulus mee te stellen had.

Want Mijn kracht, zo volgt er ter verklaring, wordt in zwakheid volbracht. Maar hebben zwakke mensen bij God dan een streepje voor? Dat niet. Maar het is wel zo dat de Heere juist daar zijn kracht kwijt kan, waar een mens z'n eigen zwakheid beseft. Alleen daar ontstaat de behoefte aan de kracht van God. Zolang een mens nog krachtig is in zichzelf, zal hij naar de kracht van God niet vragen. Dan kan hij het zélf allemaal nog wel af. Dan is hij zichzelf genoeg.

Daarom zegt Paulus is het beter dat je God nodig hebt in je zwakheid dan dat je wanneer je sterk geworden bent, denkt: ik heb God niet nodig, ik kan het zonder Hem wel af. Want dan loop je de kans dat het verkeerd uitpakt.

Waar het hier op aankomt, is Gods genade. Dat is zijn verlossende en vergevende goedheid voor mensen die er telkens niks van bakken.

Wie die genade vraagt, erkent dat hij er niet best aan toe is. Dat hij buiten die genade van God niet leven kan. En van daaruit is het te begrijpen dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Dan ga je anders met de dingen om. Dan kan een doorn in je lichaam nodig zijn om je van Gods genade blijvend afhankelijk te weten. En dat is zeker niet het slechtste.

Want Mijn genade is u genoeg. Dat wil zeggen: zij is toereikend. Zij voorziet ook in moeilijke situaties. Zij geeft kracht om verder te leven.

Ja, als je daar geen oog voor hebt, verklaar je dit woord van Paulus voor dwaasheid. Want het is toch: ja of nee. En een nee op ons gebed is dan in onze ogen een duidelijke afwijzing. Maar zo ziet Paulus het niet. Hij heeft aanvaard dat de Heere wist wat voor hem het beste was. Dat Gods

genade genoeg is, zelfs als die doorn blijft prikken. Een schijnbaar onverhoord gebed wil daarom nog niet altijd zeggen dat het dan ook inderdaad een onverhoord gebed is.

Ik zal proberen het duidelijk te maken met een beeld. Een vader zoekt als regel het goede voor zijn kind, ook als een kind dat niet ziet. En hij hoeft daarover aan het kind altijd geen verantwoording af te leggen. Daar is hij vader voor. Ten opzichte van de Heere God is het niet anders.

Daarom is het genade wanneer we door het nee het ja horen heen klinken en gaan begrijpen dat Zijn kracht daar het beste openbaar komt waar wij onze zwakheid erkennen.

Zou het dan niet veel beter zijn onze gebeden af te stemmen op deze tekst? In ieder geval mag het ons troosten en bemoedigen dat het nee niet Gods laatste woord is tot zijn kinderen, maar dat Zijn genade ons genoeg is. Nu en voor altijd.

### **Een dominee is ook maar een gewoon mens**

Zondag 3 november ging ik voor in Hengelo. Dat liep op het nippertje 'goed' af. Mijn stem was niet al te best en aan het eind van de dienst was hij bijna helemaal verdwenen. Dat is lastig. Wat de hamer voor de timmerman en het mes voor de slager is, is de stem voor een predikant. Het gevolg was dat ik maandag de catechisatie af moest zeggen en een paar dagen er het zwijgen toe moest doen. Gelukkig was ik met dankdag vrij zodat m'n stem weer tot rust kon komen en van lieverlee weer terug kreeg. Zoals het er nu uitziet hoop ik komende zondag weer voor te kunnen gaan. Niets is vanzelfsprekend, ook niet voor een dominee. Het is goed om daaraan herinnerd te worden, maar vooral ook dankbaar te zijn wanneer dit instrument dat je van God gekregen hebt, weer kunt gebruiken.

ds. J.W. Goossen

### **CENSURA MORUM**

De kerkenraad biedt u de mogelijkheid tot Censura Morum in verband met de viering van het Heilig Avondmaal op D.V. zondag 17 november. Wilt u gebruik maken van Censura Morum dan graag contact opnemen met de scribe van de kerkenraad.

### **THUIS HEILIG AVONDMAAL**

Voor gemeenteleden die door een lichamelijke beperking niet meer in staat zijn om in de kerk het Heilig Avondmaal bij te wonen is er een mogelijkheid om thuis een Heilig Avondmaalsviering te houden, met

iemand uit de kerkenraad. Dit kunt u aan uw wijkouderling of één van de diakenen doorgeven.

## **HEILIG AVONDMAALSBLOKKEN 17 NOVEMBER**

“Home of Hope” is een christelijk opvanghuis voor kinderen met een lichamelijke beperking in Uganda. Renske Bakker zet zich al enkele jaren in voor deze kwetsbare kinderen. Het “huis van hoop” is begonnen met het bijzondere verhaal van moeder Edith. In 2000 kregen zij en haar man hun vijfde kindje, een zoon die ze Derrick noemden. Aanvankelijk werd hij gezond geboren, maar na een hersenvliesontsteking liep hij ernstige hersenschade op. Derrick was ernstig lichamenlijk beperkt. In Uganda is er weinig zorg voor kinderen met een beperking; er heerst nog steeds een groot taboe en schaamte. In 2004 heeft Edith een project opgezet voor kinderen met een handicap. Ze ging de dorpen in om ouders van kinderen met een handicap te bemoedigen en hen te leren hoe ze voor hun kind konden zorgen en oefeningen konden doen. Veel kinderen waren achtergelaten bij hun grootouders omdat hun ouders zich schaamden voor hen. De meeste kinderen hadden ernstige doorligplekken en waren zwaar ondervoed.

In 2006 kreeg Edith een ernstig ongeluk. De artsen vertelden haar dat ze nooit meer zou kunnen lopen. Edith bad veel tot God en begreep nu wat het betekende om zelf gehandicapt te zijn. Ze vroeg aan God: “Als U mij geneest, dan zal ik doen wat U van me vraagt en zal ik voor deze gehandicapte kinderen zorgen.” Er gebeurde een wonder: na zes maanden kon ze met krukken lopen, en na een jaar kon Edith weer lopen alsof er niets gebeurd was. God is groot! In juli 2007 werd het project “Home of Hope” gestart met vijf kinderen, waaronder haar zoon Derrick. Het huis is inmiddels uitgegroeid en biedt nu onderdak aan 96 kinderen. De meeste van deze kinderen zijn ergens achtergelaten, bijvoorbeeld langs de straat of op een vuilnisbelt. In september 2014 overleed Derrick op 14-jarige leeftijd, maar het werk gaat door. Dankzij Derrick hebben zoveel kinderen een veilig thuis waar ze liefdevol verzorgd worden, waar met hen gezongen en gebeden wordt, en waar God centraal staat en ze weten dat Hij er altijd is.

De bestemming van de Heilig Avondmaalsblokken gaan ze gebruiken voor het aanschaffen van nieuwe matrassen en beddengoed voor de oudste kinderen van dit opvanghuis. Meer informatie vindt u op [www.homeofhopeuganda.org](http://www.homeofhopeuganda.org).

Geef voor dit goede, concrete doel tijdens de Avondmaalcollecte of maak uw bijdrage over op Diaconie Hervormde Gemeente Daarle, IBAN NL 41 RABO 0324824769, onder vermelding van Home of Hope Uganda.

## **DOOPDIENST**

De eerst volgende gelegenheid om te dopen is D.V. 15 december.

In deze dienst hoopt ds. Goossen voor te gaan. Hiervoor kunt u contact opnemen met ds. Goossen of met uw wijkouderling.

## **GEMEENTEAVOND**

D.V. donderdag 21 november hopen we de jaarlijkse gemeenteavond te houden, vanaf 20.00 uur in gebouw Rehoboth. De jaarrekeningen van de Diaconie en van de Kerkrentmeesters zullen deze avond uitgelegd worden.

Verder zullen we u/jou bij praten over het vervolg in deze vacature tijd.

Tevens zal er deze avond een stemming zijn voor de vacatures die er komen in de Commissie van Advies. Wilt u alvast na gaan denken wie er geschikt zijn voor deze vacature.

Een ieder is van harte welkom, we hopen op een goede opkomst vanuit de gemeente.

De kerkenraad

## **Verkoop collectemunten november en december**

November            maandag 25 nov            20.00 uur - 20.45 uur

December           maandag 23 dec!!        20.00 uur - 20.45 uur

## **Huisbezoek – Thema**

Zodra in de tweede helft van het jaar de 'r' in de naam van de maand verschijnt, betekent dit dat er allerlei kerkelijke activiteiten weer worden opgestart waaronder ook het huisbezoek. Soms vinden gemeenteleden dat best spannend, maar dat geldt evengoed voor de ouderlingen.

Voorop staat de vraag naar het geestelijk welbevinden in de meest brede zin van het woord. Om het enigszins te structureren is het thema het woord van Jezus uit Johannes 6: 48 'Ik ben het Brood des levens'.

Ter voorbereiding zou u / jij het hele hoofdstuk eens rustig door kunnen lezen. Een paar handvatten daarbij die ik ontleen aan het advies van Luther aan zijn kapper, zijn:

1. Wat wil ik onthouden / leren van dit Bijbelgedeelte?
2. Waarvoor wil ik God danken naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?

3. Wat wil ik als schuld belijden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?
4. Waarvoor wil ik bidden naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte?

Ik wens u hele goede en vruchtbare gesprekken toe.

## **WORLD SERVANTS DAARLE**

dit jaar gaat een groep uit Daarle met World Servants op project. Om deze projecten mogelijk te maken, worden er acties georganiseerd waarmee geld wordt ingezameld. Dit geld gaat niet alleen naar de reiskosten, maar ook naar belangrijke bouwmaterialen zoals stenen, cement en water—alles om ter plaatse een gebouw te kunnen bouwen en een blijvend verschil te maken! De eerste acties zijn al gepland: de kerstkaartenactie en een gebarencursus! In het volgende kerkblad vind je meer informatie over wanneer je de kerstkaarten kunt inleveren. Nieuw jaar, nieuwe taal? Begin 2025 goed met de gebarencursus. Altijd al een nieuwe taal willen leren en zonder woorden willen communiceren? Dit is je kans! Meld je snel aan via [wsgdaarle@hotmail.com](mailto:wsgdaarle@hotmail.com) Zie de poster voor meer informatie. U kunt ons volgen op Facebook: World Servants Daarle en Instagram: Worldservantsdaarle.

## **ZENDINGSKAARTEN**

Op D.V. 20 november hopen we weer samen te komen in de zaal boven de kerk om weer kaarten te maken voor de zendingsmedewerkers. Hebt u/jij zin om ons te helpen, dan ben je van harte welkom vanaf 13.30 uur. Tot dan!

## **VROUWENKRING**

Allen hartelijk welkom DV woensdag 20 november om 9.30 uur. We starten met een nieuw bijbelstudieboekje van Rene van Loon over de profeet Elisa. "God is groter dan je denkt!" Deze morgen staat centraal: 1 koningen 19:19-21, in Hoofdstuk 1: "God roept".

## **CONTRIBUTIE CLUBSEIZOEN JEUGDCLUBS 2024-2025**

De contributie voor het clubseizoen Jeugdclubs 2024-2025 is € 15,- per kind. Dit is om de onkosten van clubavonden voor een klein beetje tegemoet te komen en de clubavonden ook leuker te maken met wat lekkere dingen.

Voor zover u dit nog niet heeft gedaan, is het vriendelijke verzoek aan alle ouders van de kinderen die naar club gaan om € 15,- per kind mee te geven. Het bedrag kan betaald worden rechtstreeks bij de clubleiding. Het zou fijn zijn dat u dit bedrag gelijk al met de eerstvolgende clubavond meegeeft.

Alvast hartelijk dank, mede namens de clubleiding van de Jeugdclubs.

### **KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)**

Kerkblad 8 december( 4 weken)      copy inleveren voor 29 november

Kerkblad 5 januari 2025                copy inleveren voor 27 december

Kerkblad 26 januari 2025              copy inleveren voor 17 januari

### **PASSAGE**

Passage houdt haar volgende vergadering op woensdag 20 november om 19.30 uur in Rehoboth. De oud-burgemeester komt deze avond vertellen. Hierover wil hij met ons van gedachten wisselen. Welkom deze avond.

### **VERKOOPAVOND OUDERENSOOS DAARLE**

Op dinsdagavond 26 november houden de leden en de leiding van de ouderensoos Daarle weer de jaarlijkse verkoopavond. De verkoop begint om half acht in gebouw Rehoboth. Er worden niet alleen leuke spullen verkocht, maar er zijn ook spelletjes te doen, met voor de winnaars aantrekkelijke prijzen. Verder is er een verloting met mooie prijzen. De leden van de soos verkopen vooraf loten, maar 's avonds zijn er ook nog loten te koop. De trekking van de loten vind plaats 's avonds om ongeveer negen uur. Allen hartelijk welkom.

### **WELZIJN OUDEREN en UIT EN THUIS**

Wij nodigen u uit voor de Kerstviering op Vrijdag 20 Dec. Om half 3 in Rehoboth.

Opgave tot en met 16Dec..

We hopen op een mooie middag, allen van harte welkom .

### **CURSUS THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN**

Het cursusseizoen 2024-2025 is van start gegaan op 30 augustus 2024 met een gezamenlijke opening van alle groepen. Nadat we enige zorgen hadden over de aanmelding van cursisten voor het eerste jaar, kunnen we nu met dankbaarheid mededelen dat we op dit moment een groep van 11 gemeenteleden hebben, die het eerste jaar van de cursus volgen.



We danken God, dat ook dit jaar het mooie en dankbare werk binnen Zijn koninkrijk mag doorgaan.

De cursisten komen uit de gemeenten Vriezenveen, Almelo, Wierden, Enter en Rijssen. Een mooie groep, die nu al enkele zaterdagen les hebben mogen ontvangen op de zaterdagmorgens.

Ook zijn we dankbaar, dat het docententeam ook weer voltallig is. De twee vacatures die er waren, door het vertrek van Ds. Heusinkveld en De Goeijen, zijn ingevuld door drie nieuwe docenten.

Voor het vak Pastoraat en Diaconaat door ds. T. Smink uit Wierden en het vak Ethiek door dr. E. Smelt uit Zwolle, deze geeft het Medisch Ethisch deel en Ds. K. Hazeleger uit Westerhaar het Bijbels Ethisch deel. We zijn ook dankbaar, dat dit zo een plaats heeft gekregen.

Belangstelling voor de cursus?

Krijg je hierdoor belangstelling voor de cursus, dan is het nog mogelijk om aan te sluiten bij de groep van het eerste jaar.

Locatie en lestijden

De lessen worden gegeven in het kerkelijk centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. De 1<sup>e</sup> les begint om 09.00 uur. Elke zaterdagmorgen om de twee weken zijn er 3 lessen van een uur. Na de eerste les is er een gezamenlijke koffie/thee pauze van 15 minuten.

Wil je meer informatie, lees dan wat er staat op de website van Hervormd Rijssen, via de onderstaande link: <http://tinyurl.com/TVG-Rijssen> te bereiken.

Op deze pagina staan de algemene gegevens rond de cursus, het boekje met de lesstof van het eerste jaar en een filmpje met de indruk hoe de sfeer is op een cursusmorgen.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?

Je kunt meer informatie krijgen bij de cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, [k.a.hazeleger@hetnet.nl](mailto:k.a.hazeleger@hetnet.nl) of via email [tvgrijssen@gmail.com](mailto:tvgrijssen@gmail.com) .

Wil je je opgeven voor de cursus, meld je je dan bij de secretaresse.

## AVONDMAAL

Leg Heer, uw hand op mijn gevouwen handen

En buig u vol van liefde over mij;

Ontsteek Uw vuur in mij en laat het branden

Opdat 'k een bron van licht en warmte zij.

Toon mij het teken van Uw diepe wonden

Wanneer ik U herken in 't breken van het brood

Denk aan Uw liefde, denk niet aan mijn zonden,

En wees voortaan mijn gast, mijn disgenoot.

Reik mij de beker, ook al zult Gij weten

Dat ik U in mijn angst verloochnen zal,

En dat ik mijn belofte zal vergeten

Dat ik U zeker nooit verlaten zal.

Blijf bij mij Heer, de avond is gekomen,

Kom in mijn huis en sluit de deuren dicht

Want Gij alleen kunt mij doen veilig wonen,

En waar Gij zijt is zelfs de nacht nog licht.

## UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar [h-kerkblad@pkn-daarle.nl](mailto:h-kerkblad@pkn-daarle.nl) voor vrijdag 29 november, 18.00 uur

Predikant: Vacant

Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,  
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867  
@: [j.w.goossen@kpnmail.nl](mailto:j.w.goossen@kpnmail.nl)

Scriba: @: [h-scriba@pkn-daarle.nl](mailto:h-scriba@pkn-daarle.nl)

Administratie kerk: @: [h-administratie@pkn-daarle.nl](mailto:h-administratie@pkn-daarle.nl)

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling  
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw  
ingekomen, e.d. ) graag door geven aan

@: [h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl](mailto:h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl)