

5 JANUARI 2025



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 5 JANUARI 2025

09.30 uur Ds. A. Prins, Vriezenveen

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

15.00 uur Prop. J. P. Bredenhoff Wierden, gezamenlijk in HK

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Kerkenraadsfonds

ZONDAG 12 JANUARI 2025

09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

15.00 uur Mevr. H. W. Schotanus - Schutte, Sint Jans klooster
gezamenlijk in GK

ZONDAG 19 JANUARI 2025

09.30 uur Ds. G. de Goeijen, Den Ham

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

15.00 uur Ds. G.A. Schreuders, Wierden, gezamenlijk in HK

Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud orgel

MEDITATIE

Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt!
Lukas 2: 19

Voor de Kerst was ik in het Liefderdinck in den Ham op bezoek bij mevr. Gerrits. Bij de lift trof mij de spreuk: 'Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt'. Het deed mij denken aan Maria de moeder van Jezus, die alles wat de herders haar verteld hadden bewaarde en overlegde in haar hart.

De tekst begint met een 'maar'. Dat duidt op een tegenstelling. Velen blijken, zo geeft vers 18 aan, steken in verwondering over alles wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. Bewaren en overleggen is meer dan verwondering.

Maria's hart is als een schatkamer, waarin ze het ondoorgroendelijk mysterie van de vleeswording van het Woord bewaart. Dat God in Jezus Christus mens geworden is om de last van het bestaan te dragen en het leven te redden. Ze is er helemaal met hart en ziel bij betrokken. Ze laat de woorden van God aan haar geschieden en bewaart ze in haar hart.

Bij dit bewaren gaat ze zeer zorgvuldig te werk. Zij bewaart wat ze gehoord heeft en overlegt het in haar hart.

Overleggen is een werkzaamheid van het geloof. Haar hart is als een akker waarin het woord van God in de loop der jaren ontkiemt. Zij legt het ene woord naast het andere. Voegt geestelijke met geestelijke dingen bij elkaar. Ze laat er niets van schieten. Ze drinkt de dingen als het ware in. De kleinste trekjes griffen zich in haar ziel. En wat ze niet begrijpt laat ze rijpen en brengt ze in stille overdenking bij God. Ze overweegt ze en is er voortdurend mee bezig.

Wanneer ze over meer dan dertig jaar bij het kruis van haar Kind staat en het zwaard door haar ziel gaat, dan zal ze weten wat het betekent dat het Woord is vlees geworden. Dat Hij nou ook voor haar aan het kruis moest. Maar ook dat zij met Hem mag opstaan tot een nieuw leven. En op de Pinksterdag, waar Maria niet ontbreekt, krijgt het alles nog veel meer betekenis. Dan zal ze horen dat ook haar leven in Christus is verankerd en dat dát de zekerheid is waaruit ze leven mag.

In levenslange overdenking krijgt het Kind uit haar geboren voor haar steeds rijker betekenis. Ik hoop dat dat ook zo bij u, bij jou is. Het leven van het geloof kan soms in de prille jeugd al beginnen. Soms met een woord in je kinderjaren door een verhaal uit de Bijbel van een meester of juffrouw op school. Later kwamen er langzaam wat woorden bij. Het

woord van je moeder, of het gebed van je vader. Je hoorde iets op de catechisatie of in een preek. Woorden die bleven haken. Al begreep je ze niet altijd, rijpen deden ze wel. Volg daarom het voorbeeld van Maria. Bewaar en overleg de woorden van God.

Leg er als het ware de vinger bij en zeg: Heere, hier staat het. Zo hebt U gesproken. Dus er niet vluchtig over heen lezen, zoals maar al te vaak gebeurt, maar ze overdenken en er op pleiten. Dat hoort bij elkaar. Nee, we zullen net als Maria niet alles in één keer begrijpen. Dat hoeft ook niet. Wat je b.v. in je jeugd niet begrijpt, zal de Heere je door voortgezet onderwijs wel leren.

Soms zeggen catechisanten op de catechisatie wel eens: ds. ik begrijp er 's zondags altijd niet alles van. Dat hoeft ook niet. Eén van mijn leermeesters prof. Van Ruler gebruikte op college nogal eens het beeld van de douche. Z'n colleges waren soms pittig, niet altijd even gemakkelijk te volgen, maar zo zei hij dan: wil je nat worden, dan moet je wel onder de douche gaan staan. Zo is het ook met het Woord van God. Er toch maar mee bezig blijven, bewaren en overleggen, net als Maria. Telkens mogen we zeggen: er staat geschreven en de Heere heeft gezegd. Dat is genoeg. Daar kunnen we mee leven en als het moet ook mee sterven. Bewaar ze in je hart en je raakt ze nooit meer kwijt!

Dat is tot heil en zegen ook in het nieuwe jaar.

ds.

J.W.Goossen

CATECHESE

De catechisanten worden in het nieuwe jaar weer verwacht in de week van 5 januari a.s. op de hen bekende tijden en plaatsen.

DANK

Hartelijk dank voor de goede wensen die we rond de Kerstdagen en Oud en Nieuw uit uw midden ontvingen. Er blijkt heel wat creativiteit in Daarle te zitten! Wederzijds wensen we u alle goeds toe, maar bovenal Gods zegen. Laat er vooral veel gebed zijn voor de kerkenraad en beroepingscommissie van zowel de Hervormde als Gereformeerde Kerk. Met een hartelijke groet. ds. J.W. Goossen

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkbalans/Vrijwillige Bijdrage 2025:

In week 3 (13 t/m 18 januari 2025) ontvangt u de envelop voor de Kerkbalans (Vrijwillige Bijdrage) 2025. U wordt vriendelijk verzocht om het formulier vóór 19 januari 2025 in te vullen. Een lid van de Commissie van Advies of een Kerkrentmeester zal het formulier bij u komen ophalen in week 4 (20 t/m 25 januari 2025). Zie voor verdere informatie de bijgevoegde brief. Mogen wij ook in 2025 weer op uw bijdrage rekenen?

Van de kerkrentmeesters

In de wandelgangen horen wij soms dat mensen het moeilijk vinden om te bepalen hoeveel ze moeten geven voor de vrijwillige bijdrage. Wat is normaal, geven we niet te weinig? Om u te helpen bij het bepalen van een eventuele bijdrage, hebben wij een aantal rekenvoorbeelden opgesteld. Deze voorbeelden zijn per persoon, gebaseerd op 1% van uw bruto jaarinkomen:

- Bij een bruto jaarinkomen van €25.000: €250 per jaar (€20,83 per maand)
- Bij een bruto jaarinkomen van €35.000: €350 per jaar (€29,16 per maand)
- Bij een bruto jaarinkomen van €50.000: €500 per jaar (€41,67 per maand)

We begrijpen dat ieders financiële situatie uniek is waarbij we hopen dat een ieder naar vermogen zal bijdragen. Daarnaast vertrouwen we op het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. Elke bijdrage, groot of klein, wordt met grote dankbaarheid ontvangen.

Belastingvoordeel bij giften:

Uw bijdrage aan de kerk kan voor u fiscaal voordelig zijn. Onze gemeente heeft een ANBI-status, waardoor zowel periodieke als gewone giften aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte. Dit kan betekenen dat een deel van uw gift via de belasting wordt terugbetaald. Wilt u hier meer over weten? Bezoek dan de website van de Belastingdienst.

Hopelijk helpt bovenstaande in u / jou keuze.

COMMISSIE VAN ADVIES

Verhuur pastorie.

Zoals aangekondigd in de afkondigingen van zondag 22-december jongleden , hebben wij onze pastorie voor een periode van 3 jaar verhuurd aan de Gemeente Hellendoorn.

Via de gemeente worden er 2 Oekraïense gezinnen ondergebracht.

Dit zullen in totaal 12 personen zijn, te weten een samengesteld gezin en een traditioneel gezin.

De exacte samenstelling is, op moment van schrijven, verder bij ons (nog) niet bekend.

De begeleiding van deze gezinnen zal door Stichting "De Welle" voor de Gemeente Hellendoorn worden gedaan.

Wij als kerkenraad hebben hiertoe besloten, uit humanitair oogpunt en om leegstand en daardoor achteruitgang van de pastorie tegen te gaan.

Wij vragen u om deze mensen met gastvrijheid en liefde te ontvangen en hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn in ons dorp.

BLOEMENACTIE

Op zaterdag 11 januari 2025 willen we onze bloemenverkoopactie houden. U kunt de bloemenverkopers vanaf 9.00 uur aan uw deur verwachten. We hopen dat u een bloem, plant of bolletjes wilt kopen voor uzelf of om cadeau te doen. De opbrengst is voor het jeugdwerk (clubs en kindernevendienst).

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)

Kerkblad 26 januari copy inleveren voor 17 januari

Kerkblad 16 februari copy inleveren voor 7 februari

Kerkblad 16 maart copy inleveren voor 7 maart

PASSAGE

Aan het begin van een nieuw jaar willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering op woensdag 29 januari 2025. In Rehoboth, aanvang half acht. Het jaarverslag wordt dan doorgenomen. Na de pauze wordt er een bingo gehouden. Welkom. Wij als bestuur wensen iedereen een gezegend 2025

‘BIDDEN LANGS HET KANAAL’ IS EEN BEGRIP IN DE REGIO

Spandoeken en posters kondigen het aan en bij velen staat het al op de kalender. Steeds meer mensen uit de kerkdorpen aan het kanaal (maar ook uit aangrenzende dorpen) nemen deel aan de avonden van ‘Bidden langs het kanaal’. Samen bidden (of in stilte meebidden), samen zingen en elkaar ontmoeten in een kerkdorp langs het water van het kanaal ‘Almelo-De Haandrik’.

Elk jaar bidden christenen van over de hele wereld samen voor eenheid in de kerken. We willen graag een fijne plek zijn waar mensen Jezus leren kennen. We willen zelf groeien in ons geloof. Een plek waar we van elkaar houden, rust hebben, veilig zijn, en elkaar blij maken met woorden van hoop en beloftes.

“Ja, ik geloof”. Dit jaar hebben christenen in een kloostergemeenschap van Bose (Monastero di Bose) uit Italië nagedacht over de Week van Gebed. Ze hebben gekozen voor het thema: Ja, ik geloof.

Jezus zegt tegen Martha: ‘Ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Iedereen die in mij gelooft, zal leven, ook als hij sterft. En iedereen die leeft en in mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Geloof je dat?’ Dit lees je in de Johannes 11 vers 17 tot 27.

Wil jij weten wat het antwoord is van Martha? Doe dan mee met het lezen van de Bijbel en samen bidden (of in stilte meebidden), tijdens ‘Bidden langs het kanaal’.

Welkom bij ‘bidden langs het kanaal’ 2025

Aanvang: Dag 1 om 19.00 uur (overige dagen: 19.15 uur)

Dag 1 (19 januari) - De Schoof, Brugstraat 10, Daarlerveen
Alle deelnemende kerken werken mee aan deze startdienst.
Na afloop is er koffie/thee en tijd voor ontmoeting.

Dag 2 (20 januari) - Sint Willibrord, Schoolstraat 80, Geerdijk
Dag 3 (21 januari) - Hervormde Kerk, Westerweg 38, Beerzerveld
Dag 4 (22 januari) - Het Anker, Hoofdstraat 35, Vroomshoop
Dag 5 (23 januari) - De Kruiskerk, Kerkstraat 1, Daarlerveen
Dag 6 (24 januari) – Grote Kerk (Suite), Westeinde 39, Vriezenveen

ALS JE NIETS WILT MISSEN - ABONNEER JE ALVAST

Je kunt je kosteloos abonneren op het YouTube kanaal Verspieters Express. Er komen promotiefilmpjes met alle informatie online. Ook worden er diverse filmpjes toegevoegd aan een speciale playlist. Zo is er een mooie aanvulling op deze Week van Gebed.

Wil je het complete programma met gebedspunten van de avonden vooraf ontvangen? Stuur dan een mail naar verspieters.express@gmail.com. Wij hopen weer velen te ontmoeten in deze week.

25 JAAR SRK

Op eerste kerstdag 1999 om 7 uur 's morgens stond de eerste bus met kinderen uit Wit Rusland bij de Gereformeerde Kerk om 8 weken in Nederland te blijven. Alle hulde voor de toenmalige werkgroep die in 6 weken tijd genoeg gastouders bij elkaar heeft gekregen en alles perfect heeft geregeld voor de kinderen en de gastgezinnen. Na de eerste groep volgden meer groepen en werden er ook kinderen in Daarle en Vroomshoop geplaatst. In totaal hebben we 8 groepen met steeds 30 kinderen een warm welkom mogen geven. Gastouderreizen werden georganiseerd en ook mochten we met het diaconale project een kindertehuis strippen en weer opbouwen. De laatste jaren werden de kinderprojecten minder omdat er vanuit Wit Rusland steeds meer regeltjes kwamen, maar zagen we kansen door een school te voorzien van allerlei pootgoed en zaaigoed. Daarnaast zijn er vele pakketten met schoolspullen die kant op gegaan. Maar door de oorlog is het niet meer mogelijk om geld te sturen om projecten te ondersteunen. En hoe lang gaat dit nog duren? Als werkgroep hadden we nog een rekening met hierop een mooi bedrag. Voor ons voelde het niet goed om geld te laten verstoffen terwijl er zoveel armoede en leed is in de wereld. We hebben gezocht naar een stichting die ongeveer hetzelfde als SRK voor ogen heeft. En die hebben we gevonden in Sti-mi-ro (Stichting minder bedeelden Roemenië). Het geld zal gebruikt worden om armoede te bestrijden maar ook om kleinschalige projecten, georganiseerd door een contactdame van deze Stichting in Roemenië, te helpen met de financiering van haar projecten.

Ondanks alles hebben we wel een gevoel van weemoed. Sommigen in de werkgroep zijn 25 jaar betrokken geweest bij het mooie werk in Wit Rusland. En de contacten zijn er nog steeds. Een vrouw, die als kind in de eerste bus zat, zei onlangs: "jullie moeten niet vergeten dat de

inwoners van Den Ham daadwerkelijke een verschil hebben gemaakt in heel veel gezinnen en levens van de kinderen". De wereld hebben we niet kunnen veranderen. Maar we hebben wel degelijk iets mogen betekenen voor deze kinderen.

Werkgroep, Stichting Rusland Kinderhulp den Ham

GEBED

Op de drempel naar een nieuw jaar
worden we stil, o God, voor uw aangezicht.

In deze stilte zijn we bij wat ons dankbaar maakt,
wat ons goed deed dit afgelopen jaar:
de liefde, de vriendschap van een medemens,
de troost en bemoediging die we hebben ontvangen en gedeeld,
de voorzichtige beweging die kwam waar we waren vastgelopen,
in onszelf of in onze relaties, het geheim van uw nabijheid
in verwondering en nieuwe hoop die in ons werd geboren.

Op de drempel van dit nieuwe jaar
worden we stil, o God, voor uw aangezicht.

In deze stilte zijn we ook bij wat ons verward en verdrietig maakt:
de teleurstelling die we voelen in onszelf, in ons lichaam, in onze ziel,
in ons vermogen om te verbinden en verbonden te raken,
met U en met de ander die naast ons is.
De angst die in ons kan zijn, om niet goed genoeg te zijn,
niet mee te kunnen komen.
De rouw die we dragen om wie we missen door de dood die kwam,
door wat het leven bracht aan scheiding en scheuring.

Op de drempel van dit nieuwe jaar
worden we stil, o God, voor uw aangezicht.

Vanuit onze stilte dragen we aan uw liefde op
wie moesten vluchten voor hun leven, door oorlog, door honger en
onderdrukking.
Wie niet weten waar ze het zoeken moeten, omdat zij worden uitgesloten
en mishandeld om wie ze zijn, om wat ze vinden,
Wie hun leven verloren in het geweld, mensen groot en klein.
O God, wij bidden dat wij ons bij onrecht niet neerleggen.

Waar onze handen te kort zijn, bidden wij dat uw handen hen dragen.

Wij bidden vanuit de stilte van ons hart om uw geest, dat haar zachtheid, warmte en levenskracht door ons heen mag stromen. Buig ons toe naar elkaar dat wij open en vredelievend ieder mens tegemoet gaan, als beelddrager van U, vandaag en de dagen die komen. Amen

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 17 januari, 18.00 uur

Predikant: Vacant
Consulent Ds. J.W. Goossen,
@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling (geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw ingekomen, e.d.) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl