

16 MAART 2025



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENSTEN

ZONDAG 16 MAART 2025, 3^e Lijdenszondag

09.30 uur Ds. W. Geuze, Enter
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen
15.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, gezamenlijk in GK

ZONDAG 23 MAART 2025, 4^e Lijdenszondag

09.30 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen
15.00 uur Ds. N. de Graaf, Den Ham, gezam.lijk in HK **Jeugddienst**
Collecte bij de uitgang: 1^e Kerk en Eredienst /
2^e Predikantsplaats / 3^e Kerkenraadsfonds

ZONDAG 30 MAART 2025, 5^e Lijdenszondag

09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen, Doopdienst
Collecte bij de uitgang: 1^e Plaatselijk Jeugdwerk /
2^e Predikantsplaats / 3^e H.G.J.B.
19.00 uur Ds. J.A. Dekker, gezamenlijk in GK

ZONDAG 6 APRIL 2025, 6^e Lijdenszondag

09.30 uur Ds. B. van de Weg, **gezamenlijk in GK**
19.00 uur Ds. J. Adriaanse, Denekamp, gezamenlijk in HK
Collecte bij de uitgang: 1e Diaconie / 2e Predikantsplaats /
3e Algemeen Kerkenwerk

MEDITATIE

Zie het Lam van God!

Joh.1: 29

Met deze woorden duidt Johannes de Doper Jezus op de juiste wijze aan. Zoals u weet heeft men in de loop der tijden van alles van Hem willen maken: een groot profeet, een geweldig voorbeeld, een revolutionair, partijganger der armen en nog een heleboel meer. Maar vóór alles is Hij het Lam, dat de zonde van de wereld wegneemt. Zó en niet anders wordt hij door Johannes aangewezen. Zo en niet anders willen wij Hem gedenken nu we de lijdenstijd zijn ingegaan.

Zie! Wanneer u dat woordje in de Bijbel tegenkomt, betekent dat zo iets als: let op. Wat er nu komt is belangrijk. Dat mag u niet ontgaan. Zie, het Lam van God! Johannes wil dat Jezus zó verstaan zal worden.

Wat precies de gedachten waren die bij de woorden `het Lam van God' bij de joden werden opgeroepen is niet helemaal duidelijk.

Sommige verklaarders menen dat te denken valt aan het Paaslam uit Exodus 12, andere aan het Lam genoemd in Jesaja 53.

Hoewel in het eerste geval de nadruk gelegd wordt op de verzoenende kracht van het bloed en in het tweede op de plaatsvervanging, hoeft het één met het ander niet in tegenspraak te zijn. Ik denk dat we zonder al te veel problemen mogen zeggen dat beide in de Heere Jezus Christus verenigd worden.

Hij draagt niet alleen de zonde, maar neemt ze ook weg. Daarvoor werd Hij Lam, Lam van God.

Zó ziet Johannes Hem tot zich komen. Zie! Maar kennelijk is er niemand van onder de indruk. Zit ook niemand op Hem als zodanig te wachten. Er is hooguit wat verwondering. Het is het oude liedje net als bij Zijn geboorte. Bij Zijn kribbe zijn alleen wat herders en in de tempel Simeon en Anna, maar de grote massa gaat aan Hem voorbij.

Hier bij de Jordaan is het niet anders. O ja, de volgende dag zijn er twee die vragen: Waar woont U? Maar daar blijft het voorlopig bij. Er moet nog heel wat gebeuren voordat zij in Hem het Lam van God ontdekken.

En wij? Zien wij Hem zoals Hij hier wordt aangeduid? Want als u dat niet ziet, ziet u in feite niets. Hij neemt n.l. de zonde weg. En dat dan niet in de algemene zin zoals er zo vaak over gesproken wordt, maar in de betekenis van 'vervreemding van God en van elkaar'. Want dát is onze ellende. Daarin wordt ze heel concreet, met name in onze tijd.

Of proberen wij die ellende toe te dekken? Vinden we dat het eigenlijk allemaal nog wel meevalt? Denken we dat we met ons eigen lam kunnen volstaan? Het lam van onze kerkgang, van onze manier van leven waar weinig op aan valt te merken. Laat ik u dan zeggen dat u zich vergist. U redt het daar niet mee.

De enige die u werkelijk redden kan, is dit Lam door God gegeven. Alleen achter Hem bent u veilig net als eens de Israëlieten in Egypte achter het bloed van het Paaslam. Alleen als het bloed van Christus aan de deurposten van ons hart is gestreken, zijn we veilig. Echt Hij is het enige middel. En daarom maar niet zoeken naar andere middelen. Ze baten u geen van alle.

Zie, zegt Johannes. Hij is het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is een woord dat verder reikt dan onze kerkmuren. Wij zullen dat opnieuw weer moeten leren net als de joden in de dagen van Johannes. Het heil is niet alleen voor Israël, het is ook voor de wereld. Het is wereldwijd.

Niemand, zowel binnen als buiten de kerk, heeft het recht te zeggen dat dit woord van Johannes hem niet aangaat. Het begrip wereld is wat dat betreft niet vaag. Uiteindelijk zijn wij het zelf in ons niet willen luisteren naar God. Maar midden in die weerbarstigheid van het menselijk hart verschijnt het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Oók die van u, van jou en mij. Hij gaat de weg naar het kruis. Brengt het offer van Zijn leven. En zo ontsluit Hij voor heel de wereld de weg tot God.

Nee, dat betekent geen algemene verzoening, maar wel dat overal waar dit woord verkondigd wordt, een uitweg wordt gewezen aan mensen die leven buiten God en elkaar. De blokkades die door ons als mensen zijn opgeworpen worden door het Lam geslecht. Hij wil met mij ruilen. Hij mijn zonde, ik Zijn genade. Hij is gekomen om de zonde van de wereld weg te nemen.

Daarom is het onze roeping die boodschap te laten klinken ver weg én dichtbij, in zending en evangelisatie. Johannes zegt: Zie! Dat is van levensbelang voor u, voor jou en ieder om u heen.

ds. J.W. Goossen

PAASKAARS

In één van onze laatste vergaderingen kwam de vraag naar een Paaskaars aan de orde. In gezamenlijk overleg hebben we besloten ook in Daarle in de eredienst met ingang van Pasen een Paaskaars te laten branden.

Vanouds (in ieder geval al in de tijd van Augustinus die van 354-430 leefde) is de Paaskaars een kaars die in de Paasnacht voor het eerst werd ontstoken als symbool van de opgestane en verrezen Christus. Hij die het duister en de kwade machten van de dood heeft overwonnen. De Paaskaars brandt gedurende het hele jaar en wel elke zondag omdat iedere zondag een viering van Pasen is.

Op Goede Vrijdag de dag waarop wij gedenken dat Christus is gestorven en in het graf is gelegd, brandt de Paaskaars dus niet, om dan met Pasen met het aansteken van de Paaskaars te vieren dat Jezus is opgestaan.

Daarnaast brandt de Paaskaars bij elke uitvaartdienst. Want juist daar waar de dood zo pijnlijk aanwezig is, mag de Paaskaars, hét symbool van het geloof in de opstanding uit de doden aanwezig zijn.

Ook op bijzondere kerkelijke feestdagen, evenals in een huwelijksdienst, zal de Paaskaars branden.

Met de belijdenisdienst op D.V. zondag 20 april wanneer de Paaskaars voor het eerst zal worden aangestoken, willen we in een apart moment aan het begin van de dienst er aandacht aan schenken.

ds. J.W. Goossen

DOOPDIENST

De eerst volgende gelegenheid om te dopen is D.V. 30 maart. In deze dienst hoopt ds. Goossen voor te gaan. Hiervoor kunt u contact opnemen met ds. Goossen of met uw wijkouderling.

GEZAMENLIJKE DIENSTEN

Bevrijding - dodenherdenking

Zondag 6 april is het precies 80 jaar geleden dat Daarle werd bevrijd. De werkgroep voor 80 -jaar bevrijding heeft beide kerkenraden het voorstel gedaan om ter gelegenheid hiervan een gezamenlijke dienst te organiseren rond het thema "Vrijheid". Deze dienst zal DV zijn om 9.30 uur in de Gereformeerde Kerk. Nadere info hierover volgt nog.

DV zondagavond 4 mei is er, voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument, om 19.00uur in de Hervormde Kerk een gezamenlijke dienst. Deze zal zijn tot ongeveer 19.50u zodat iedereen daarna in de gelegenheid is om aan te sluiten bij de herdenking.

DAARLE 80 JAAR BEVRIJD!

Toen vrijdagmorgen 6 april 1945 de eerste Canadese voertuigen in Daarle verschenen besloot dominee Koolhaas voortvarend om diezelfde dag een dankbijeenkomst buiten bij de kerk te houden. Dominee van Nie, bij de verzetsmensen bekend als oom Piet, werd gevraagd ook te komen spreken.

In 1946 schreef hij in zijn boek: Daar staan ze dan op het kerkplein.

De boeren, die zo trouw hebben geholpen, de burgers die altijd maar weer onderdak hebben verleend. De dominee spreekt een inleidend woord, vaderlandse liederen worden gezongen, en dan klimt oom Piet op de tafel, die tot preekstoel moet dienen. Toen is daar een ogenblik geweest van verbondenheid door het woord en door het Woord.

Dit willen we herdenken in een gezamenlijke kerkdienst in de Gereformeerde Kerk op zondag 6 april om 9.30 uur. Da. B. van de Weg zal voorgaan in deze dienst. Voor alle kinderen van groep 1 t/m 6 is er kindernevendienst en voor groep 7 en 8 tienernevendienst. Aansluitend staat de koffie met wat lekkers klaar in "Ruimte". Welkom! We hopen u allen te zien!



Leiding kinder- / tiener nevendienst op 6 april:

Groep 1 en 2 Lisa / Meike

Groep 3 en 4 Jasper / Sanne

Groep 4 en 6 Marjan

Groep 7 en 8 Leiding TND

PAASZANGDIENST

Op zondag 13 april aanstaande organiseert Christelijke Muziekvereniging EMOS de paaszangdienst in de Hervormde Kerk te Daarle. Tevens zal het kinderkoor Zingen Maakt Blij uit Wierden meewerken aan de dienst. Dominee de Graaf uit Den Ham zal de meditatie verzorgen. Het kerkorgel wordt bespeeld door Jan Braakman. De dienst begint om **19:00 uur**. We nodigen u allen van harte uit om mee te komen zingen en luisteren!

VESPERDIENST

Woensdagavond 16 april wordt er in de Gereformeerde Kerk een Vesperdienst gehouden. De dienst begint om 19.30 uur en staat in het teken van het lijden en sterven van onze Heer. Samen willen wij gedenken hoe Hij leed voor onze zonden. We zingen liederen en luisteren naar Gods Woord. Ds de Goeijen verzorgt de meditatie, met als thema 'Mij dorst', één van de zeven kruiswoorden. Iedereen is van harte welkom in deze dienst!

TENTDIENST

Het duurt nog even, maar alvast goed om te noteren!

Zondagmiddag 27 april organiseert de evangelisatiecommissie van de beide kerken een dienst in de feesttent. Wat is het prachtig om de feestweek in de tent af te sluiten met een feest voor God! De dienst begint om 15 uur. Da Prins – van den Bosch zal deze dienst voorgaan. Gospelkoor 'Onderweg' uit Almelo, onder leiding van André Bijleveld, zal zingen en de samenzang begeleiden

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Microfoons

Er zijn pas geleden nieuwe microfoons geplaatst voor een nog betere weergave van het geluid, met name voor degene die online de diensten beluisteren. De kosten die dat met zich meebrengt zijn betaald door een gemeentelid. Waarvoor we heel dankbaar zijn.

Kerkblad

Van enkele kerkbladlezers hebben wij het abonnementsgeld voor 2025 nog niet binnen. Wanneer u nog niet betaald heeft en u wilt wel het kerkblad blijven ontvangen, dan wordt u verzocht het bedrag van € 15,00 voor 1 april a.s. over te maken op de IBAN NL58 RABO 03248 06 809 met vermelding van je adres. Mocht het geld dan niet ontvangen zijn, dan gaan wij ervan uit dat u het kerkblad niet meer wilt ontvangen.

CATECHISATIE

Het catechisatieseizoen is afgelopen en geëvalueerd. Wij zijn dankbaar voor de vele jongeren, die we wekelijks op maandag/dinsdag welkom mochten heten en voor de inzet en openheid van de jeugd tijdens de lessen onze dank daarvoor! Ook willen we de catecheten hartelijk bedanken voor hun inzet om de lessen wekelijks te verzorgen. Fijn dat jullie dit willen doen!

VOLWASSEN CATECHESE

Maandagavond 24 maart hebben we weer een avond volwassencatechese gepland om 20.00 uur in Rehoboth. We behandelen dan hoofdstuk 3 uit het boekje 'God is groter dan je denkt' uit de Kringserie van de IZB. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten! (We zorgen voor een kopietje van het hoofdstuk van die avond, dus voel je vrij om te komen).

BLOEMENACTIE JEUGDWERK

De jaarlijkse bloemenactie van de Gereformeerde jeugd wordt dit jaar gehouden op vrijdag 11 april en zaterdagmorgen 12 april. Vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur kunt u de jongeren aan de deur verwachten met prachtige voorjaarsbolletjes, binnen- en buitenplanten.

Ook zaterdagmorgen 12 april worden nog bloemen aan de deur verkocht. Dit jaar is het opnieuw mogelijk om de bloemen te betalen met een QR-code voor het geval u geen contact geld in huis hebt. Namens de Jongeren - alvast hartelijk bedankt!

VROUWENKRING

Allen hartelijk welkom voor de vrouwenkring op D.V. woensdag 19 maart om 9.30 uur .

Hoofdstuk 4 is deze morgen aan de beurt: "Denk nooit te klein van God". Hierbij hoort het gedeelte uit de bijbel, 2 Kon 4:1-7.

We zien je graag deze morgen! Tot ziens!

PASSAGE

Paasviering op woensdag 26 maart a.s. in Rehoboth. We beginnen om half acht. Deze avond wordt verzorgd door Hennie Veldhuis samen een mannen koortje met piano. De liturgie bestaat uit o.a. lezingen, voordrachten en er wordt samen gezongen. Ook wordt er een paasverhaal gelezen. Met elkaar hopen wij een fijne avond te hebben. Welkom.

BLOEMENBEZORGERS

Fijn dat er iedere zondag weer een vrijwilliger is die de bloemen wil bezorgen aan een gemeentelid. Er zijn echter ook diensten op andere dagen, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Eerste Kerstdag, Oudjaarsavond of Nieuwjaarsdag waarop we ook graag de bloemengroet willen doen. We hopen dat we op deze bijzondere dagen, in de dienst een vrijwilliger vinden die dan de bloemen wil wegbrengen.

ZENDINGSKAARTENKRING

Woensdagmiddag 26 maart a.s. om 13.30 uur gaan we weer kaarten maken voor de zendingswerkers en hun gezinnen. We zitten dan in de bovenzaal van de kerk. Iedereen, ook nieuwe kaartenmaaksters, hartelijk welkom!

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur)

Kerkblad 13 april

copy inleveren voor 4 april

Kerkblad 18 mei

copy inleveren voor 9 mei

Kerkblad 15 juni

copy inleveren voor 6 juni

WELZIJN OUDEREN EN UIT EN THUIS DAARLE

Wij nodigen u uit voor de Paasviering op vrijdag 11 april om half 3 in Rehoboth. De meditatie word gehouden door Ds. Dekker uit Lemele. Verder komt er iemand praten over de voedselbank. We hopen op een mooie middag

SAMEN ETEN, GEZELLIG!

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap.

De eerstvolgende datum is dinsdag 18 maart.

De locatie: De Eshoeve aan de Esweg 10B in Daarle.

De kosten: €9,50. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur.

Opgave graag voor 11 maart. Wees welkom!

REGIONALE PASTORALE INSPIRATIE EN ONTMOETINGAVOND



(voorheen ambtsdragersconferentie)

Bij deze een uitnodiging voor een avond om samen te praten en elkaar te ontmoeten.

Datum: donderdag 20 maart 2025
Thema: Wat voor rol kan de kerk spelen in een buurt?
Spreker: Ruben Drost, Sociaal Werker van de Stuw
Adres: de Kern - Bouwstraat 23 - Ommen
Tijd: inloop 19.45 uur – de avond begint om 20.00 uur

De kerk naar buiten: Hoe dan?

Wat wij zien is dat er steeds meer mensen alleen zijn en door allerlei omstandigheden zorg behoeven terwijl er steeds minder Thuiszorg is en hoe vind je een goede balans tussen zelfvoorzienend en hulpbehoevend? Ruben neemt ons mee in het werk van De Stuw en vertelt over hoe de Stuw vanuit het buurtwerk bouwen aan sterke gemeenschappen stimuleert. De oplossing voor veel uitdagingen, waar wij als maatschappij voor staan, ligt namelijk in sterke gemeenschappen. Denk aan thema's zoals eenzaamheid, armoede, polarisatie en zelfs de energietransitie. Deze uitnodiging is voor ouderlingen, diakenen, contactmedewerkers en iedereen die geïnteresseerd is.

Opgeven kan tot 14 maart per mail
ginekepeltjes@gmail.com

AUTISME IN DE KERK

D.V. zaterdag 5 april 2025 organiseert het Platform Autisme in de kerk een studiedag in Amersfoort. Het thema is 'Zo werkt het in mijn hoofd'; een studiedag over autisme, breinwerking en relaties. Tijdens de studiedag houdt Jolanda Groenendijk-van Roekel een lezing over dit thema. Jolanda is systeemtherapeut en orthopedagoog bij GGZ Rivierduinen. Na de lezing is er een forumbespreking, waaraan naast de spreker ook twee ervaringsdeskundigen en een predikant deelnemen.

De ochtend wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Deze studiedag wordt georganiseerd voor mensen met autisme, hun familieleden, ambtsdragers en andere belangstellenden.

Aanmelden voor de studiedag kan via www.helpendehanden.nl/5april.

CONCERT URKERMANNENKOOR

Op D.V. zaterdagavond 5 april a.s. organiseert Woord en Daad Vriezenveen een concert met het Urker mannenkoor Hallelujah.

Het koor staat o.l.v. dirigent Bert Moll. Organist is Harry Hamer

Het concert is in de Grote Kerk, Westeinde 39 te Vriezenveen.

Aanvang 19.30 uur De kerk is open v.a. 19.00 uur

Kaartverkoop is voor aanvang van het concert bij de ingang van de kerk.

De kosten zijn: € 10,00 voor volwassenen, € 5,00 voor kinderen t/m 16 jaar en € 25,00 voor een gezin. Tijdens deze avond wordt er een collecte gehouden voor het project "Kindslavernij"

GREATLY BLESSED GOSPELAVOND

Greatly Blessed komt naar Nijverdal

Vrije toegang tot Southern Gospel-avond in Beth Shalom

Op zaterdag 12 april 2025 om 19.30 uur staat in Nijverdal een fantastische muziekevond gepland. Southern Gospelformatie Greatly Blessed zal dan optreden in Beth Shalom, Maasstraat 2 in Nijverdal.

De afgelopen jaren trad Greatly Blessed al vijf maal eerder en met groot succes op in Nijverdal en we hopen opnieuw op een unieke belevenis.

Greatly Blessed trekt sinds 2012 door Nederland om mensen te laten genieten van Southern Gospel. Het doel is om het Evangelie uit te dragen, en hiermee harten te mogen raken.

De muziekstijl is geënt op vierstemmigheid en harmonie. 11 Zangers met grote eigen band, in close harmony!

De liederen gaan over vandaag de dag, over de mooie dingen waar we van kunnen genieten, maar ook over de verdrietige, moeilijke momenten. Maar de groep zingt vooral over de hoopvolle toekomst die we allemaal mogen hebben. 'Je bent een erfgenaam: Praise God! I'm a child of the King', met die geweldige boodschap wil Greatly Blessed iedereen bemoedigen."

Iedereen is van Harte Welkom op 12 april in Beth-Shalom, Maasstraat 2, 7442 EJ Nijverdal. De avond start om 19.30 uur.

De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden.

U kunt uw gratis kaarten reserveren via TrueTickets (www.truetickets.nl).

Meer informatie kunt u vinden op: GreatlyBlessed.nl en op onze Facebook-pagina: facebook.com/GreatlyBlessed.nl .



ONTBIJTSERVICE STICHTING HELPT ROEMENIE



Zou je niet eens iemand 's ochtends
vroeg willen verrassen?
Als bedankje ergens voor,
als felicitatie ergens mee, of zomaar!
Of zou je zelf niet eens lekker verwend
willen worden met een
kant-en-klaar ontbijtje?
Op zaterdag 12 april kan dit met
een ludieke actie van "*Stichting Helpt Roemenië*".

De opbrengst is voor hulp aan kansarme jongeren die door moeilijke omstandigheden in hun jeugd moeite hebben om alles op de rit te krijgen.

Wat is precies de bedoeling?

U kunt voor € 8,- per persoon een ontbijtje bestellen. Dit kan voor uzelf of voor iemand anders. Op zaterdag 12 april tussen 7.30 en 9.30 uur worden de ontbijtjes bezorgd. Om het ontbijtpakket extra persoonlijk te maken kunt een wens of boodschap opgeven. Deze wordt afgedrukt op een begeleidend kaartje. In verband met de bezorging is het de bedoeling dat de ontvanger woont in de regio Daarle, Den Ham, Geerdijk of Vroomshoop.

En...., een ontbijtje is natuurlijk lekker, maar het gaat vooral om het idee.

Dit is een originele manier om een bijdrage aan het goede doel te geven en om te laten merken dat er aan een ander wordt gedacht!

Hoe werkt het?

- Envelop: Noteer onderstaande gegevens en doe deze informatie samen met het geld in een envelop. Deze envelop kan in de bus van Esweg 8a Daarle.
- Internet: vul het formulier in op www.stichting-helpt-roemenie.nl

Opgeven kan tot en met zaterdag 5 april.

Wij hopen dat u wilt helpen om ook jongeren in Roemenië een kans te geven op een volwaardige plaats in hun samenleving!

Stichting Helpt Roemenië, Bankreknr. NL93 ABNA 0494 3783 01

Ontbijt is voor:

.....

Adres en plaats:

.....

Aantal ontbijtjes op dit adres:personen

Tekst op het kaartje:

.....

.....

Afzender:.....

Tel.nr. afzender (altijd vermelden):

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 4 april, 18.00 uur

Predikant: Vacant

Consulent Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867

@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba: @: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk: @: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie: Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d.) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl

Rehoboth / Post adres Kerk: Groeneweg 3, 7688 RC Daarle