

15 MAART 2026



KERKBLAD

HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

KERKDIENTEN

ZONDAG 15 MAART 2026

- 09.30 uur Ds. J. Riemersma, Ommen
Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel
- 19.00 uur Ds. A.A. v.d. Spek, Wierden, gezamenlijk in HK
Collectes: 1^e Kerk en Eredienst / 2^e Predikantsplaats /
3^e Diaconie

ZONDAG 22 MAART 2026

- 09.30 uur Ds. J.W. Goossen, Vriezenveen **Doopdienst**
Collectes: 1^e Plaatselijk Jeugdwerk / 2^e Predikantsplaats /
3^e H.G.J.B.
- 19.00 uur Ds. G. de Ruiter, Nijverdal, **Afsluiting Winterwerk**,
gezamenlijk in GK

ZONDAG 29 MAART 2026 PALMPASEN

- 09.30 uur Ds. E.J. Prins, Ermelo, **koffiedrinken na de dienst**
Collectes: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen
- 19.00 uur Zangdienst EMOS in Hervormde Kerk

WOENSDAG 1 APRIL 2026 VESPER

- 19.30 uur Ds. H de Jong, Vriezenveen, gezamenlijk in GK

VRIJDAG 3 APRIL 2026, GOEDE VRIJDAG

09.30 uur Ds. G. Herwig, Hoge Hexel, gezamenlijk in HK

Collectes: 1^e Kerk en Eredienst / 2^e Predikantsplaats /
3^e Onderhoud Kerk en Gebouwen

19.30 uur Ds. G. de Goeijen, Den Ham, gezamenlijk in GK

ZONDAG 5 APRIL 2026, 1^E PAASDAG

09.30 uur Ds. J. de Wit, Nunspeet

Vanaf groep 5 Schriftlezing uit eigen Bijbel

Collectes: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Paascollecte C.v.K.

19.00 uur Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden, gezamenlijk in GK

MAANDAG 6 APRIL 2026, 2^E PAASDAG

09.30 uur Ds. K.F.W. Borsje, Vriezenveen

Collectes: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Paascollecte C.v.K.

ZONDAG 12 APRIL 2026

09.30 uur Ds. T.J. Smink, Wierden

19.00 uur Ds. A. Prins, Vriezenveen, gezamenlijk in HK

Collectes: 1^e Diaconie / 2^e Predikantsplaats /
3^e Algemeen Kerkenwerk

MEDITATIE

Om onze zonden verbrijzeld

Jes.53: 10 a

Jesaja heeft men wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. En ik denk niet zonder reden. Geen van de profeten heeft zo over het hart van het evangelie gesproken als de profeet Jesaja. Dat geldt in het bijzonder van hoofdstuk 53. Eén van de meest bekende gedeelten.

Naast dat het hoofdstuk ook een eigen betekenis heeft, waar ik nu niet nader op inga, heeft het vooral betrekking op de Heere Jezus Christus. Zo wordt het b.v. uitgelegd door Filippus in zijn ontmoeting met de kamerheer uit Ethiopië. In Christus komt dit hoofdstuk tot z'n vervulling. Hij is het Lam dat geslacht wordt en verzoening doet over onze zonde. Zo en niet anders is er sprake van redding en behoud.

Wanneer het er op aankomt, hebben we daar denk ik vaak de grootste moeite mee. Want juist die gang van Jezus naar het kruis maakt

duidelijk wie we zijn. Dan stoort het ons dat een ander het voor ons op moet knappen, en dat we uiteindelijk van genade moeten leven. En toch heeft God het zo behaagd.

In deze weken op weg naar Pasen gaat het om de lijdende Knecht des Heeren, om Hem die voor u en mij heeft willen lijden en sterven. Dat is een moeilijk te verteren boodschap. Vandaar reeds de vraag bij Jesaja: wie heeft onze prediking geloofd? Want het is nou niet direct een prediking waar je mee voor de dag kunt komen en gretig naar geluisterd wordt.

Hij was als een loot, zegt Jesaja. Dat op zichzelf is al niet veel en wanneer het dan bovendien nog opkomt als een wortel uit dorre aarde, voorspelt dat weinig goeds. Kleuren we deze woorden in vanuit het Nieuwe Testament dan wordt het al snel duidelijk. Christus' komst in deze wereld had niets van een machtig Koning. Er was voor Hem niet een koninklijk paleis. Geen opgetuigde wieg. Nee, slechts een kribbe, een voerbak voor de beesten.

Jesaja zegt: Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Alle menselijke waardigheid ontbreekt Hem. Hij is een man van smarten.

Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij Hem zouden begeerd hebben. Dat zijn woorden die ons doen denken aan het moment dat Pilatus Jezus voorstelt aan het volk. Zie, de mens! Hij is van alle menselijke waardigheid ontdaan. En daarom veracht en geminacht. En laten we nu niet denken dat wij het er zoveel beter vanaf brengen. Hij voldoet evenmin aan onze verwachtingen. En daarom wijzen wij Hem af.

En toch, deze 'onooglijke loot uit dorre aarde' zal alle ongeloof en alle tegenspraak ten spijt, groeien tot een boom, die tot zegen zal zijn voor heel de wereld. Maar, zo vragen wij ons misschien af, waarom maakt de Heere het ons niet makkelijker om te geloven? Waarom komt Jezus niet tot ons in een aannemelijker gestalte dan als 'Man van smarten'?

Wel, dat wordt ons in Jesaja 53 helder en duidelijk uitgelegd. Dat heeft te maken met onze zonde en schuld. Dat is de reden waarom God het heeft behaagd Hem te verbrijzelen. Daarom

die neergaande lijn in Jesaja 53. Hij is de lijdende Knecht die om onze overtredingen is verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Dat is de boodschap die ons in deze lijdensweken wordt verkondigd. Hij droeg onze zonde en schuld. Daarvoor werd Hij verbrijzeld. Als een lam dat geslacht wordt, heeft Hij het alles willen dragen.

Wat een onvoorstelbare liefde. Hij gaf geen weerwoord. Hij liet zich schuldig verklaren, opdat wij in het gericht van God zouden worden

vrijgesproken. Nee, het is niet te geloven. En toch is het zo. En wie het gelooft, ontvangt vergeving, vrijspraak en eindigt in de verwondering: Hij voor mij. Wat een genade. Geloofd zij dan dit Lam, dat onze zonden op zich nam! ds. J.W.Goossen

KOFFIE DRINKEN NA KERKTIJD

In de morgendienst van D.V. 29 maart hoopt onze oud predikant ds. E.J. Prins voor te gaan, na de dienst is er gelegenheid voor koffie / thee en fris en om elkaar te ontmoeten.

PAASZANGDIENST

Op zondag 29 maart a.s. organiseert Christelijke Muziekvereniging EMOS de paaszangdienst in de Hervormde Kerk te Daarle. Dominee de Goeijen uit Den Ham zal de meditatie verzorgen. Het kerkorgel wordt bespeeld door Henk Valk. De dienst begint om 19:00, we nodigen u allen van harte uit om mee te komen zingen en luisteren!"

VESPERDIENST 1 APRIL 2026

Op woensdagavond 1 april 2026 wordt er in de Gereformeerde Kerk een Vesperdienst gehouden. De dienst begint om 19.30 uur. Deze dienst staat in het teken van het lijden en sterven van onze Heer. Samen willen wij gedenken hoe Hij leed voor onze zonden. Samen zingen we liederen en luisteren we naar Gods Woord. Ds. H. de Jong uit Vriezenveen verzorgt de meditatie. Iedereen is hartelijk welkom in deze dienst.

AFSPRAKEN ROND PASTORAAT

Nu de kerkenraad wat ouderlingen betreft weer voltallig is, is het goed om afspraken rond de pastorale zorg in de gemeente nog even weer op een rijtje te zetten.

Wanneer u ziek bent of opgenomen moet worden in het ziekenhuis en u wilt graag bezoek ontvangen, geef het door aan uw wijkouderling. Hij /zij schrijft over ziekte of opname in het ziekenhuis een stukje in het kerkblad en hij / zij geeft het op zijn / haar beurt door aan de consulent, waarna u een bezoek van zijn kant kunt verwachten.

Wilt u dat 's zondags voorbede voor u gedaan wordt, dan dit eveneens graag met de wijkouderling overleggen. De deadline is vrijdagavond 18.00 uur, met uitzondering van een overlijdensbericht. De deadline geldt ook voor afkondigingen.

Bij geboorte of een huwelijksjubileum eveneens een berichtje naar de wijkouderling. In het kerkblad schenkt hij / zij er aandacht aan. Bij geboorte komt als regel de consulent niet op bezoek, wel de wijkouderling. De predikant komt op bezoek bij huwelijksjubilea vanaf 40, 45, 50 jaar en meer.

Wordt u 80 jaar of ouder dan komt de consulent bij u op bezoek. De namen en adressen worden opgepikt uit het kerkblad.

Mocht u overigens de consulent graag een keer op bezoek hebben om wat voor reden dan ook, laat het de wijkouderling weten of neem rechtstreeks contact op met de consulent en er wordt een afspraak gemaakt.

U merkt wel, veel hangt af van **uw persoonlijk initiatief**. Het is onmogelijk alles te kunnen 'ruiken'. Schroom niet om een berichtje te sturen. Dat komt de saamhorigheid en de onderlinge betrokkenheid alleen maar ten goede.

KERKBLAD

Hierboven schreven we iets over regels rond het pastoraat. Die gelden ook rond het kerkblad. Eén van de belangrijkste is: lever tijdig voor de inleveringdatum de kopij aan. Bij elke verschijning van het kerkblad staat de volgende inleveringdatum in het kerkblad vermeld.

Kerkblad

Van enkele kerkbladlezers hebben wij het abonnementsgeld voor 2026 nog niet binnen. Wanneer u nog niet betaald heeft en u wilt wel het kerkblad blijven ontvangen, dan wordt u vriendelijk verzocht het bedrag van € 15,00 voor 1 april a.s. over te maken op de IBAN NL58 RABO 03248 06 809 met vermelding van je adres. Mocht het geld dan niet ontvangen zijn, dan gaan wij ervan uit dat u het kerkblad niet meer wilt ontvangen.

Paascollecte

Palmzondag zult u enveloppen aantreffen in de bank. Hier kunt u een gift in doen voor de Paascollecte. De Paascollecte wordt op 1^e en 2^e Paasdag gehouden. De opbrengst willen we besteden aan het dak van Rehoboth.

BLOEMENACTIE JEUGDWERK

De jaarlijkse bloemenactie van de Gereformeerde jeugd wordt dit jaar gehouden op vrijdag 27 maart en zaterdagmorgen 28 maart. Vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur kunt u de jongeren aan de deur verwachten met prachtige voorjaarsbolletjes, binnen- en buitenplanten. Ook zaterdagmorgen 28 maart worden nog bloemen aan de deur verkocht. Dit jaar is het opnieuw mogelijk om de bloemen te betalen met een QR-code voor het geval u geen contact geld in huis hebt. Namens alle Jongeren - Alvast hartelijk bedankt!

KINDERNEVENDIENST

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 gaan vanaf zondag 22 februari aan de slag met de voorbereidingen voor Pasen. Het thema van dit jaar is: Locatie Jeruzalem. Tijdens de veertigdagentijd gaan we samen ontdekken wat de bijbel over Pasen te zeggen heeft. We volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn opstanding.

Elke zondag tijdens de veertigdagentijd wordt er verteld wat er die zondag als thema behandeld is. Hierbij wordt een passende afbeelding op de beamer getoond.

Eerste paasdag starten de kinderen van de kindernevendienst in de kerk. Tijdens de kindernevendienst vieren de kinderen het paasfeest. We sluiten het paasfeest daarna met elkaar af in de kerk.

VROUWENKRING

Van harte welkom op de vrouwenkring op woensdagmiddag 18 maart om 13.30 uur

Het thema is H2 "Wees alert". We lezen en bespreken Jakobus 1:12-18 Fijn als je erbij bent, neem gerust iemand mee!

PASSAGE

Hallo dames,

Onze volgende vergadering houden we op woensdagavond 25 maart a.s. om 19.30 uur in Rehoboth. Dit is onze Paasavond. Er is een liturgie met Bijbellezing, zang en gedichten. Ook komt er een duo uit Vroomshoop zingen. We hopen op een mooie avond. Ook willen we heel graag nieuwe leden. Dus kom gerust een avond vrijblijvend luisteren. Hartelijk welkom.

KERKBLAD (inleveren voor 18.00 uur) uitgifte tegelijk met GK

Kerkblad 19 april
Kerkblad 17 mei
Kerkblad 14 juni

copy inleveren voor 10 april
copy inleveren voor 8 mei
copy inleveren voor 5 juni

SAMEN ETEN

Elke derde dinsdag van de maand is er gelegenheid om samen te genieten van een lekkere maaltijd en goed gezelschap.

De eerstvolgende datum is dinsdag 17 maart

De locatie: De Eshoeve aan de Esweg 10B in Daarle.

De kosten: €10. Tijd: Inloop vanaf 17.15uur.

Opgave graag voor 10 maart . Hier kunt u ook aangeven of er dieetwensen zijn en of u vervoer nodig hebt.

WELZIJN OUDEREN EN UIT EN THUIS

We nodigen u uit voor de Paasviering op vrijdag 27 maart om half 3 in Rehoboth. Er is een meditatie en na de pauze komen ze iets vertellen over het werk van Wold Servants. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten, we hopen op een mooie middag.

BIJZONDERE KERKDIENTST

75 JAAR MOLUKKERS IN NEDERLAND

Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat er Molukkers naar Nederland kwamen. De eerste boot met Molukkers, de Kota Inten, voer op 21 maart 1951 met 900 passagiers de haven van Rotterdam binnen. De opvarende KNIL-militairen en hun meereizende gezinsleden wisten niet beter dan dat hun verblijf in Nederland tijdelijk zou zijn. Maar voor de meesten bleek er geen weg meer terug. Dat heeft voor de Molukkers, óók in Nijverdal, voor veel frustratie en verdriet gezorgd. Maar naast het verdriet is er ook plek voor dankbaarheid. Daar willen we uiting aan geven. Daarom bereidt de Stichting Molukkers in Overijssel (voorheen de Stichting 70 jaar Molukkers in Overijssel), samen met de Raad van Kerken in Nijverdal een bijzondere kerkdienst voor. Op **zaterdag 18 april 2026** houden we een herdenkingsdienst in de Rooms katholieke kerk Sint Antonius van Padua, waar inwoners van de gemeente Hellendoorn sámen met Molukkers de beladen geschiedenis herdenken. De dienst begint 's middags om 14.00 uur (deur open vanaf 13.00 uur) en duurt ruim een uur. Dominee Bertine van de Weg en dominee Stefan Batawangge gaan in de dienst voor. Het gemengde koor GIM/NGPMB-maart '53 (van de twee Molukse kerken) verleent medewerking. Paul Salakory sluit de dienst af met een kort woordje over

de viering van 75 jaar Molukkers in Overijssel. Na afloop is er (tot uiterlijk 17.00 uur) ruimte voor een nazit en ontmoeting in het Achterom, achter de kerk. We hopen van harte dat de inwoners van Nijverdal, van welke kerkgemeenschap dan ook, deze dienst samen met ons willen meebeleven. Na afloop van de dienst zijn er Molukse hapjes en is er volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Namens de commissie, secretaris Stichting Molukkers in Overijssel
secretaris van de Raad van Kerken Hellendoorn/Nijverdal

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN

Eind augustus 2025 zijn we weer begonnen met een nieuw cursusseizoen van de TVG in Rijssen. Op dit moment zijn we ongeveer halverwege het cursusjaar. We mochten beginnen met een nieuwe eerste groep van 12 personen. In groep 2 zijn er 9 deelnemers en groep 3 bestaat uit 11 personen. Voor het vierde jaar, Studium Generale, hebben zich 50 personen opgegeven, verdeeld over 2 groepen. Zij komen 8 keer per jaar bijeen, voor elk vak van de cursus een morgen van 2 lessen. Dit vierde jaar kun je onbeperkt blijven volgen.

Cursusmorgen

Elke zaterdag om de 2 weken komen de eerste 3 groepen bijeen voor 3 verschillende lessen op een morgen. De 8 vakken zijn verdeeld over het jaar. Na de eerste les, die begint om 9 uur is er om 10 uur een pauze, daarna volgen er nog 2 lessen van een uur. We horen van de cursisten bemoedigende woorden over de cursus. Daar zijn we dankbaar voor. Met veel genoegen volgen zij de cursus. Ook de onderlinge gesprekken in de lessen en in de pauze brengt de groep tot elkaar Tijdens de cursus worden acht vakken gedoceerd. Er wordt niet alleen gedoceerd, maar ook de onderlinge gesprekken over de inhoud en verbanden tussen de vakken krijgen veel aandacht. We hebben Eerbied voor de Bijbel, blijven hier dichtbij, en aanvaarden het gezag van de Schrift.

Zoals hierboven staat aangegeven door de cursisten zijn de onderlinge gesprekken van onschatbare waarde om verder te groeien in het geloof. Heeft dit je interesse? We hopen en bidden dat we ook na de zomervakantie weer een nieuwe cursus mogen organiseren, zodat het woord van onze Heere en Heiland nog verder verspreid mag worden.

Vooraankondiging

Om een indruk te krijgen van de cursus doen we nu al een vooraankondiging voor de openles morgen op DV 11 april in kerkelijk centrum Sion, J.Vermeerstraat 2 in Rijssen. Over de inhoud en precieze

tijdstip komen nog nadere gegevens. Houdt in elk geval deze zaterdagmorgen vrij hiervoor.

Via de volgende link: <http://tinyurl.com/TVG-Rijssen> kun je meer informatie vinden over de cursus, de vakken en andere informatie.

Informatie

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met de cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, email: k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij email tvgrijssen@gmail.com .



“ Paasgroetactie voor de Minima“ Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn.

Vorbereidingen en inpakken enveloppen gestart.

Op woensdag 1 april aanstaande zal er na 12.00 uur bij de ruim 720 gezinnen die bij de Raad van Kerken bekend zijn de Paasattentie aangeboden worden. Om dit mogelijk te maken is de kerngroep activiteiten voor de minima deze week begonnen om de inhoud te verzamelen en in de enveloppen te gaan doen. Meer dan 100 vrijwilligers zullen woensdag 1 april vanaf 12.00 uur de enveloppen persoonlijk gaan aanbieden aan de ontvangers.

Bij het organiseren van de “Paasgroetactie” wordt de Raad van Kerken geholpen door de diverse plaatselijke Diakonie- en Caritasinstellingen en de Stichting S.D.C.H., het Trefpunt Minima, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Stichting de Welle: afd. Vluchtelingwerk Hellendoorn-Nijverdal, Stichting Maatschappelijke werk “Avedan”, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting BOOM en Stichting Noabers voor Noabers. Met vriendelijke groet, Kerngroep Activiteiten voor de Minima van de Raad van Kerken.

PASSIESTONDEN IN GEESTERENEN VROOMSHOOP

Het Christelijk Mannenkoor Vroomshoop houdt in 2026 weer twee Passiestonden. Ook dit jaar waarin het koor zijn 75-jarig bestaan viert,

vindt deze rijke traditie weer plaats, en wel voor de 12^e keer in Geesteren en voor de 27^e keer in Vroomshoop.

Dit concert omvat muziek en zang die helemaal past in de Stille Week voor Pasen. Dirigent, componist en pianist Gezinus Veldman, de bedenker van de Passiestonde, wordt dit jaar muzikaal terzijde gestaan door cellist Noam Staal uit Amsterdam. Hij heeft al vaker met het mannenkoor samengewerkt.

Op **woensdag 1 april** wordt de Passiestonde opgevoerd in de rooms-katholieke kerk St. Pancratius te Geesteren. Bezoekers kunnen nog één keer de Passiestonde meebeleven in deze mooie kerk, want dit wordt de laatste keer in Geesteren.

Op **Witte Donderdag 12 april** wordt de Passiestonde uitgevoerd in Kerkelijk Centrum Het Anker aan de Hoofdstraat te Vroomshoop. Het mannenkoor zal samen met Noam Staal een uur lang passiemuziek ten gehore brengen, zoals *'Bei Dir ist das Licht'* van de in de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Dietrich Bonhoeffer..

Vlak voor de indrukwekkende stilte halverwege de Passiestonde zingt het koor *'In manus tuas Pater'*. De Passiestonde gaat daarna verder met onder andere *'Jesus bleibet meine Freude'*, een prachtig koraal van J.S. Bach. Het concert wordt afgesloten met het krachtige *'Lift high the cross'* van S.H. Nicholson, dat samen met de bezoekers zal worden gezongen.

Beide Passiestonden beginnen om 20.30 uur en duren een uur.

secretariaat@cmkvroomshoop.nl .



INSCHRIJVING DABAR 2026 GEOPEND

Ga mee op missie deze zomer!

De inschrijving voor Dabar, het missionaire campingwerk van de IZB, is geopend! Elk jaar zetten honderden jongeren zich tijdens hun vakantie in om het evangelie te delen op campings in heel Nederland. Ook deze zomer krijgen jongeren weer de kans om hun geloof te delen. Inschrijven kan via de website van de IZB.

Dabar is al jarenlang een begrip. Afgelopen zomer deden meer dan 250 jongeren mee. 'We ontvingen zóveel mooie en bemoedigende verhalen,' vertelt Nelleke Rebel, coördinator bij IZB-Impact. 'Vrolijke kinderclubs, waardevolle gesprekken over het geloof met tieners, en

ouders op de camping die hun kind voor het eerst voorlazen uit een ontvangen kinderbijbel.'

Ook waren er vier pop-upcampings, speciaal voor gezinnen met een minimuminkomen. Dankzij Dabar konden zij genieten van een onbezorgde vakantie, met aandacht, ontspanning en geloofsgesprekken.

Dabar betekent veel voor campinggasten, maar minstens zoveel voor de jongeren zelf. Rebel: 'Dabar daagt jongeren uit om hun geloof handen en voeten te geven. Ze leren samenwerken in een team, ontdekken hun talenten en groeien in vertrouwen om over hun geloof te spreken. Het is prachtig om te zien hoeveel invloed dat heeft.'

Die impact werkt vaak nog jarenlang door. Veel oud-deelnemers zijn later actief in kerk en missionair werk. 'Voor gemeenten is het daarom een waardevolle investering om jongeren te stimuleren een deel van hun vakantie aan Dabar te besteden.'

Sinds 2023 wordt Dabar georganiseerd door lokale kerken, met ondersteuning van de IZB. De IZB faciliteert de aanmeldprocedure en verzorgt toerusting voor commissies en teams. Zo is er op 28 maart een landelijke voorbereidingsbijeenkomst waar deelnemers worden toegerust en bemoedigd voor hun missie. Aanmelden en meer informatie: www.izb.nl/dabar.

VOORJAARSCURSUS HEBREEUWS een kennismaking met de taal van de Bijbel!

Ooit willen weten wat er in de oorspronkelijke taal staat van het Oude Testament? Benieuwd welke vertaling het beste van toepassing is bij een specifiek Bijbelvers? Dan is deze cursus een aanrader.

We willen samen Hebreeuwse letters leren schrijven om daarna woorden te kunnen vormen en lezen. Woorden vormen samen een zin en zo leren we gaandeweg een nieuwe, maar zeer oude taal.

Er is geen voorkennis nodig, alleen wat nieuwsgierigheid en inzet.

Waar en wanneer: dinsdagavond 7 en 21 april, 12 en 26 mei om 20.00 uur in kerkgebouw de Schoof, Brugstraat 10 in Daarlerveen.

Voor verdere informatie en opgave: ds. Berto Lampen: dslampen@gmail.com

ZANG- EN ORGELAVOND NIJVERDAL

Op donderdag 26 maart wordt om 19.30 uur een zang- en orgelavond gehouden in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal. Harrie Samsen bespeelt het orgel. Op het programma staan

liederen uit diverse bundels die graag gezongen worden. Het zingen wordt afgewisseld met enkele orgelbewerkingen. Er is geen verdere liturgie. De entree is vrij. Aan de uitgang is er de mogelijkheid om een gift te geven voor de Stichting CHOE. In deze veertigdagentijd wordt in de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal wekelijks voor dit goede doel gecollecteerd.

We begroeten u graag deze avond!

LOOFT DEN HEER NOTTER

In deze drukke tijd rondom Pasen nodigen wij, Christelijk Gemengde Zangvereniging "Looft den Heer" uit Notter, iedereen van jong tot oud van harte uit voor ons Passie-Paasconcert op DV zaterdag 4 april aanstaande in de Dorpskerk in Wierden. Tijdens dit concert willen wij samen stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus, onze Verlosser. Uiteraard blijven wij op deze stille zaterdag niet alleen maar achterom kijken, maar blikken we ook alvast vooruit naar de opstanding van onze Heer. Het concert begint om 19.30 uur in de Dorpskerk, Burg. v.d. Bergplein in Wierden. De deuren gaan om 18.45 uur open. De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. Viert u en vier jij met ons mee? Meer informatie over het koor en de concerten is te vinden op: www.looftdenheer.nl.

GEDICHT

Ik weet het wel, Heer,
bij U hoor ik thuis
U bent er altijd,
U droeg zelfs mijn kruis.

Ik weet het wel, Heer,
toch ben ik vaak te luw.

Te druk met van alles,
Behalve met U.

Heer, zet mij toch stil,
maak mij meer bewust.
U legt mij geen druk op,
U schenkt mij juist rust.

UITGAVE VAN DE HERVORMDE GEMEENTE DAARLE

Wij vragen u de kopij in te leveren bij de scriba of te mailen naar
h-kerkblad@pkn-daarle.nl voor vrijdag 10 april 2026, 18.00 uur

Predikant:

Vacant

Consulent

Ds. J.W. Goossen, Begherstraat 5a,
7671 BE Vriezenveen tel.nr. 0546-561867

@: j.w.goossen@kpnmail.nl

Scriba:

@: h-scriba@pkn-daarle.nl

Administratie kerk:

@: h-administratie@pkn-daarle.nl

Ledenadministratie:

Veranderingen in uw gezinssamenstelling
(geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, nieuw
ingekomen, e.d.) graag door geven aan:

@: h-ledenadministratie@pkn-daarle.nl